

# Αντιφωνητής

Τέτοιος ήταν όλος ο κόσμος τελικά, τό είχε σκεφτεί πολλές φορές: ένας μεγάλος πίνακας ζωγραφικής των ανδρών

Ι. ΖΟΥΡΓΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 231 / ΤΙΜΗ 1 €

## ΕΔΑΔ: Νομικός έκτουρκισμός;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την πρόσφατη απόφασή του (35151/05) καταδίκασε ομόφωνα τη χώρα μας για παραβίαση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης), επειδή τα ελληνικά δικαστήρια αρνούνται από το 1995 να αναγνωρίσουν τον «Σύλλογο νεολαίας μειονότητας Έβρου». Η υπόθεση ξεφεύγει από τα στενά νομικά όρια και τό μήνυμα από τό Στρασβούργο είναι πολύ δυσοίωνο.



Εκλογές στην Τ.Ε.Σ.: Τά δικαστήριά μας τήν διέλυσαν, τό σωματείο λειτουργεί κανονικά

Εκεί τό σαθρό ελληνικό έπιχείρημα τής «σύγχυσης πού προκαλεί ό τίτλος του σωματείου», τό όποίο κατά τήν πλευρά μας «δημιουργεί τήν έντύπωση ότι ύπήκοοι ξένης χώρας και συγκεκριμένα τουρκικής έντικότητας κατοικούν μό νιμα στην Ελλάδα» κατέρρευσε. Πολύ λογικά τό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέν κατάλαβε τό «πώς άκόμη και ή ύπαρξη έντικης τουρκικής μειονότητας άπειλεί μία δημοκρατική κοινωνία». Μή βρίσκοντας έπιλήψιμα σημεία στό καταστατικό και χωρίς δείγμα γραφής του σωματείου (άφου άκόμη δέν ιδρύθηκε) πού νά δικαιολογούν τούς ελληνικούς φόβους, τό Δικαστήριο - μέ δύο Έλληνες στή σύνθεσή του, Ροζάκη και Λουκαΐδη - δικαίωσε τίσ πρακτοράντζες. Και δέν είναι μόνο ή προσφυγή των κυριών Χασάν Μπεκήρουστα, Απτή Πεντζιάλ, Χακή Τσιλιγκίρ, Αλή Ναλμπάντ, Αλή Νιζάμ, Ρετζέπ Καχριμάν και Σουλείμάν Καρα Χουσεΐν. Ακολουθεί ή «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» αλλά και άνοίγει ό δρόμος για τήν ντέ φάκτο τουρκοποίηση τής μειονότητας μέσα από τήν ίδρυση πολλών τουρκεπάνων σωματείων. Όταν ή Θράκη θά έχει γεμίσει τέτοιους συλλόγους και οί όποιοι ένδεχομένως νά αριθμούν δεκάδες χιλιάδες μέλη, πόσο θά απέχουμε από μία άναγνώριση έντικης τουρκικής μειονότητας στή Θράκη;

Ποιά είναι ή λύση; Μά... αυτά πού γράφουμε τόσα χρόνια στόν «Αντιφωνητή»: Η αντιδημοκρατικότητα και ό κίνδυνος για όλη τήν κοινωνία έγκεινται στό καπέλωμα Πομάκων και Ρομά από τούς όμόθρησκους τους Τούρκους (ή τουρκόφρονες). Μπορούμε νά άποδείξουμε αυτήν τήν πασίγνωστη πραγματικότητα; Έχει καλώς. Αν όχι... έχει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ!

## Κάτι δένει και ξεκαθαρίζει...



Όποιος άφελώς άπόρησε μέ τήν έμμογή πολλών ύπέρ του άθλιογραφήματος τής Ρεπούση, μιάς συγγραφέως σχολικού βιβλίου ιστορίας, έπιστημονικά άνύπαρκτης, κυριολεκτικά χθεσινής πανεπιστημιακού (πήρε θέση έπίκουρης στό ΑΠΘ... φέτος!), άς δει και τήν τελευταία της δράση: «Σεμινάρια σε δασκάλους για τό πώς θά διδάξουν τό «Ολοκαύτωμα» στό... νηπιαγωγείο και στό δημοτικό σχολείο»!!! Σε συνεργασία μέ τή γνωστή βιομηχανία προπαγάνδας του Ισραήλ, αυτή πού έκρυψε μέ τή γελοία φρασεολογία της τόν πόνο του έθνους μας από παιδιά 12 χρόνων, πλασάρει τίσ ιστορίες μέ φούρνους και σαπούνια στα πεντάχρονα νήπια!

## 29/10/07 - «Έθελοντής στή Βοσνία»

Στίς 29 Οκτωβρίου, ήμέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, στό Αμφιθέατρο Παπανικολάου, ό «Αντιφωνητής» άνασκαλεύει τίσ πρόσφατες μνήμες μας από τόν πόλεμο τής Βοσνίας μέ άφορμή τό βιβλίο του Κυριάκου Καθάρου «Τό ταξίδι του έθελοντή». Ο Κυριάκος Καθάριος πολέμησε στή Βοσνία στό πλευρό των Σέρβων και τίμησε μέ τήν άπόφαση και τήν εκεί δράση του τήν παράδοση των άνιδιοτελών εκείνων Ανθρώπων πού θέτουν τή ζωή τους στήν ύπηρεσία ιδανικών πού ξεπερνούν τά μέτρα του σύγχρονου, γαιόφρονα ανθρώπου.

Για τήν εκδήλωση έτοιμάζουμε μεγάλα πράγματα κι από τίσ δύο μεριές (έλληνική και σερβική). Καθώς όμως άκόμη δέν έχει όριστικοποιηθεί ή σύνθεση του πάνελ, περιοριζόμαστε νά σας προσκαλέσουμε στήν εκδήλωση ύποσχόμενοι μία ξεχωριστή βραδυά στήν όποία έλπίζουμε νά σας έχουμε κοντά μας.



## Οί Βούλγαροι στή Θράκη

Τό άνοιγμα των συνόρων μέ τή Βουλγαρία έφερε στή Θράκη πολλά και ποικίλα άποτελέσματα, πού ίσως είναι νωρίς για νά εκτιμηθούν. Δέν θέλουμε νά μείνουμε σε φαινόμενα πού ίσως άποδειχθούν πρόσκαιρα, όπως ή φετινή σημαντική αύξηση του (χαμηλού, έστω, έπιπέδου) τουρισμού δικαίωνοντας τούς υπέρμαχους τής δημιουργίας κάθετων οδικών αξόνων - ενός για κάθε νομό - ή ή... ζητιανοπλημμύρα πού ένέσκηψε από τήν άλλη πλευρά τής Ροδόπης, μία κατάσταση πού άνέμεναν οί εναντιόφρονες των προηγούμενων (λέγεται ότι έχει άδειάσει ή Βουλγαρία από τούς γύφτους της!). Εκείνο πού όπωσδήποτε επηρεάζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι ή προσφορά φτηνής εργασίας, σε τιμές πού... άνησυχούν ως και τούς τσιγγάνους τής περιοχής μας (π.χ. 5 ευρώ τό

μεροκάματο!). Και μία άλλη πλευρά τής νέας κατάστασης έχει νά κάνει μέ τίσ **περιουσίες** πού πολλοί Βούλγαροι έγκατέλειψαν στήν Ελλάδα μετά τήν φυγή τους και τό Έλληνικό κράτος τίσ κατέλαβε μέ νόμους στίς δεκαετίες του '30 και του '40, μέ τόν Ν.1539/38 (άρθρο 34). Μέ τό έπιχείρημα τής ένταξης τής Βουλγαρίας στήν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διατυπωθεί έπισήμως αίτήματα από κάποιους κληρονόμους παλιών ιδιοκτητών για άνάκτηση των περιουσιών τους. Μάλιστα ένας στήν Αλεξανδρούπολη είχε παλιότερα δικαιωθεί και στήν Κομοτηνή προέκυψε μία περίπτωση μετεγγραφής από κληρονόμο έπίσης Βούλγαρου ιδιοκτήτη. Παρά τήν ρητά άρνητική θέση του Υπουργείου Οικονομικών έμεις τό έπισημαίνουμε, καθώς ό σχετικός νόμος τής Βάσως Παπανδρέου για τά άκίνητα πού τό Δημόσιο τά έχει έγκαταλείψει ίσως αφήνει περιθώρια διεκδικήσεων. Άλλωστε στήν Ελλάδα ζούμε...

## Και μέ τόν τουρκοφύλαξ και μέ τόν θρησκευοφύλαξ



Πέρασε και τό Σεκέρ Μπαϊράμ, μέ τίσ τοπικές Αρχές τής Κομοτηνής νά επισκέπτονται για ευχές τόν... Τουρκο Πρόξενο! Ξαναθυμίζουμε στους αγαπητούς μας συνέλληνες ότι ό Πρόξενος είναι διπλωμάτης ξένης χώρας - ΔΕΝ είναι κάτι σαν Χριστόδουλος τής άλλης πλευράς! Στόν νόμιμο μουφτή Μέτσο Τζεμαλή πήγε για ευχές μόνον ό άπερχόμενος γ.γ. τής Περιφέρειας Μ. Άγγελόπουλος, ένω νομάρχης και δήμαρχος επισκέφθηκαν και τόν Πρόξενο και τόν μουφτή...

## Μνήμη, ένας οδηγός οικιακής οικονομίας

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στην περιοχή έχουν δυνατότητες να οικοδομήσουν νέες σχέσεις, ισχυρές δημοκρατίες με οικονομική προοπτική, εντός ευρωατλαντικού πλαισίου, με την προϋπόθεση να δουλεύουν από κοινού και να αφήσουν πίσω τους κάποια από αυτά τα ιστορικά ζητήματα.» Η θέση αυτή ανήκει στον κ. Μάθιου Νίμιτς, ειδικό μεσολαβητή του Ο.Η.Ε. για την ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ., και διατυπώθηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του σε εφημερίδα του γειτονικού κράτους.

Η εμπέδωση ισχυρών δημοκρατιών μέσα από την υπέρβαση των όποιων διαφορών μεταξύ γειτονικών λαών και η εξομάλυνση των σχέσεών τους, η σφυρηλάτηση – ακόμη περισσότερο – νέων σχέσεων, που δεν θ' αγκιστρώνονται σε αγκυλώσεις του παρελθόντος, είναι αναμφίβολα στόχος υγιής και ικανός να συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και στην πρόοδο των κρατών και των κοινωνιών τους. Ζητούμενο, βέβαια, παραμένει ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος ώστε οι σχέσεις που θα οικοδομηθούν να είναι σχέσεις εμπιστοσύνης και όχι υποκριτικές, οι οποίες εξυπηρετούν απλά ανάγκες της στιγμής κι επαναφέρουν μελλοντικά τα υπάρχοντα προβλήματα σε μεγέθυνση.

Οι ιστορικές διαφορές του παρελθόντος, λοιπόν, χρειάζεται να υπερκεραστούν, όμως ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί αυτό θα κρίνει και την αποτελεσματικότητα του διαβήματος. Με ποιον ακριβώς τρόπο προτείνεται η εγκατάλειψη των αξιώσεων της κάθε πλευράς πάνω σε ιστορικά ζητήματα; Με την κυριαρχία της λήθης πάνω στη μνήμη και τη διαγραφή όσων πτυχών δεν μας κολακεύουν; Η θέση αυτή συνιστά μία πρόταση, θα 'ναι ωστόσο κι αποτελεσματική;

Η αποσύνδεση οποιασδήποτε ομάδας ή μονάδας από το παρελθόν της είναι πράξη λήθης, που εμποδίζει τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης συνείδησης, συλλογικής ή ατομικής, γιατί αποστερεί τις ομάδες και τις μονάδες από πολύτιμα στοιχεία που εμπλουτίζουν το χαρακτήρα τους και συμβάλλουν στην αυτογνωσία τους. Η αποσύνδεση από το

παρελθόν, με τη συσσωρευμένη σοφία που αυτό μεταφέρει, οδηγεί σε αγώνα συγκρότησης που ξεκινά από μηδενική βάση, άρα που είναι και αναγκασμένος να επανακατακτήσει απ' την αρχή τα στοιχεία που απορρίφθηκαν, και που – κατά συνέπεια – είναι καταδικασμένος να παραμένει σε τελείως πρωτογενή στάδια ανάπτυξης, εφόσον απουσιάζει η βάση εκείνη που θ' αποτελεί το εφαλτήριο για ανώτερα στάδια εξέλιξης.

Όταν όμως το παρελθόν συνδέεται με πράξεις βίας, καταστροφής, ευτελών στάσεων και συμπεριφορών, παρουσιάζει την ίδια θετική λειτουργία; «Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σίγουρα μεγάλος κατακτητής, όμως έσφαξε χιλιάδες ανθρώπους και κατέστρεψε πολλές πόλεις. Δεν διέδωσε τη δημοκρατία και τις πολιτειακές αξίες και κατά την άποψή μου, άφησε πίσω του μία αυτοκρατορία, η οποία ούτε η πλέον θετική υπήρξε ούτε μακράς χρονικής διάρκειας ήταν», υποστηρίζει ο κ. Νίμιτς, προβάλλοντας ακριβώς τον προηγούμενο, κατά τη γνώμη του, παράγοντα. Γι' αυτό και καλεί την Ελλάδα και την Π.Γ.Δ.Μ. να μην πλειοδοτούν για την κάρπωση της κληρονομιάς του Μεγαλέξανδρου.

Δεν ενδιαφέρει, εν προκειμένω, αν η τοποθέτηση Νίμιτς συνάδει ή όχι με την ιστορική αλήθεια. Η θέση του επιχειρεί να ισοροπήσει (τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνεται την «ισοροπία» ο αμερικανικός παράγοντας, με βάση τα δικά του συμφέροντα κι επιδιώξεις) ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, γι' αυτό και υπερτονίζει τις αρνητικές πτυχές του Μεγαλέξανδρου και του βασιλείου του.

Πέραν ωστόσο του αν είναι θεμιτό να υπερτονίζεις τις πτυχές που εξυπηρετούν έναν σχεδιασμό σου και, γενικότερα, να ακυρώνεις τη μνήμη για να πετύχεις έναν συμβιβασμό, κι ακόμη κι αν δεχτούμε ότι οι επιστημονικές του κ. Νίμιτς δεν είναι ολότελα λανθασμένες, το ζητούμενο αναφορικά με το αν κρίνεται σκόπιμο να επικαλύπτονται οι δυσκολίες του παρελθόντος από τη λήθη παραμένει.

Ας δεχτούμε δηλαδή ότι έχει δίκιο ο κ. Νίμιτς πως ο Μέγας Αλέξανδρος σε ορισμένες περιπτώσεις διέπραξε, ίσως, ό,τι με σύγχρονους όρους θα

ονομάζαμε «εγκλήματα πολέμου». Η αποδοχή αυτή είναι ικανή να κλείσει το θέμα του ποια από τις δύο αντίδικες πλευρές έχει δίκιο στην διεκδίκηση μιας ιστορικής κληρονομιάς, με την αμοιβαία υποχώρηση και των δύο πλευρών και την αποποίηση της κληρονομιάς αυτής; Επιπρόσθετα δε, δικαιούται μια ομάδα ή μια μονάδα να απορρίπτει τις πτυχές εκείνες του παρελθόντος της που συνδέονται με στιγμές ηθικής κατάπτωσης;

Κάθε κοσμοκράτειρα δύναμη, οποιασδήποτε εποχής, και με τα δεδομένα της κάθε εποχής, δημιούργησε την αυτοκρατορία της επιβαλλόμενη στους γειτονικούς της αλλά και σε πολύ μακρινούς από την αρχική κοιτίδα της πληθυσμούς με τη δύναμη της βίας. Ο Μέγας Ναπολέων δημιούργησε την αυτοκρατορία του στηριζόμενος στα όπλα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επέβαλλε την κυριαρχία της μέσα από μια σειρά κατακτήσεων εδαφών, η ίδια η Αθηναϊκή ηγεμονία, που μας αφήνει έκθαμβους με τα πολιτιστικά της επιτεύγματα στην Ακρόπολη και με την καλλιέργεια κάθε μορφής τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, λογοτεχνία, ρητορική, ιστοριογραφία, φιλοσοφία), έχει απ' την αντίθετη μεριά να επιδείξει θλιβερές σελίδες εκμετάλλευσης και καταπίεσης των «συμμάχων» της, καθώς και σφαγές του πληθυσμού ολόκληρων πόλεων, γεγονός που με τα σημερινά δεδομένα ίσως να χαρακτηριζόταν «γενοκτονία». Μα και στο παρόν μας απλά να στρέψουμε το βλέμμα μας διαπιστώνουμε πως η σύγχρονη παγκόσμια αυτοκρατορία των Η.Π.Α. εδράζει την κυριαρχία της στη στρατιωτική της ισχύ, στους επιθετικούς της πολέμους (Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν, Σερβία κ.α.), στις επεμβάσεις της στα εσωτερικά άλλων κρατών με την εγκαθίδρυση δικτατοριών και στις πολυποικίλες πιέσεις που ασκεί σε κάθε μήκος και πλάτος της γης με την υποστηριζόμενη απ' την πολεμική της βιομηχανία διπλωματία. Κι ούτε πρέπει να μας διαφεύγει πως αυτή η κοσμοκρατορία εκκινεί με τη ρίψη της ατομικής βόμβας, την αναγκαιότητα της οποίας αμφισβητούν πλέον όλοι και περισσότεροι αναλυτές. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο κ. Νίμιτς θα 'πρεπε πρωτίστως να απορρίψει την πολιτική της ίδιας του της

χώρας, να αμφισβητήσει τον πολιτισμό της, και να πάψει να της προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ευδωσία των υπεραλιτιστικών της σκοπών. Αν όμως οι παραπάνω πτυχές της αμερικανικής αυτοκρατορίας είναι αδιαμφισβήτητες, ποιος θα μπορούσε να της αρνηθεί και την άνθηση ενός πολιτισμού που χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της γνώσης σε όλες τις επιστήμες ή από την πρωτοπορία σε κάθε μορφή τέχνης;

Συνιστούν, επομένως, οι μελανές σελίδες στην ιστορία οποιασδήποτε οντότητας λόγο για την αποποίηση του παρελθόντος της; Οι μελανές σελίδες, σε επίπεδο αυτογνωσίας, βρίσκονται εκεί για να παραδειγματίζουν και να αποτρέπουν τις επόμενες γενιές από αντίστοιχες ολισθηρές κατευθύνσεις. Σε επίπεδο πάλι συνύπαρξης, επιβεβαιώνουν την ελκυστική πρόθεση δύο ή περισσότερων πλευρών να παραδεχτούν τα λάθη τους, να ζητήσουν συγγνώμη γι' αυτά και να πορευτούν υποσχόμενοι ότι δεν θα τα επαναλάβουν. Γι' αυτό και η διατήρηση της μνήμης όχι μόνο των ανατακτικών μα και των πλέον εξευτελιστικών στιγμών αποτελεί το αποτελεσματικότερο μάθημα «οικιακής οικονομίας», μα και κρατικής και διακρατικής, για την ανάπτυξη των σχέσεων πάνω σε θεμέλια ισχυρά κι όχι σαθρά.

Αν, επομένως, προβάλλεται ως επιδίωξη η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ αντίδικων πλευρών, η εξομάλυνση αυτή δεν πρόκειται να καρποφορήσει σε βάθος χρόνου εφόσον στηρίζεται στην αποποίηση του παρελθόντος ή στη λησμονιά του, στους συμψηφισμούς, στην εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και στις ενοχές που προκαλεί προς μία μόνο κατεύθυνση η άσκηση κριτικής περί υποτιθέμενου εθνικισμού· θα καρποφορήσει μόνο με το σεβασμό της μνήμης μέσα απ' την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών που φωτίζουν την κάθε διαμάχη, τον σεβασμό της αλήθειας και τον έλεγχο προς κάθε κατεύθυνση, κι όχι μόνο προς μία και μοναδική, αναφορικά με την εκδήλωση πραγματικά εθνικιστικών κι αλτρωτικών τάσεων, τις οποίες δεν δικαιολογεί καμιά ιστορική πραγματικότητα, παρά μόνο η ψευτιά, η επιθετικότητα, η αδιαλλαξία και η φτηνή προπαγάνδα.

Γιάννης Στρούμπας



Δύο πολύ σημαντικές προσφορές του «Αντιφωνητή» από τις οποίες μπορούν να έπωφεληθούν οι συνδρομητές μας: - Το δερματόδετο, μοναδικό βιβλίο «Η συμβολή της Θράκης στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους», του κ. Απόστολου Εὐθυμιάδη, που εκδόθηκε με έξοδα του ίδιου και μοιράστηκε κατά δεκάδες χιλιάδες στις άπανταχού ελληνικές βιβλιοθήκες, προσφέρεται έντελως ΔΩΡΕΑΝ σε όσους τό επιθυμούν! Άπλως τηλεφωνείτε στο 6973743047 (πρωινές ώρες) και δηλώνετε διεύθυνση, αναλαμβάνοντας τά ταχυδρομικά έξοδα. Αυτό αρκεί γιά να αποκτήσετε μία πραγματική

έγκυκλοπαίδεια του θρακικού έλλητισμού που ο συγγραφέας της προσφέρει μέσω του «Α» στους συνέλλητες. - Το έπανεκδοθέν έργο του Μ. Μελίρρητου «Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική της θεοσώστου έπαρχίας Μαρωναςίας» (Κωνσταντινούπολη 1871), που κυκλοφόρησε πρό ήμερών με έξοδα του φίλου Γιώργου Βολουδάκη, και τό οποίο παρουσιάζει τήν ευρύτερη περιοχή της Θράκης πρίν έναμιση σχεδόν αιώνα, προσφέρεται επίσης έντελως ΔΩΡΕΑΝ σε όσους τό επιθυμούν, μετά από έπικοινωνία με τήν εφημερίδα μας. Σπεύσατε!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΥΧΕΣ για το  
**ΡΑΜΑΖΑΝ**  
**ΜΠΑΪΡΑΜ**

Μετά το πρώτιστο  
αγαθό της υγείας,  
ο γεν. γραμματέας  
της Περιφέρειας  
Αν. Μακ. - Θράκης

κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος,  
εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες  
της Περιφέρειας για την εορτή του  
Ραμαζάν Μπαϊράμ,  
δημιουργικότητα, πρόοδο προσωπική  
και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια Πολλά



### Αντιφωνητής

Δεκαπενθήμερο Πανθρακικό  
Έντυπο Γνώμης  
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρή 15,  
691 00, Κομοτηνή  
Τηλέφωνο: 25310 81537  
Τηλεομοιότητα: 25310 81536  
Ηλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr  
www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Έκδοση του σωματείου  
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  
Υπεύθυνος κατά τόν νόμο:  
Καραϊσκος Κώστας  
Συντάσσεται από έπιτροπή  
Έκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

Ετήσια συνδρομή:

Ιδιωτών 25 €

Έξωτετικού, συλλόγων, οργανισμών,  
κλπ: 50 €

Αριθμοί λογαριασμών:

EUROBANK 306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81



## Λογοτεχνική ματιά στις «Νέες Χώρες»



Τό καλοκαίρι πού μās πέρασε κατάφερα, μέ δύο χρόνια καθυστέρηση, νά διαβάσω τό καταπληκτικό μυθιστόρημα «*Στή σκιά της πεταλούδας*» τού Θεσσαλονικιού δασκάλου **Ισιδώρου Ζουργού**, μιά φιλική πρόταση τού Χρήστου Γιανναρά πού ἀμέλησα νά υιοθετήσω. Ήταν μιά ἀληθινή ἀποκάλυψη, μιά ἀναγνωστική ἀπόλαυση, μιά ἀναπάντεχη συνάντηση μέ έναν ἀνώτερο Καραγάτση τής ἐποχής μας, έναν τεχνίτη τού λόγου πού συμπεριέλαβε σέ ένα καί μόνο βιβλίο τό βορειοελλαδίτικο πανόραμα τής τελευταίας ἑκατονταετίας, θαυμαστά ισορροπημένο σέ ἀτένιση πλάτους καί παρατηρήσεις βάθους.

Πρό ἡμερῶν, καί πάλι χάρη στήν πρόταση ενός ἐπώνυμου φίλου, τού Δημήτρη Νόλλα, πήρα στά χέρια μου τίς «*Ξεχασμένες ἱστορίες*» τού Σερραίου (κατάγεται ἀπό τήν Πρώτη, ζεῖ στήν



Αθήνα) ὀδοντίατρο **Λάκη Δόλγερ**. Ὁ πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας ἀρθρώνει 7 ἱστορίες ἄσημων ἡρώων πού παλεύουν μέ τίς κοσμογονικές μεταβολές στήν ἀνατολική Μακεδονία τού 1918 καί ἀποτυπώνει μέ τήν σφριγηλή γραφή του τήν πάλη τῶν ιδεῶν καί τῶν συνθηκῶν μέσα στίς ζωές τῶν ἀπλῶν Ἑλλήνων μέ τούς τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες.

Τά παραπάνω παραδείγματα δείχνουν μιά ἀξιοπρόσεκτη, ἐλπιδοφόρα τάση: Μιά στροφή πρὸς τίς ρίζες μας, μέ διάθεση ὄχι φυγῆς κι ἐξιδανίκευσης μά ἐπανεκτίμησης καί ἀναζωογόνησης, συνοδευόμενης ἀπό λογοτεχνικά κατορθώματα πού δείχνουν ὅτι ἔτσι ὑπηρετοῦνται ταυτόχρονα τόσο ἡ μορφή ὅσο καί τό περιεχόμενο. Ἄλλωστε ἡ μεταμοντέρνα διύλιση τού τίποτε ἀπό τά συγγραφικά παρτάλια ἔχει πρό πολλοῦ ἐκμετρήσει τό ζήν της...

## Νομαρχία Ροδόπης: Ἐνδιαφέρον γιά τόν Ἅγιο Εὐγένιο;

Νά λοιπόν πού κάποια στιγμή καί οἱ τοπικοί ἄρχοντες ἀναζητοῦν ἴσως κάποιο ὄραμα, κάποια διέξοδο ἀπό τήν καθημερινή μιζέρια τής διαχείρισης τού τίποτε. Τότε ἀνακαλύπτουν ὅτι βρίσκονται δίπλα τους δυνατότητες γιά νά ἀφήσουν καί κάτι στόν τόπο, δυνατότητες πού ἔχουν ἤδη ὑποδειχθεῖ ἀπό τρίτους, οἱ ὅποιοι ὅμως δέν διέθεταν τό ὀφθίκο πού θά προχωροῦσε τήν υλοποίησή τους. Μία τέτοια περίπτωση θέλουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι ἀποτελεῖ ἡ ἀνακάλυψη τού ναοῦ τού Ἁγίου Εὐγενίου στά παράλια τής Ρωμανίας ἀπό τόν νομόρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη. Διαβάσαμε λοιπόν στόν τοπικό «Χρόνο» τίς παρακάτω δηλώσεις του:



- Χθες επισκέφθηκα τήν ἐνρύτερη περιοχή τής *Μαρώνιας*, διήλθα τόν παραλιακό δρόμο ἀπό ὄρια νομοῦ Ἐβρου μέχρι τήν περιοχή τής *Μαρώνιας* (...) Αυτό ὅμως πού με ἐντυπωσίασε εἶναι ὁ Ἅγιος Εὐγένιος στήν περιοχή τής *Ρωμανίας*, μιά εκπληκτική ἐκκλησία σαν ἀρχιτεκτονική, πού κάνω ἐκκλήση σε ὅλους τούς γηγενεῖς πολίτες νά προχωρήσουμε ὅλοι πλέον οἱ φορεῖς στήν ολοκλήρωση αὐτοῦ τού μεγάλου ἔργου (...) Ὑπάρχουν κάποιοι

χρηματοδοτήσεις, κυρίως ἀπό ἐράνους στήν ἐνρύτερη περιοχή τής χώρας. Γίνεται ἡ κεραμοσκεπή, ἀλλά ὑπάρχουν ἀκόμη σοβαρές ἐλλείψεις πού πρέπει ὅλοι νά δραστηριοποιηθούμε καί μπορούμε νά κάνουμε καί τήν συγκεκριμένη περιοχή σαν ἕνα χώρο μεγάλου προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ, νά προσελκύσει δηλαδή ὄχι μόνο τήν χώρα, ἀλλά καί τόν ἐνρύτερο χριστιανικό κόσμο.

- Θέλει ὅμως υποδομές κι ἐγκαταστάσεις  
- *Ναι, ἐγώ τις ἔχω ἐντοπίσει, τις ἔχω καταγράψει, πιστεύω ὅτι τήν ἐπόμενη ἐβδομάδα, μέσα σε ἕνα 10ήμερο, νά ἔχουμε μιά συνάντηση καί με τήν ηγεσία τής Ἐκκλησίας, με τόν Σεβασμιώτατο, γιά νά δούμε αὐτές τις ἐλλείψεις καί νά προχωρήσουμε στήν διαδικασία τής υλοποίησης βάσει χρονοδιαγράμματος. Ἐνα μεγάλο λοιπόν κομμάτι τής ολοκλήρωσης θα το ἀναλάβει ἡ νομαρχία Ροδόπης. Ἐπειδή ὑπάρχει ἐνδιαφέρον ἀπό τόν παγκόσμιο Ἑλληνισμό γιά τήν συγκεκριμένη ἐκκλησία, μπορεί νά αποτελέσει μαζί με ἄλλες παρεμβάσεις τού ἐνρύτερου τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος στήν περιοχή τής *Μαρώνιας*, μπορεί νά προσελκύσει πολύ κόσμο με θρησκευτικές ἀναζητήσεις».*

Τί νά πούμε; Δέν εἶναι ὦρα γιά κακεντρέχειες καί κριτικές ἀπό τήν πλευρά μας, ἀρκεῖ μόνο νά πρόκειται γιά εὐλικρινές ἐνδιαφέρον πού θά δώσει ὠθηση στή μεγάλη αὐτή ἰδέα τού Μιχάλη Χαλαμπίδη, ἔστω καί μέ τήν μορφή μιάς ὀλοκληρωμένης ἐκκλησίας - κέντρου γιά προσκυνηματικό τουρισμό. Θά ἀναμένουμε τίς συγκεκριμένες ἐξελίξεις στήν πράξη...

## Σχόλια πτερόεντα...



Διάβασα στόν τοπικό Τύπο τήν «πολιτική δήλωση τού Ντίνου Χαριτόπουλου», πρώην δημάρχου Σαπῶν, ὑπέρ τού (κουμπάρου του) Γιώργου Παπανδρέου καί ὁμολογῶ ὅτι ἐντυπωσιάστηκα. Τί «συγκροτημένες ἰδεολογικές ἀρχές», τί «πρωτοποριακές ἰδέες», τί «νέο ἦθος»... Ἄμ τό ἄλλο; «Ὁ Γιώργος Παπανδρέου ἀπευθύνεται στόν καλύτερο ἐαυτό μας. Αὐτόν πού σκέφτεται (Σ.Σ.: 1+2 = μμμ...4; ὄχι, ὄχι...5);, ἀπαιτεῖ, ἀγωνίζεται...»! Κι ἄλλο; «Πῆρε στήν πλάτη του τά λάθη τού 2004, ἐπέβαλε μιά στροφή στό ΠαΣοΚ σέ πύο προοδευτικές θέσεις...» Ὅλο τό κείμενο ἕνα ἐμετικό γλείψιμο στόν Ἄμωμο τής Πολιτικής, στόν Υἱό τού Ἡγέτη πού ἄσπιλος καί ἄχραντος πέρασε ἀπό τά ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ἐξωτερικῶν καί δέν χάρισε στήν φραγκοδάκεια παρέα τού προγράμματα δισεκατομμυρίων, δέν ξεβράκωσε ΟΛΕΣ τίς ἐθνικές μας θέσεις ἐναντί τής Τουρκίας, δέν κατέθεσε στεφάνι στόν Κεμάλ, δέν ἦταν τό ψυχοπαίδι τής Ὠλμπραϊτ... Ἀνάλογες μπουρδες διαβάζει κι ἀκούει κανεῖς τακτικά, μέ κεντρικό ἐκφραστή τής συγκεκριμένης παπαρολογίας καί τόν γνωστό ὑπονομευτή τής πράσινης δημοτικῆς παράταξης στήν Κομοτηνή (γενικά δέν εἶναι δύσκολο νά ξεχωρίσεις τούς περισσότερους πιστούς τού ΓΑΠ στή Θράκη, ἀρκεῖ νά θυμηθεῖς ποιοί τρέχουν πρώτοι νά ρουφήξουν τήν κάθε κλανιά τού Τούρκου Πρόξενου...). Τό τί κυκλοφορεῖ εἶναι ἀπερίγραπτο, μιά καμαριέρα στό Τατόι πρῖν μισό αἰῶνα θά ἦταν πύο ἀξιοπρεπῆς καί μετριολόγος ἀπέναντι στή Φρειδερίκη. Καί νά ὑπῆρχε καί κάποια βάση γιά ὄλη αὐτή τήν φιλολογία, λές πάει κι ἔρχεται, ἡ ὑπερβολή εἶναι κι αὐτή ἕνα σχῆμα λόγου. Μή ἔχοντας ὅμως οἱ καμμένοι τρόπο νά ὑπερασπιστοῦν τίς ἀνυπαρκτές χάρες τού ἀρχηγού, τῶχουν ριζεῖ στό τσάμικο. Τέλος πάντων, θέλουν ἐκεῖ στό ΠαΣοΚ νά *συνεχιστεῖ αὐτή ἡ κωμωδία μέ τό γιωργάκι ἀρχηγό; Δικαίωμά τους. Εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη ἐπιλογή γιά τή ΝΔ, τό καλύτερο δῶρο στόν Καραμανλή (καί στόν Ἀλαβάνο) κι ὁ συντομότερος δρόμος τής πάλαι ποτέ «δημοκρατικῆς παράταξης» πρὸς τόν αὐτοεξευτελισμό.*



Χθές Τρίτη 16/10/2007 καί προχθές Δευτέρα 15/10/07, ὁ σύλλογος Φίλων τού Ἰδρύματος Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης στήν Ξάνθη καί τό βιβλιοπωλεῖο Σαμουρκασιδηστήν Ἀλεξανδρούπολη ἀντίστοιχα, παρουσίασαν στό θρακικό κοινό τόν συγγραφέα Κώστα Ζουράρι καί τό τελευταῖο, πολυσυζητημένο καί εὐπώλητο βιβλίο του, «*Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα*». Τό βιβλίο παρουσιάστηκε σέ συνεργασία μέ τίς ἐκδόσεις «*Ἄρμος*» ἀπό τόν Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ἐρευνητή στό Ἰνστιτούτο Πολιτιστικῆς καί Ἐκπαιδευτικῆς Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ./ΑΘΗΝΑ στήν Ξάνθη καί τόν Ἰωάννη Πετρόπουλο, ἀν. καθηγητή Αρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τού Δ.Π.Θ. στήν Ἀλεξανδρούπολη. Καί στίς δύο πόλεις μίλησε ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, πού εἶναι ὄχι μόνο ἀπό τούς ἐλάχιστα διανοούμενους μέ πρωτότυπη πνευματική παραγωγή στή χώρα, ἀλλά, χάρη στό σκαπτικό του ὕφος καί τήν φιλοπαίγμονα διάθεσή του, εἶναι ἀπό τούς πλέον δημοφιλεῖς συγγραφεῖς στή χώρα. Ἡ στάση του καί τά ἐπιχειρήματά του ἐναντί τού κατάπτυστου βιβλίου ἱστορίας τής κ. Ρεπούση συμπεκνώθηκαν σέ μιά σειρά κειμένων πού δημοσίευσε καί τώρα τά συγκέντρωσε σέ ἕνα τόμο ὑπό τόν τίτλο «*Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα*». Ἡ προσέλευση τού κόσμου στίς παραπάνω ἐκδηλώσεις καί τό κλίμα πού ἐπικράτησε ἔδειξε πῶς ὁ κόσμος μπορεί ἀκόμη νά ξεχωρίζει τό κίβδηλο ἀπό τό ἀληθινό.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερμοπυλῶν & Πλάτωνος 11,  
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr

# Καταγγελίες για παρανομίες στον Εχίνο - Τι απαντά η Νομαρχία Ξάνθης;

Στις 12/9/2007 υποβλήθηκε από το Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Βενζινοπωλών της Ξάνθης εξώδικη καταγγελία προς την Πολεοδομία και τον Νομάρχη Ξάνθης. Η καταγγελία αφορά την έκδοση άδειας για λειτουργία νέου πρατηρίου πώλησης υγρών καυσίμων από τον **Γιαζιτζή Χουσεΐν**, κάτοικο Εχίνου, στο 22ο χλμ Ξάνθης - Εχίνου και αναφέρει τα ακόλουθα: 1) Ο κ. Γιαζιτζή Χουσεΐν έφθασε την πρόσοψη του κτίσματος σε 13 μέτρα ενώ η σχετική άδεια της Πολεοδομίας αφορούσε πρόσοψη 7 μέτρων. 2) Έχει κατασκευάσει παράνομα και χωρίς άδεια δεξαμενή νερού όγκου 50 τόνων εκτός του οικοπέδου και εντός δασικής έκτασης. 3) Το μέγεθος του κτιρίου του πρατηρίου έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το εγκεκριμένο εμβαδόν. 4) Το κτίσμα αντί για την κατασκευή υπογείου, όπως επέτασε η σχετική άδεια, φέρει ημιπόγειο. Η καταγγελία ζητάει επίσης από τις αρμόδιες αρχές **διερεύνηση** των παρακάτω:

1) Την κατασκευή του τμήματος εισόδου - εξόδου διαφορετικής από τα εγκεκριμένα σχέδια ως προς τις αποστάσεις 2) την τοποθέτηση των δεξαμενών υγρών καυσίμων κατά τρόπο και θέση διαφορετικά από τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας και της Δ/σης Συγκοινωνιών 3) την ύπαρξη της απαραίτητης άδειας του ΙΓΜΕ για τη διάνοξη γεωτρήσεως 4) τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων, εάν καλύπτονται δηλαδή οι προϋποθέσεις νομιμότητας και ασφάλειας, δεδομένης της δασικής περιοχής και 5) κατά πόσον είναι νόμιμη η κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων σε δασική περιοχή. Όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη καταγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρά και κοινοποιούνται προς την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ν. Ξάνθης (τμήμα Leader), το

Δασαρχείο Ξάνθης, το Παράρτημα του ΙΓΜΕ στην Ξάνθη, τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Ξάνθης



και τον Δήμο Μύκης. Φαίνεται ότι όλοι οι προαναφερθέντες φορείς θα χρειαστεί να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις.

Πολύ περισσότερο όμως οφείλουν να δώσουν απαντήσεις ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης και η Πολεοδομία Ξάνθης σχετικά με τη νομιμότητα της έκδοσης άδειας για τη λειτουργία αυτού του βενζινάδικου του κ. Γιαζιτζή στον Εχίνο. Σημειώνουμε ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης των 270.127 ευρώ, το 60% είναι επιχορήγηση (ευρωπαϊκή με μικρή εθνική συμμετοχή). Το θέμα είναι πολυσυζητημένο ανάμεσα στους κατοίκους της ορεινής Ξάνθης. Πολλοί επισημαίνουν όσα διατείνεται ο ίδιος για τις ιδιαίτερες σχέσεις φιλίας του με τον νομάρχη Ξάνθης και με την οικογένεια Μητσοτάκη (βλ. και πρόσφατη επίσκεψη της ΥΠΙΕΞ Ντόρας Μπακογιάννη στο σπίτι του), συνδέουν δε την έκδοση της άδειας με προεκλογικές υποσχέσεις για στήριξη της Νέας Δημοκρατίας (κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν έγινε). Κάτοικοι της

περιοχής μας θύμισαν τη σχέση του κ. Γιαζιτζή με τον πρώην δήμαρχο Μύκης κ. Μουτζαχίντ Ντουκιαντζή, ο οποίος φαίνεται να είχε ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση από τον κ. Τάτση στην Περιφέρεια.

Άλλοι πάλι μας ανέφεραν δηλώσεις του Εχινιώτη επίδοξου επιχειρη-

ματία ενάντια στην πομακική γλώσσα, τη μητρική γλώσσα των κατοίκων της περιοχής: «**Θα τη σκοτώσουμε αυτή τη γλώσσα**». Γιατί τόσο μίσος κ. Γιαζιτζή απέναντι στη γλώσσα που μιλάει η μητέρα σας;

Και προς τι οι "πονηρές" προσπάθειες να συνδεθεί η πομακική με άλλα σλαβικά ιδιώματα που μιλιούνται σε άλλα μέρη της Ελλάδας; Θυμίζουμε ότι με παρέμβασή του σε ημερίδα για τη μειονοτική εκπαίδευση (Ξάνθη, 22/2/06) έκανε... πνεύμα συνδέοντας το αίτημα για διδασκαλία της πομακικής (που είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας με βάση τη Συνθήκη της Λαζάνης) με τη διδασκαλία του ψευτομακεδόنيου ιδιώματος στους σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας (που δεν απορρέει από καμμία νομική ή ρεαλιστική συνθήκη). Αναμένοντας λοιπόν την εξέλιξη της υπόθεσης, περιμένουμε απαντήσεις από τον ίδιο αλλά κι απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (νομαρχία, Πολεοδομία, ΙΓΜΕ, Δασαρχείο, Αναπτυξιακή...) Το είδαμε το έργο με τους φαρμακοποιούς πριν κάμποσα χρόνια, δεν έχουμε καμμία διάθεση να το ξαναδούμε με τους βενζινάδες...

N.K.

## Τό Καραβάνι τῆς Προπαγάνδας

Παρακολούθησα τις εκδηλώσεις του Κωνσταντινουπολίτικου δήμου Μπαϊράμπασα, με τό «Καραβάνι τῆς Αφθονίας» που έδω και μερικά χρόνια περιοδεύει στά Βαλκάνια με την ευκαιρία του Ραμαζανιού. Στις λεπτομέρειες τῆς διοργάνωσης και στή στοχοθεσία τῶν Τούρκων διά του νεότευκτου αὐτοῦ θεσμοῦ δέν θά ἀναφερθῶ ἐκτενῶς, τά ἔχουμε ξαναγράψει ἀναλυτικά (οἱ ἄνθρωποι στό κάτω κάτω κάνουν τή δουλειά τους, δουλεύουν γιά τήν πατριδα τους καί γιά τά ἔθνικά τους συμφέροντα). Θά σχολιάσω μόνο δύο πράγματα στό τουρκοσῶο τῆς προπερασμένης Τετάρτης (3/10/07): Τήν κεντρική παρουσία τοῦ Ἰμπράμ Σερήφ, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά παριστάνει τόν μουφήτ Κομοτηνῆς, καί τήν κάθε ἄλλο παρά διακριτική παρουσία τῆς τούρκικης σημαίας παντοῦ στόν χῶρο.

Ὅσον ἀφορᾷ τόν Σερήφ: Εὐθύς ἐξαρχῆς, μέ τήν πρώτη ἔλευση τοῦ θιάσου στήν ἑλληνική Θράκη, πήρε τήν κεντρική θέση στό πάλκο. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί προχθές τόν ἀποκάλεσαν «σοφολογιότατο μουφήτ Κομοτηνῆς» παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ ἔδωσαν τόν λόγο. Μάλιστα ὅταν κλήθηκαν στή σκηνή ὄλοι οἱ παριστάμενοι ἐπίσημοι, χριστιανοί καί μουσουλμά- νοι, νά ἐνώσουν τά χέρια σέ ἔνδειξη φιλίας κτλ, ὄλως τυχαίως ὁ Σερήφ\* βρέθηκε δίπλα δίπλα μέ τόν δήμαρχο Κομοτηνῆς, Δημήτρη Κοτσάκη, πού εἶχε προσέλθει καθυστερημένα στήν ἐκδήλωσι. Τό θεωροῦμε στοιχειῶδες: Νά ξεκαθαριστεῖ στους μπαϊράμ- τζήδες ἐπισκέπτες μας ὅτι ἂν συνεχίσουν νά ἀγνοοῦν τόν νόμιμο μουφήτ καί νά καλοῦν τόν Σερήφ στή θέση του, δέν πρόκειται νά προσκληθοῦν ξανά, οὔτε καί νά τούς παραχωρηθεῖ ἔκταση γιά τήν πανήγυρη

τους. Νισάφι πιά μέ τις ταπεινωτικές «ἀβρότητες»!

Κι ὅσον ἀφορᾷ τήν ἡμισέληνο. Ἐντάξει, κατανοοῦμε τήν παρουσία τῆς σέ κάποια σημεία τῶν κινητῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ καραβανιού, Τούρκοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, τούρκικη σημαία θά φέρουν. Ὅμως αὐτή ἡ παρουσία τῆς παντοῦ (στά Λεωφορεία, στά ἄλλα ὄχημα, στίς τέντες, στήν κεντρική σκηνή, στά βραβεῖα...) καί ἡ διανομή ἑνός ἀριθμοῦ τους στά παριστάμενα παιδάκια, καταντᾷ προκλητική. Καί δέν εἶναι μόνο αὐτά πού παίζονται τοπικά μέ τήν σημειολογία τῆς: βλέποντας τούς δικούς μας καί τούς δικούς τους πάνω στή σκηνή μέ τά χέρια ἐνωμένα καί τήν τουρκοική σημαία μαζί μέ τήν ἑλληνική νά πλαισιώνουν τό πλάνο, τό μυαλό μου πήγε στήν Κύπρο, τή σκλαβωμένη κατά 37%, καί καταντράπηκα. Ἐφυγα ἀπό τόν χῶρο μέ κυρίαρχο τό αἶσθημα τῆς ντροπῆς καί τῆς ἐνοχῆς ἀπέναντι σέ κείνους πού τήν Ἑλλάδα ἤθελαν κι ἄς τρώγανε πέτρες...

\* Ὁ Σερήφ καί ὁ Ξανθιώτης ὁμολογός του Ἀχμέτ Μέτε ὄχι μόνο πήγαν στή Βουλγαρία στό ἐορταστικό δείπνο πού παρέθεσε ὁ ἐκεῖ ἀρχιμουφτής Χατζημουσταφᾶ Ἀλή, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Βούλγαρου Προέδρου Παρβάνωφ, ἀλλά λίγο μετά (9-10), μέ τήν ἴδια ἀφορμή, παραβρέθηκαν στό ἴφτάρ τῆς πρωθυπουργικῆς κατοικίας στήν Πόλη καί συναντήθηκαν μέ τόν Τούρκο πρωθυπουργό καί τόν Πρόεδρο!



Ἦρθαν στή Θράκη μέ τό ἐρυθρόλευκο μπαϊράκι τῆς ἡμισέληνου παντοῦ, μέ ταμπέλες περί «Μακεδονίας», μέ προφανή στόχο τήν καθιέρωση τῶν παράνομων μουφήτδων: ἕνα τεράστιο, τούρκικο φέσι στή (θηρσκευτική, κατά τά ἄλλα...) γιορτή τοῦ ραμαζανιού... Καί σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, οἱ σωματοφύλακες τοῦ ἀντιδήμαρχου τοῦ Μπαϊράμπασα κυκλοφοροῦσαν καί... **ὄπλισμένοι!!!** Μέχρι τώρα παραβίαζαν τόν ἑλληνικό νόμο οἱ σωματοφύλακες τῶν διπλωματῶν τῆς γείτονος, τώρα τό κάνουν μέσα στά μούτρα μας καί οἱ... μπαϊραμτζήδες τῆς!

Προειδοποιοῦμε τούς - μή χέσω - υπεύθυνους ὅτι τήν ἐπόμενη φορᾶ πού θά μᾶς κουβαλήσουν τόν ἐν λόγω θιάσο, δέν εἴμαστε καθόλου σίγουροι γιά τό ἂν ὁ πλειονοτικός πληθυσμός τῆς Θράκης θά ἐπιδείξει τήν ἴδια ὑπομονή καί ἀνεκτικότητα. Οἱ παροτρύνσεις μας γιά αὐτοσυγκράτηση δέν θά βρίσκουν ἐσοεί εὐήκοα ὦτα...

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2007-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2007-2008

**ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**  
**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**

**Εἰσαγωγικά Σεμινάρια 2007-2008**  
**Ἀθήνα - Ἰωάννινα - Θεσσαλονίκη**

- Ὁμαδική Δυναμική καί Ψυχόδραμα
- Δυναμικές τῆς Οἰκογένειας
- Ψυχολογική Ἀξιολόγηση
- Ἰδεολογικοπολιτικά
- τῆς Ψυχιατρικῆς καί τῆς Ψυχοθεραπείας

**Μεταπτυχιακές**  
**Ἐπαγγελματικές Ἐκπαιδεύσεις**

- Ὁμαδική Ἀνάλυση
- Ψυχολογική Ἀξιολόγηση
- Ψυχόδραμα - Κοινωνικοθεραπεία
- Θεραπεία Οἰκογένειας

**Πληροφορίες-Ἐγγραφές:**  
Γραμματεία τοῦ Α.Ψ.Κ., 9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σ. Χαράλαμπε 1 & Μαυρομιχάλη, 114 72 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 6435 980, 6447 533, Fax: 210 6445 140  
e-mail: igaa-opc@otenet.gr, http: www.opc.gr

## ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΚΑΚΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Ουάσιγκτον, 15/10, Λάμπρος Παπαντωνίου

Ο αμερικανικός Τύπος επικεντρώνεται στη συνάντηση των ηγετών της Πολωνίας και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που έγινε, την περασμένη εβδομάδα, στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο κυριότερος στόχος της συνάντησης των ηγετών της Πολωνίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Λιθουανίας ήταν ο περιορισμός της ενεργειακής τους εξάρτησης από τη Ρωσία. Κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης αποφασίστηκε η δημιουργία μιας κοινοπραξίας, που θα αναλάβει την ολοκλήρωση ενός αγωγού πετρελαίου, που θα ενώνει την Κασπία και τη Μαύρη Θάλασσα με τη βαλτική. Στόχος είναι η κατάληξη του πετρελαίου στο λιμάνι Γκτανσκ της Πολωνίας, παρακάμπτοντας τα εδάφη της Ρωσίας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα εναλλακτικό δίκτυο από αυτά που ελέγχει η Μόσχα.

Μεταξύ των προθέσεων των Προέδρων που υπέγραψαν τη συμφωνία είναι και η ισχυροποίηση της θέσης τους στο

πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ο αγωγός υπάρχει ήδη μεταξύ των ουκρανικών πόλεων της Οδυσσού και του Μπρόντι, στα σύνορα με την Πολωνία. Η υποδομή αυτή, που ολοκληρώθηκε το 2001, προβλέπονταν αρχικά να φθάσει μέχρι το Γκτανσκ. Το 2004, όμως το Κρεμλίνο κατόρθωσε να πείσει το καθεστώς της Ουκρανίας να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο και να χρησιμοποιήσει τον αγωγό για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου.

Το παιχνίδι άλλαξε με την εκλογή του φιλοδυτικού Ουκρανού Προέδρου Victor Iouchtchenko, το 2004. Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Κρακοβία, τον περασμένο Μάρτιο, οι πέντε υπογράφουσες χώρες της συμφωνίας στο Βίλνιους, κατέδειξαν την πολιτική τους βούληση να επεκτείνουν τον αγωγό μέχρι το Γκτανσκ, μέσω του πολωνικού διωλιστηρίου του Plock. Το έργο θα αναλάβει η κοινοπραξία Sarmatia, στην οποία θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από τις πέντε χώρες. Μολονότι η χρηματοδότησή του παραμένει αβέβαιη, η σύμπλευση του Αζερμπαϊτζάν ήταν καθοριστική: είναι αυτό που θα παρέχει το ακατέργαστο πετρέλαιο, ίσως και το Καζακστάν, που συμμετέχει επίσης στη συνάντηση.

Στο μέλλον ένα μέρος του πετρελαίου

που θα φθάνει στην Πολωνία, θα μπορεί να διοχετευτεί προς την Μازهϊκία Nafta, τα μόνα διωλιστήρια των Βαλτικών Χωρών. Τα διωλιστήρια αυτά που βρίσκονται στη Λιθουανία παρουσιάζουν μία διαρκή μείωση των εσόδων τους μετά τη διακοπή παροχής πετρελαίου, πέρυσι, από τη Ρωσία, η οποία εξέφρασε με αυτό τον τρόπο τη δυσaréσκεία της για την πώλησή των διωλιστηρίων σε πολωνική και όχι ρωσική επιχείρηση. Η Ρωσία έχει επίσης διακόψει, από το 2003, την εξαγωγή ακατέργαστου πετρελαίου προς τον τερματικό σταθμό Ventspils της Λετονίας, με την ελπίδα ότι θα κατορθώσει να τον εξαγοράσει.

Λιγότερο εντυπωσιακές, σε σχέση με την διακοπή τροφοδότησης της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας με φυσικό αέριο, οι ενέργειες αυτές οδήγησαν τις Βαλτικές Χώρες να κινητοποιηθούν στα θέματα ενέργειας. Έχουν συμφωνήσει στην κατασκευή μιας νέας μονάδας πυρηνικής ενέργειας στη Λιθουανία, η οποία έχει ως στόχο την αναπλήρωση της ενέργειας, που θα προκαλέσει το κλείσιμο του πυρηνικού αντιδραστήρα Ignalina, μέχρι το 2010, το οποίο περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ για την ένταξη της Λιθουανίας στους κόλπους της.

Και η Πολωνία προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο, που

ανακοινώθηκε επισήμως στο Βίλνιους. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει πιθανώς το Νοέμβριο, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές στην Πολωνία. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ωστόσο πιο έντονες, μεταξύ της Πολωνίας και των Βαλτικών Χωρών, από ό,τι αναμενόταν, καθώς η Πολωνία εμφανίστηκε πιο απαιτητική. Αν αυτό το σχέδιο υλοποιηθεί, ο πυρηνικός αντιδραστήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει περί το 2015. Μέχρι τότε οι Βαλτικές Χώρες, που συνεχίζουν να εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχουν βρει ή προγραμματίζουν εναλλακτικές λύσεις. Η Εσθονία έχει συνδέσει το ηλεκτρικό της δίκτυο με αυτό της Φινλανδίας, μέσω υποθαλάσσιου δικτύου, ενώ η Λιθουανία σχεδιάζει να πράξει αναλόγως με τη Σουηδία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Βίλνιους, αναφέρθηκαν και σε ενδεχόμενα προβλήματα στην ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία, καθώς, το περασμένο Σεπτέμβριο, η Εσθονία αρνήθηκε την διέλευση του από τα χωρικά της ύδατα, ενώ αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η απόφαση της Φινλανδίας. Οι χώρες της περιοχής ανησυχούν τόσο για το οικολογικό κόστος του σχεδίου, όσο και για επανέναρξη των στρατιωτικών ρωσικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

## Κύπρος, 1974



Ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο Σιμισίη για τήν φωτογραφία που μ'αξέστειλε (βλ. παραπλεύρως) και που αποτελεί ένα σημαντικό ντοκουμέντο: Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο Νίκος Μπίστης και οι μετέπειτα καθηγητές Λιάκος και Γιαννουλόπουλος σέ δρ'άση στην Κύπρο τό 1974. (Ναί, τήν στήνουν. Γιατί, τί έννοείτε;)

## ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

*Σας παρακαλώ, κύριε εκδότη, πείτε σ' εκείνον τον χαμένο τον Εξ Αποβλήτων ότι μας έχει πρήξει τα παπ...ια με τις θεωρίες συνωμοσίας! Αφού τις φωτιές είναι γνωστό ότι τις έβαλε η Αλ Κάιντα και ο Μπιν Λάντεν με τον Αλ Ζαρκάουι αυτοπροσώπως, γιατί αυτός μας λέει μα...ίες;*

Δεν είμαι ο εκδότης, ηλίθιε, ο Αλ Ζαρκάουι είμαι! Ούτε μια επιστολή εκεί που θες δεν είσαι άξιος να στείλεις, έχεις μούτρα να πεις και για τις φωτιές! Κατ' αρχάς εγώ ουδεμία σχέση είχα κι έχω κι άλλοι, γιατί εκείνη την ώρα, ήμουνα μαπαρότσαρκα με τον Καραϊσκο. Κι ύστερα, αφού σου λένε ότι τη φωτιά την έβαλε η γιαγιά! Δεν έχεις ακούσει δηλαδή την παροιμία «έκλας' η γριά, σχόλασε το δάσος»; Ε, διάβαζε και λίγο «Αντιφωνητή», μωρέ! Γιατί δηλαδή τον αγοράζεις; Μόνο για τ' αθλητικά και για τα ζώδια;

*Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την εξέλιξη του ζητήματος με τα Σκόπια...*

Μη με πρήζετε με τόσο ανούσια θέματα, φίλτατε! Έχω αγχωθεί πολύ τελευταία γιατί ψάχνω να βρω κουρτίνες για το νέο μου σπίτι, άσε δε που περνάω και στεναχώρια γιατί η Μυρτώ ορκίστηκε ότι θα κλείσει ως γυναίκα, μετά τη σκηνή ζηλοτυπίας που της έκανε ο γιος της ο Παύλος στο τελευταίο επεισόδιο του «Έρωτα». Ε, είναι ανάδρομος κι ο Ερμής, καταλαβαίνετε...

*Καλά ρε, παλιοντενεκέ, δεν ντρέπεσαι να γράφεις ότι τις φωτιές τις βάλανε οι Αμερικάνοι; Δηλαδή τι θες να μας πεις τώρα, ρε κρυφοδεξιά κοπρόσκυλο, ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να φαν το λαμόγιο τον Καραμανλή και προτιμούσαν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,*

*της μεγάλης και αντιστασιακής δημοκρατικής μας παράταξης;*

Αγαπητέ μου, καταλαβαίνω το σφιξιμό σας, αλλά μην απελπίζεστε! Κόψτε τις μπανάνες που είναι στυπτικές, πάρτε καναδού χαπάκια και σκεφτείτε και κάτι ευχάριστο, για να χαλαρώσετε! Ει δυνατόν, χρησιμοποιείστε και τουρκική χέστρα που κάνει τον σφιγκτήρα να λειτουργεί καλύτερα. Άντε και καλό βόλι!

*Χελόου! Εγκώ σας γράφω από Γουόσιγκτον Ντι Σι! Τζών Πάτος - απ' το Πατόπουλος! Γουάτ ντου γιου θινκ για το νιου πρόγραμμα του Αντέννα;*

Για το πρόγραμμα δεν έχω ακόμη ολοκληρωμένη άποψη, αγαπητέ, ωστόσο δεν μπορώ παρά να σας συγχωρώ και για τη συμβολική αξία όνομά σας και για τα σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε ως ομογένεια! Γι' αυτό και μας τρέμουν βεβαίως όλοι στην Αμερική, ενώ κάτι Σκοπιανοί και κάτι Αρμένιοι τρώνε συνέχεια πόρτα! Μήπως αποφασίσατε και πόσα λεφτά θα δώσετε στον διάδοχο του Αρχικαθυστερημένου για τις επόμενες εκλογές ή ακόμα το συζητάτε;

*Όλο Τούρκοι, Τούρκοι, Τούρκοι, μας έχετε σπάσει τ' αρχ... Εμένα δεν μ' απασχολούν ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Παλαιστίνιοι, ούτε η Νέα Τάξη. Εγώ απλά ψάχνω να βρω γκόμενα. Μήπως μπορείτε να μου γνωρίσετε καμιά συνδρομητριά σας;*

Ναι, βρήκαμε εμείς τώρα συνδρομητριά για μας, θα σου γνωρίσουμε κι εσένα! Λυπάμαι που θα σ' απογοητεύσω, αλλά συνδρομητρίες γιοκ. Κι εμείς απ' άλλου ψάχνουμε για γκόμενες!

*Έλα ρε παλιοκαρκακίζη, ο Κώστας είμαι! Έτσι και ξαναπείς τίποτε για τον μπατζανάκη μου τον οξυγονοκολλητή, έχω ανέβει στο λεπτό πάνω στην Κομοτηνή και σου 'χω φάει το λαρύγγι! Κατάλαβες;*

## Αρμενική γενοκτονία: Σεβασμός της ιστορικής μνήμης και απόδοση δικαιοσύνης

Φάνης Μαλκίδης

Η απόφαση της επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της βουλής των ΗΠΑ για την Αρμενική γενοκτονία, με 27 ψήφους έναντι 21, αποτελεί μία ιστορική στιγμή, όχι μόνο για τον αρμενικό λαό, αλλά και για κάθε δημοκράτη ο οποίος υποστηρίζει την ιστορία, το δίκαιο και την αλήθεια. Η πρωτοβουλία της πλειοψηφίας στο αμερικανικό Κογκρέσο παρά τις πιέσεις, μη διπλωματικές και πολύ ωμές από πολλές πλευρές, κατόρθωσε να περάσει το ψήφισμα, ενώ σύντομα θα το φέρει και στην ολομέλεια. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές στηρίχθηκαν στον μεγάλο αμερικανό διπλωμάτη των αρχών του 20ου αιώνα, Χ. Μοργκεντάου, ο οποίος στα «Μυστικά του Βοσπόρου» έγραφε «ότι οι τουρκικές αρχές έδωσαν διαταγή να εφαρμοστεί το μέτρο των εκποτίσεων και δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να απαγγείλουν την καταδίκη σε θάνατο ενός ολόκληρου λαού».

Η γενοκτονία ενάμισι εκατομμυρίων Αρμενίων στις αρχές του 20ου αιώνα, μία γενοκτονία, η οποία αφού δεν τιμωρήθηκε έγινε πρόδρομος και για άλλα μαζικά εγκλήματα - ο Χίτλερ πριν ξεκινήσει το «Ολοκαύτωμα» είχε πει «ποιος θυμάται τους Αρμένιους» - αποτέλεσε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το κυρίαρχο ζήτημα της αρμενικής πολιτικής. Παρότι η Αρμενία ήταν μία μικρή σοβιετική δημοκρατία, παρότι μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ δεν μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς μεγάλης ουσιαστικής και συμβολικής αξίας (ΕΕ, ΝΑΤΟ), εντούτοις κατόρθωσε με σεβασμό στην ιστορία και τη μνήμη του αρμενικού λαού και των θυμάτων, να προωθήσει το αίτημα. Είναι αξιοθαύμαστη όμως η δραστηριότητα της αρμενικής διασποράς, η οποία, κατόρθωσε να αναδείξει το ζήτημα ήδη από την περίοδο που συζητήθηκε για πρώτη φορά η τιμωρία των υπευθύνων του «Ολοκαυτώματος». Το πρώτο υπόμνημα για την υπόθεση της γενοκτονίας έγινε από τις αρμενικές οργανώσεις προς τις ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και ΕΣΣΔ, στην ιδρυτική συνέλευση του ΟΗΕ (Σαν Φρανσίσκο) το 1947. Εξήντα χρόνια

χρόνια οι άνθρωποι που σεβάστηκαν τους νεκρούς τους και δεν τους άφησαν να τους ξεπεράσει η λήθη και οι οποιοσδήποτε εφήμερες σκοπιμότητες, έφτασαν σε ένα αξιοζήλευτο επίπεδο. Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής των Αρμενίων στην Αμερική Αράμ Χαμπαριάν, δήλωσε ότι «η υιοθέτηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το αμερικανικό Κογκρέσο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναγνώριση του δικαιώματός μας, ως Αμερικανοί, να μιλήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά για την πρώτη γενοκτονία του εικοστού αιώνα».

Πολλές δεκάδες κοινοβούλια σε όλον τον κόσμο, πολιτείες ομοσπονδιακών κρατών, έχουν αναγνωρίσει το έγκλημα, αφήνοντας μόνη την Τουρκία να παλεύει με το ψέμα, την προπαγάνδα και την άρνηση, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να εκτονώσει την ανασφάλειά της και την νευρική της πάνω σε έναν άλλο λαό, τον οποίο συνεχίζει να το δολοφονεί εδώ και δεκάδες χρόνια. Οι απειλές για εισβολή στο βόρειο Ιράκ παρά την δήλωση αποτυχίας του Ερντογάν στις προηγούμενες 24 φορές (!) που έχει εισβάλει, φανερώνει ένα καθεστώς που βρίσκεται σε πανικό, αντιδράοντας μόνο με αυτό που γνωρίζει καλά να κάνει. Δηλαδή με τη βία. Η ανοιξη όμως των λαών, των δολοφονημένων λαών του οθωμανικού κράτους και του κεμαλικού καθεστώτος έρχεται. Η αποσιώπηση, το ψεύδος και η λήθη ανήκουν στο παρελθόν και οι αγώνες των λαών για ελευθερία και αλήθεια δικαιώνονται. Κανένα καθεστώς υπεύθυνο για τέτοιου μεγέθους εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο από την ιστορία και τη δικαιοσύνη. Η απόφαση της επιτροπής της βουλής των ΗΠΑ και πολύ σύντομα όλου του Σώματος, είναι μία σημαντική στιγμή για όλον τον πολιτισμένο κόσμο, για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη που αγωνίζονται για να μην διαπράττονται εγκλήματα και γενοκτονίες. Η αλήθεια είναι μαζί μας και μπορεί να νικήσει τα λόμπι και τα χρήματα.

(Μέρος συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, Αλεξανδρούπολη 12/10/07)

Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε .. τώρα ας κοιμηθούμε...

## «Έ, όχι ρεπούση!» *International*

Ως άτομα φιλομαθή, φιλοπρόοδα και περιεργα σαρώνουμε τις ηπείρους για να επιμορφωθούμε πάνω σε ποικίλα θέματα. Και πώς «έτυχε», μας τράβηξε σαν μαγνήτης η εξωτική Σκανδιναβία, όπου διοργανώθηκε σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Διδάσκοντας τη Μνήμη: Εκπαίδευση για την παρεμπόδιση Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας» ("Teaching Remembrance: Education for the Prevention of Crimes Against Humanity"). Πέραν της περιέργειας, συνταξίδεψε και η ελπίδα να μνημονευτεί σε μία Ευρωπαϊκή διοργάνωση η τεμέτερη (= δική μας) Ποντιακή γενοκτονία καθώς και ευρύτερα η γενοκτονία των Ελλήνων. Πώς να εμπλέξουμε τη διδασκαλία για την αποφυγή επανάληψης εγκλημάτων κατά (ΟΛΗΣ) της ανθρωπότητας.

Με την ίδια ελπίδα βρεθήκαμε μαζί με άλλους συνδέρους οι οποίοι επιθυμούσαν να τοποθετήσουν τη δική τους ψηφίδα στο μωσαϊκό των δεινοπαθούντων είτε κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε στο Κόσοβο, είτε στο Νταρφούρ, συμπτωματικά την ίδια ακριβώς ημέρα που άρχισαν τα αιματηρά επεισόδια στη Μπούρμα.

Εκεί όμως τα πράγματα δεν είχαν τέτοια στόχευση. Οι διοργανωτές είχαν έτοιμο το μενού: Εβραϊκό Ολοκαύτωμα, ένα και μοναδικό. Μόνο γι' αυτό συζητάμε, ή μάλλον όχι γι' αυτό αλλά για την διδασκαλία του, αυτό είναι πέραν πάσης συζητήσεως. Σλοβάκοι, Σέρβοι, Κύπριοι, Πόντιοι και κάποιοι σκεπτόμενοι Σκανδιναβοί και Γάλλοι έμειναν παγωτό, όταν κατά την παρουσίαση των διαφανειών τους, για κάποιο λόγο, ο

υπολογιστής ΔΕΝ έπαιξε τις φορητές τους μνήμες. Και καθώς ο χρόνος πίεζε, «καλά όλα αυτά, αλλά συντομεύετε γιατί έχουμε break για καφέ και βουτήματα», και «μην ανησχείτε, ΘΑ διανέμουμε όλο το υλικό μέσω δικτύου» και «ακολουθεί tour στο Δημαρχείο... Ολόγος που καταφέραμε να



Αριστερά: Αυτό ΔΕΝ υπάρχει. Δεξιά: Αυτό μόνο υπήρξε!

αρθρώσουμε λιγιστό. Οι πληροφορίες που πήραμε για το θέμα στη σφαιρική του διάσταση, επίσης. Η ανθρωπιστική προσέγγιση μιας Αμερικανίδας πανεπιστημιακού καθώς και μίας πρώην δικαστού των Ηνωμένων Εθνών «καπελώθηκε» από τον επαγγελματισμό - κατήχηση ενός κεντρικού ομιλητή - ειδικού στη διδασκαλία του εβραϊκού ολοκαυτώματος που μόνη του έγνοια ήταν η προβολή του συγκεκριμένου εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας, όπου ως τέτοια εννοούσε μάλλον κάποια «εκλεκτή» και απειροελάχιστη μερίδα της. Χωρίς πώς και γιατί, χωρίς συσχετισμούς με άλλα ανάλογα ιστορικά γεγονότα. Εντυπωσιακό το Μουσείο του «Ολοκαυτώματος», οι πολλαπλές προβολές, οι εκθέσεις, η χρήση multi-media για τα δεινά των Εβραίων κι ένας χάρτης στο υπόγειο για όλους τους

υπόλοιπους (τσιγγάνους, Σλάβους, κλπ). Άψογη διοργάνωση, εκλεκτό τραπέζωμα, χλιδατή διαμονή, απόλυτη φίμωση, τουμπέκι φιλοκομμένο. Χάντρες και καθρεφτάκια...

Καταληκτικά οι συστάσεις - συμβουλές:

- Εναρχήνησέ τον, η εκπαίδευση σχετικά με το ένα και μοναδικό ολοκαύτωμα αφού (κατά τον εισηγητή) δεν υπάρχει άλλο. Πλημμυρίδα λόγου. Λόγος σε μάς, λόγος σε σάς, λόγος σε ομάδες νεοναζί,

λόγος σε Παλαιστινίους, λόγος σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές, δημοτικά, νηπιαγωγεία, παιδικούς, μαιευτήρια... Ακόμα και μέθοδος

διδασκαλίας στο σπίτι με cd! Με την ελπίδα διαμόρφωσης συνειδήσεων σε δύο ή τρεις γενιές (το κύμα τρώει τον βράχο)

- Β/MOVIE: Εστιασμός σε μεμονωμένες ιστορίες θυμάτων της εβραϊκής κοινότητας (εξιτάροντας το θυμικό), κατά προτίμηση μικρής ηλικίας, κατά σύμπτωση θηλυκού γένους.

- Οργάνωση - σύστημα - στοχοθεσία προς αντίκρουση των αμφισβητιών. Ο τίτλος της εισήγησης: «Τρόποι για

«Μακεδονία» και...

Του οικολόγου τά 9μερα



Καθώς η έθνομηδενιστική λαίλαπα δέν λείπει να αφήσει τη χώρα, όλο και νέα παρακαλάδια βγάζει ο αντιεθνικιστικός χώρος. Ένα δείγμα τέτοιας γραφής προσφέρει η Οικολογική Παρέμβαση (στεγασμένη στον ΣΥΡΙΖΑ) με την ανακοίνωσή της στις 27/9 περί «Εθνικισμού στην Ελλάδα» (έννοώντας τη ...ΝΔ!). Θαυμάστε προσέγγιση:

«Η δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, λίγες μόνο μέρες μετά την οριακή νίκη της στις εκλογές, ξεκίνησε εθνικιστική επίθεση εναντίον του γειτονικού κράτους της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, και αλλάζοντας το βιβλίο ιστορίας όπως ακριβώς ζητούσε το ακροδεξιό κόμμα. Η επίθεση αυτή γίνεται σε συνδυασμό με μια νεοφιλελεύθερη επίθεση σε κοινωνικό επίπεδο, ανακοινώνοντας δεξιά μέτρα για τις συντάξεις και τα όρια ηλικίας, καθώς και εφαρμογή του Νόμου-Πλαισίου (νεοφιλελεύθερα μέτρα για τα πανεπιστήμια και μαζικές διαγραφές φοιτητών). Διακηρύσσουμε τη φιλία και αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τον λαό της Αλβανίας, της Τουρκίας, της Κύπρου (Ε/Κ και Τ/Κ), τον λαό της Βουλγαρίας, και προς όλους τους Βαλκανικούς λαούς, οι οποίοι και είναι αδελφία μας!...»

Κι ακολουθούν κάποια ευχολόγια πού γράφαμε και μεις κάποτε (λίγο πριν μπουόμε στο Λύκειο...) στις σχολικές εκθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν οι φορείς αυτών των απόψεων είναι οι σύγχρονοι και περιβαλλοντικά ευαίσθητοι Έλληνες, ή άρρωστικα στη χώρα μας είναι πολύ βαρεία, μπορεϊ και άνιατη...

να εξαλείψουμε την αμφισβήτηση». Συνταγή: Όσο μεγαλύτερη η αντίδραση, τόσο μεγαλύτερη ορμή από την άλλη πλευρά. (Δηλαδή υπάρχουν και υγιείς φωνές που εξοργίζονται με την προπαγάνδα; Κλονίζομαι, δεν είναι ρατσιστές οι Ελληναράδες;)

Και όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα, εάν αφορούσαν κάθε πληγή στην ιστορία και στην ανθρωπινή αξιοπρέπεια. Εάν το «θύμα» δεν γινόταν θύτης, εάν δεν πατούσε η όλη εκστρατεία επί πτωμάτων: των πτωμάτων του παρελθόντος που συστηματικά αγνοούνται, των πτωμάτων που πέφτουν τη στιγμή που διαβάζουμε αυτές τις γραμμές.

## Άλληλογραφούμε

Από τον αγαπητό κ. Θέμο Στοφορόπουλο, πρέσβη επί τιμή, λάβαμε την κάτωθι επιστολή, αναφορικά με πρόσφατο δημοσίεμά μας:

Αγαπητέ Κώστα,

Στή συλλογική δήλωση που συνυπέγραψα για την κατάργηση του διαβόητου βιβλίου Ιστορίας της Στ' Δημοτικού, ο ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ (φύλλο 230) προέταξε σύντομο κείμενο, όπου, δίπλα σε άλλες, όρθες επισημάνσεις, επικρίνεται το ΚΚΕ διότι δήθεν επέδειξε «άμχανια» όταν το ύπουλο έγχειρίδιο απόσυρθηκε. Άς μου επιτραπεί να σημειώσω ότι δέν με βρίσκει σύμφωνο ή έκτίμηση αυτή. Η σχετική δήλωση του κομμουνιστικού κόμματος ήταν σωστή και ξεκάθαρη, έχοντας τό επιπλέον θετικό στοιχείο πώς συνέδεε τό βιβλίο με ιμπεριαλιστικές πιέσεις. Σύνδεση συνεπής προς τή σωστή πολιτική που ακολουθεί τό ΚΚΕ και που πείθει αρκετούς, όπως γνωρίζω, αναγνώστες του ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ να τό ψηφίζουν.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς,

Θέμος Στοφορόπουλος

## Στη Σημαία που Αντιστέκεται



Η φωτογραφία δείχνει ότι απέμεινε από το εξοχικό σπίτι του φιλέλληνα Όσκαρ Κάρολσον στην Πλατιάνα Ηλείας που απετέλεσε ερέθισμα για το παρακάτω ποίημα.

Αντεξες σύμβολο αιώνιο την πύρινη λαίλαπα, αγέρωχη μες τα συντρίμια, που αφήνουν πίσω τους οι μανιασμένες φλόγες στον Μοριά, στωικά αντιστέκεσαι.

Κουκουλοφόροι, απάτριδες, πολτοποιοί της ιστορίας, ανθύπατοι δέν σε πλησίασαν, αν και θα το 'θελαν πολύ, να σε καταρρακώσουν σαν ένα άχρηστο κομμάτι από πανί, με ασέβεια και έχθρα για ό,τι συμβολίζεις να σε ατιμάσουν και να σε εξεντελίσουν.

Με μίσος περισσό, και βλέμμα διεστραμμένο, ανήμπορη να φλέγεις, δέν έδωσες δικαίωμα στους δολοφόνους εμπρηστές να σ' αντικρίσουν, εμπόδιο ορθώνεσαι στα ανίερα σχέδιά τους.

Στα Ίμια δειλά εχθροί και φίλοι κάποτε σε υποστείλανε, θρηνούν ακόμα όσοι δέν ξεχνούν, με πίκρα στη καρδιά, δικαιοσύνη επιζητούν για χάρη σου.

Στην Πλατιάνα της Ηλείας σε καμάρωσα ελεύθερα, όπως ξέρεις, με φόντο τα ερείπια και τις στάχτες, να λικνίζεσαι.

Χρόνια ανεμίζεις, το ταπεινό μπαλκόνι του Όσκαρ που σε λάτρεψε κοσμοίς, εκεί που πλάι σε φίλες σου ευλαβικά σε έστησε, μα δέν σταθήκαν τυχερές εκείνες σαν εσένα και έλιωσαν.

Εξόριστος ο Ξενοφώντας, αν ζούσε ακόμα εκεί σιμά θα σε καμάρωνε.

Σε όσους ξεχνούν, υπενθυμίζει πάντα η θωριά σου, ότι σύμβολα ιερά δέν καταστρέφει, ούτε η φωτιά μήτε τα πονηρά φιρμάνια και οι βουλές των ισχυρών που σε χλευάζουν.

Οι νέοι Εφιάλτες δέν τολμούν με νέες, μοντέρνες τακτικές και ύπουλες πράξεις να σε ξεριζώσουν απ' την ψυχή του Έλληνα.

Δέν καταφέρνουν να σε γκρεμίσουν από το ιστίο σου τα νέα τεχνάσματα και, από ιερά βιβλία, με πλάνη να σε εξαφανίσουν.

Ψηλά εσύ κυματίζεις άφθαρτη και αποφασιστικά εκφράζεις ό,τι πιο όμορφο και αληθινό.

Ελευθερία, δύναμη, ελπίδα σκορπάς απλόχερα, σημαία Ελληνική, γενναία, μέσα απ' την κόλαση την τεχνητή, σε βλέπω, ξεγλιστράς και ορθώνεσαι περήφανη, ασφαλής, απτόητη.

Αθανάσιος Δ. Σαραντόπουλος, Σεπτέμβρης 2007

## Μπινιές

§

Πρέπει να δέσει τό χαρμάνι για ν' ανοίξεις τό καλούπι

§

- Που κυνηγιούνται όλη τήν ώρα και δέν συμβαίνει τίποτε; - Στις άμερικάνικες ταινίες!

§

Η Τέχνη είναι πάντα ένα γεωμετρημένο συναίσθημα Ρυθμός αριθμός

§

Θέατρο, θεά τρόπων

§

Ποιός άρχισε τό χοροπήδημα πρώτος, ή βροχή ή ό βάτραχος;

§

Στή φλογέρα δέν φυσαίμε άέρα μόνο

Δόν Σάντσο - VRIZO Ντου Γιακαμπόσο παύλα Βουλτσίδης SUMO FUNDO Μπαμπατζιάν

