

Αντιφωνητής

Όχι τὰ κλαριά νὰ μᾶς
κάψεις, ὄχι τὰ δέντρα, ὄχι
τὰ σπίτια πὸν μᾶς ἔκαψες,
πέτρα πάνω στὴν πέτρα
νὰ μὴ μείνει, ἐμεῖς δὲν
προσκυνοῦμε

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
(πρὸς τὸν Ἱμπραήμ)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 228 / ΤΙΜΗ 1 €



Πρὸς ΕΛΜΕ Ροδόπης: Οἱ σχολικὲς ἐκδρομὲς στὴν Πελοπόννησο!

Ἡ πρόταση γιὰ τὴν ΕΛΜΕ Ροδόπης καὶ τὴν τοπικὴ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα θὰ μπορούσε νὰ ἀφορᾶ καὶ τὸ σύνολο τῆς χώρας: Ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας μᾶς νὰ κάνουν τὶς πολυήμερες ἐκδρομὲς τοὺς ἐφέτος στὴν Πελοπόννησο. Τόσο σὲ ἔνδειξη συμπαράστασης πρὸς τοὺς πληγέντες συνέλληνες, ὅσο καὶ γιὰ νὰ συμβάλουν στὴν οικονομικὴ ἀναστήλωση τῆς περιοχῆς. Παράλληλα, τὰ παιδιά, πέρα ἀπὸ τὴν εὐκαιρία πὸν θὰ ἔχουν νὰ ἐπισκεφθοῦν χώρους μοναδικῆς αἰσθητικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἀρχαιολογικῆς ἀξίας (Ὀλυμπία, Ἐπίδαυρος, Μυκῆνες, Ναύπλιο, Μυστράς, Μονεμβασιά, Μάνη...) θὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς περιβαλλοντικῆς ἀνασθησίας τῆς γενιᾶς τῶν γονέων τους. Ἔτσι, καὶ ἡ ντροπὴ τῶν πολυήμερων σχολικῶν ἐπιδρομῶν (στὴ Ρόδο κ.ά.) μὲ στόχο τὴν κραυγὰ θὰ ἐκλείψουν καὶ μὴ νὰ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἐκπαίδευση - πὸν θὰ συνδέει τὸ μορφωτικὸ ἰδεώδες μὲ τὴν κοινωνικὴ εὐθύνη - μπορεῖ νὰ ἀναφανεῖ.

**ΚΑΗΚΕ
ΟΛΗ Η
ΕΛΛΑΔΑ**
.....
ΓΙΑΤΙ;

Τὸ ἔζησε ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἐφιαλτικὲς εἰκόνες τῆς τηλεόρασης: Ἡ μεγαλύτερη καταστροφὴ τῆς πατρίδας μᾶς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἐμφυλίου, ἢ πῶς φριχτὴ ἐρήμωση τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ἱμπραήμ. Ἐμεῖς ἐπιμένουμε σὲ 2 συγκεκριμένα σημεῖα:

Πρῶτον, στὶς αἰτίες - ἐρμηνεῖες πὸν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιχειρηθοῦν. Προτάσσουμε λοιπὸν τὸν πίνακα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διαστημικῆς Ὑπηρεσίας (ESA), μὲ τὰ hot spots (θερμὰ σημεῖα) πὸν ἔδωσαν οἱ δορυφόροι τῆς: Ὁ φετεινὸς μᾶς Αὐγούστος ξεπερνᾶ κάπου 4 φορές τὸ ρεκόρ τοῦ 1998 μὰ καὶ τὸ διπλάσιο ὅποιασδήποτε εὐρωπαϊκῆς χώρας γιὰ 10 χρόνια! Περίεργο, ἔ;

Καὶ δεῦτερον στὸν ἐνδεχόμενον ἀναπροσανατολισμὸ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας πὸν ἐπιβάλλει ἡ ἀδήριτη πραγματικότητα πὸν προέκυψε μετὰ τὴν τραγωδία. Ἄς ἀντικρούσουμε τὸ ἀληθινὸ συλλογικὸ πρόσωπό μᾶς, ἔτσι ὅπως ἀναδύθηκε τώρα πὸν κάηκαν πιά ὅλα τὰ ψιμύθια...

Ἀπὸ τὰ ομόλογα στὶς φωτιές: Μια ἐπιχείρηση χειραγώγησης τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου

Ὅλα ξεκίνησαν μὲ τὴν ἐπιλογή τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ νὰ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν υπογραφή τοῦ ἀγωγὸ μεταφοράς ἀργοῦ πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης καὶ νὰ ἀρχίσει συνομιλίες γιὰ ἕναν ἀντίστοιχο ἀγωγὸ μεταφοράς φυσικοῦ αερίου, ὁ ὁποῖος - ἀν ποτέ κατασκευαστεῖ - θα μετα-



φέρει ρωσικὸ φυσικὸ αέριο στὴν Εὐρώπη, ἀνταγωνιζόμενος τὸν ἀμερικανικὸν συμφερόντων ἐλληνοτουρκικὸ ἀγωγὸ.

Σε μια ἐποχὴ πὸν ὁ ἀμερικανορωσικὸς διαγωνισμὸς στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, στα Βαλκάνια, τὸν Καύκασο, ἀλλὰ καὶ σε ἄλλα μέρη τῆς υφῆλιου, μὲ ἐπίκεντρο τὸν ἐλεγχὸ τῶν ενεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ τῶν ἀξόνων μεταφοράς τους στὶς διεθνεῖς ἀγορές, παίρνει σταδιακὰ χαρακτῆρα ψυχροῦ πολέμου, τὴ στιγμὴ πὸν οἱ ΗΠΑ, μὲσω τῆς ἐπιρροῆς πὸν ἔχουν ἀποκτήσει στὴν Ουκρανία, τὴν Πολωνία καὶ τὶς Βαλτικὲς χώρες, προσπαθοῦν νὰ θέσουν τὶς δικές τους προϋποθέσεις γιὰ

τὴ ροὴ τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ αερίου στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ καταστήσουν ἐλκυστικὸ τὸν λεγόμενον ἐλληνοτουρκικὸ ἀγωγὸ, τοῦ ὁποῖου τὰ ἐγκαίνια ἀναμένεται νὰ γίνουν ἀπὸ μέρα σε μέρα, ἡ ἐπιλογή τοῦ Καραμανλῆ γιὰ προσέγγιση μὲ τὴ Ρωσία, ἰδιαίτερα σε ὅτι ἀφορᾶ τὸν ρωσικὸν συμφερόντων ἀγωγὸ φυσικοῦ αερίου, πὸν μειώνει τὴ σημασία τοῦ ἀμερικανικῶν συμφερόντων ἐλληνοτουρκικοῦ ἀγωγὸ φυσικοῦ αερίου, ἦταν ἡ κίνηση πὸν ξεχείλισε τὸ ποτήρι.

Θα μπορούσε νὰ πει κανεὶς ὅτι εἶναι ἀπλὴ σύμπτωση ἡ ἀνάδειξη τοῦ - υπαρκτοῦ - σκανδάλου τῶν ομολόγων ἀμέσως μετὰ τὴν υπογραφή τῆς συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Ἡ πρωτοφανὴς, ὁμῶς, ἐπὶ σειρά μηνῶν μονοπώληση τοῦ θέματος στα πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων καὶ ὡς ἡ μόνη εἶδηση στοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμούς, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση.

Παρόλο τὸν πόλεμο πὸν δέχτηκε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ἐπὶ μῆνες ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὸ σκάνδαλο τῶν ομολόγων, ἡ ΝΔ διατηροῦσε ἕνα μικρὸ προβάδισμα ἀσφαλείας ἐναντι τοῦ ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο ὁμῶς θα μπορούσε νὰ μηδενιστεῖ σε περίπτωση πὸν ἡ κυβέρνηση ἔμενε ἐκτεθειμένη σε ἐπιθέσεις δια τῶν ΜΜΕ τὴν περίοδο τοῦ Φθινοπώρου.

Συνέχεια στὴ σελίδα 2

Συγγνώμη σαν χέσιμο

Στὸν νέο αὐτόν, ἀνισόροπο κόσμον πὸν ζοῦμε, ἔχει γίνε τῆς μόδας, μετὰξ ἄλλων, ἡ "συγγνώμη" - ὄχι αὐτῆ τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων ἀλλὰ ἡ σχετικὴ μὲ πολιτικὰ καὶ ἱστορικὰ ζητήματα.

Συγγνώμη ζήτησε ὁ Κλίντον στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ στάση ἐναντι τῆς ἀπριλιανῆς Χούντας. Συγγνώμη ζήτησε ὁ Πάπας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὴν Δ' Σταυροφορία. Συγγνώμη ζήτησε ἡ αὐστραλιανὴ κυβέρνηση γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν Ἀβοριγίνων ἰθαγενῶν. Τὸν περασμένο Φεβρουάριο ἡ πολιτεία τῆς Βιρτζίνια ἔγινε ἡ πρώτη τῶν ΗΠΑ πὸν ζήτησε ἐπισημῶς συγγνώμη γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Ἰνδιάνων καὶ γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς δουλείας - τὸ ἴδιο κλήθηκε νὰ κάνει ἀργότερα καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας. Στὶς 14 Αὐγούστου ἡ κυβέρνηση τῆς Δανίας ζήτησε συγγνώμη γιὰ τὴν... εἰσβολὴ τῶν Βίκινγκς στὴν Ἴρλανδία πρὶν 1000 χρόνια! Καὶ λίγο μετὰ, μάθαμε πὸν μία φυλὴ καννιβάλων τοῦ νησιοῦ Νέα Βρετανία στὸν Εἰρηνικὸ ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὰ νησιά Φίτζι, γιὰ τὴν 132 χρόνια οἱ πρόγονοί τους εἶχαν... φάει 4 Βρετανοὺς μισιονάριους πὸν ἔφτασαν ἀπὸ κεῖ στὰ μέρη τους καὶ ἔγιναν ἐορταστικὸ γεῦμα! Φυσικὰ στὴ συνέχεια τὸ χωριὸ κάηκε καὶ πολλοὶ ἰθαγενεῖς ἐξοντώθηκαν, ὁμῶς παρέμενε ἡ... ἠθικὴ ἐκκρεμότητα πὸν «ἐκλείσει» μὲ



- Ἔεεε, συγγνώμη, παππούς μου πηνούσε...

τὴν προχθεσινὴ ἐκφραση συγγνώμης.

Πραγματικὰ δυσκολεῦσαι νὰ πείς ἀν ὑπερτερεῖ ἡ γελοιοφιλία ἢ ἡ ὑποκρισία. Μᾶλλον ὑπὲρ τῆς δευτέρας θὰ ψηφίζαμε, καθὼς στὶς περισσότερες περιπτώσεις ὁ αἰτῶν συγχώρηση ἐξακολουθεῖ νὰ ἐγκληματεῖ μὲ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπο πὸν τὸ ἔκανε πάντα - ἐκτός κι ἀν πλέον δὲν ὑπάρχει λόγος (ἢ δυνατότητα) νὰ τὸ πράξει. Ἡ πουριτανικὴ ἠθικὴ τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου ὄχι μόνον ἐξαφάνισε τὴν ἀξιοπρέπεια (βλ. καὶ τὴ ρήση γιὰ τὴ σχέση τοῦ φιλότιμου μὲ τὴ "συγγνώμη") ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλίζει ἕνα στέρεο ἔδαφος στὴ συνειδησή του γιὰ τὴν διάπραξη καὶ νέων ἐγκλημάτων. Πότε ἄραγε θὰ ζητήσει συγγνώμὴ ἡ Δανία ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν γιὰ τὰ ἐκεῖ στρατεύματά της, ἢ Ἀυστραλία γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἀπὸ τὸ Ἰράκ, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἀπὸ τὸν Ἀραβικὸν κόσμον κτλ κτλ...

Η «Αποχή», ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ...

Του Ηλία Σιαμέλα

«Απ' τη θάλασσα έφτασα ως εδώ, με φορτίο από κλέφτες...»* κι οι κλέφτες σε μια νύχτα πλήθυναν κι έγιναν αμέτρητες χιλιάδες, εκατομμύρια...

Ένας ολόκληρος κόσμος γιομάτος από τομάρια και σκύλας γέννες. Μια τυραννία και μια κατάπτυστη προπαγάνδα, που μας θάβει μέσα στο λάκκο του δοσίλογου και στο πρόστυχο γυαλί του τηλεκαναλάρη. Παντού μια κακορίζικη πολιτική φάρα κι ένα φαρμακερό πιατσικόμαυρο παζάρι! Μια τεχνητή σκηνή όπου μαλακοδέρνεται τα μανιακά πολιτικά θεριά και οι απανταχού καθεστωτικοί ρουφιάνοι. Εκεί όπου συφοριασμένοι μινίστροι παραδοκούν για ν' αρπάξουν την ψήφο του φτωχού, για να του αφαιρέσουν μετά με άνεση το γλίσχρο πορτοφόλι του. Εκεί όπου ο βλάμης τηλεπαρουσιαστής επιδεικνύει τις σπάνιες ράτσες των πολιτικών αιλουροειδών προσκαλεσμένων του, για να δούμε ποιος θα μιμηθεί καλύτερα τη γάτα, την ώρα που σκεπάζει τις βρωμιές της. Εκεί όπου ο πληρωμένος εμπρηστής τρέχει πότε στις φωτιές και πότε στις πλατείες για να ενισχύσει τον προεκλογικό αγώνα των αφεντικών του.

Πάνε λίγες μέρες που ένας φίλος μου έβαλε στ' αυτί κάποια αναπάντητα ρωτήματα: Ποιος θα αλλάξει, μου είπε, τούτο το λαό το θεομπαίχτη; Ποιος θα φωνάξει για τούτη την αγιάτρευτη φραγκοραγιαδική νοοτροπία του; Που είναι αυτοί που θα τον βγάλουν απ' τον πουλημένο δρόμο του; Ποιοι θα μας αποτραβήξουν από τη νοοτροπία του διακονιάρη; Νισάφι πια! Χρόνια και χρόνια παρακμής, ντροπής και σιχασιάς. Οι διαχρονικοί στίχοι του ποιητή, συνέχισε ο καλός μου φίλος, μιλάνε μόνοι τους: Ακόμη

και «Τ' αγγεία γινήκαν θυματά/ και τα σκατά λιβάνι / οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι / κι οι κλέφτες καπετάνιοι...»**

Κι εγώ ο φουκαράς μ' ένα δάκρυ σαν ουλή στο πρόσωπό μου, δε βρήκα τίποτ' άλλο να του πω, παρά του απάγγελμα με τη σειρά μου τους στίχους του μεγάλου ποιητή της Χιλής, που στις δύσκολες στιγμές σαν άγιο προσκυνάω:

«Εσύ θ' αγωνιστείς για ν' αλλάξεις τη ζωή, εσύ θ' αγωνιστείς για να σβήσεις το κοπριασμένο στίγμα απ' το χάρτη, εσύ, χωρίς άλλο θ' αγωνιστείς για να λείπει το αίσχος...»*** Όμως, σαν τέλειωσα την απαγγελία, το «Εσύ» έμεινε εκεί και κόλλησε μέσα στη γλώσσα μου πεντάρφανο κι ανάξιο. Το μόνο που μπόρεσα να ψελλίσω μέσα μου ήταν κάποια λόγια θλιβερά, κάποια ανέρωστα μαντάτα:

Μα ποιος είσαι εσύ λαέ μου που δε σ' αναγνωρίζω; Ποια λάσπη και ποια κατάρρα σου κλείνει τα μάτια για να μη βλέπεις πέρα απ' τη μικροαστική μύτη σου; Που είναι ο αγώνας σου και που η πάλη σου;

«Εκλογές» κάνουν οι κλέφτες, και ξέρεις καλά ότι μια παράσταση ακόμη του καραγκιόζη αρχίζει. Και είσαι Εσύ λαουτζίκε που θ' αναδείξεις τον καλύτερο έμπορο που θα πουλήσει την πατρίδα σου. Αυτόν που θα βρει κι άλλους έξυπνους τρόπους για να κλέβει τα Ταμεία σου. Που θα φέρει ακόμη μερικά εκατομμύρια αλλοδαπούς για ν' αρπάξουν τις δουλειές σου. Αυτόν που θα «εισάγει» κι άλλους Αλβανούς επιβήτορες για να πιάσουμε σπόρο.

«Εκλογές» κάνουν οι απατεώνες, για να ξεπουλήσουν πιο άνετα και τα τελευταία ξεροβούνια στις πολυεθνικές, για να βάλουν τα τσιράκια τους ν' ανάψουν κι άλλες φωτιές, να κάψουν κι άλλες σημαίες, να στείλουν

κι άλλους στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Να κάνουν κι άλλες υποκλίσεις στα κεμαλικά θεριά της Τουρκίας. Να σκύψουν κι άλλο στις επιταγές του ευρωπαϊκού σκουπιδαριού. Να πουλήσουν και το τελευταίο ελεύθερο λιθαράκι της Κύπρου.

«Εκλογές» κάνουν οι απάτριδες, για να φέρουν πάλι τη Γιαννάκου και τη Ρεπούση στο προσκήνιο, να «χρίσουν» και πάλι το Λιάκκο σκιδωτή υπερυπουργό, για να θάψει ο Σόρος ανεμπόδιστα την ιστορία μας και τη φυλή μας.

«Εκλογές» κάνουν οι μασκαράδες, κι εσύ προσκυνημένη, φτηνή οπαδέ λαουτζίκε, είδα που βγήκες πάλι στους δρόμους κι έριξες τόνους λούλουδα στον «αρχηγό» το αμάξι κι έριξες «φύλα πολλά μυρτιάς, / στεφάνια από τριαντάφυλλα κι άλλ' από μενεξέδες...», αντί για χίλια φάσκελα κι άλλες τόσες μούντζες «χεροποδαράτες»!****

Απ' τη θάλασσα έφτασα ως εδώ με φορτίο από απατεώνες, κι οι απατεώνες σε μια νύχτα πλήθυναν κι έγιναν αμέτρητες χιλιάδες, εκατομμύρια...

Ξέρω καλά φίλε μου. Δεν είναι λόγια τούτα δω, δεν είναι για ανθρώπους. Το παράπονο της θάλασσας έχουν μέσα τους και τ' άπιαστα μαυροντυμένα μοιρολόγια της φυλής μας.

Ξέρω καλά φίλε μου. Δεν είναι λόγια τούτα δω για τους πολιτικάντηδες. Μα τι να κάνω. Τούτοι οι κλέφτες με τίποτα δεν ταράζονται κι εξακολουθούν τον τουρκικό «χαβά» τους. Ακόμη κι αν κλέψουνε όλο το «νιδικό χρυσάφι κι όλο το κεχρμπάρι από τις Σάρδεις», πάλι δε θα ησυχάσουνε! Ξέρω καλά φίλε μου, ότι πάλι η πέννα μου του κάκου θα φωνάζει. Θα είναι μια αιχμή και μια βροντή στο σκοτάδι μου και τίποτα παραπάνω. Τούτοι οι Νέοι Άρπαλοι είναι όλοι τους κουφοί, ανέγγιχτοι απ' της νυχής τους θρήνους.***** Είναι όλοι τους μικροί και θλιβεροί, που δεν αξίζουν για γροθιές, ούτε καν για ένα φτύσιμο! Πέρα μακριά σέρνεται

ένας απρόσωπος τύραννος. Κι εδώ σιμά μας τα τσιράκια του, ασύδοτοι παραστάτες, χωρίς ντροπή και φόβο ασχημονούν και παίζουν πότε με τις εκλογές και πότε με τη νομιμοσίτη μας. Κι όλα αυτά, σε μια κοινωνία που στέφριψε και δε γεννάει πια τυραννοκτόνους!

Όμως εμείς ας κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας! Εμείς, δε θα νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας την «κλεφτο-τυραννία» τους. Δε θα βάλουμε πάλι τα χέρια μας, για να βγάλουμε τα μάτια μας. Η «Αποχή» πλέον, είναι η Νέα Πατρίδα μας. Η οργή και η περιφρόνηση, είναι η Νέα Σημαία μας. Εμείς δεν θα συναινέσουμε στη Νέα Κοροϊδία. Εμείς δεν ζητήσαμε εκλογές. Ζητάμε Απελευθέρωση! Ζητάμε ανυπόταχτες νυχές, για να πιάσουμε και πάλι τα βουνά, να βαφτιστούμε στην φτεροσάλαχη ανάσα του 21!

Λιμποβίσι Αρκαδίας

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2007

* Λουί Αραγκόν (Λόγος σε πρώτο πρόσωπο)

** Γ. Σουρής

*** Πάμπλο Νερούντα (Εσύ θα παλέψεις)

**** Στησίχορος Μετ. Ηλ. Βουτιεριδής

***** Άρπαλος: Ο άνθρωπος που καταχράστηκε τα ταμεία του Μ. Αλεξάνδρου.

Υστερόγραφο: Το άρθρο αυτό γράφτηκε σε μια αμφίβολη μέρα, πριν οι πολιτικές όχεντρες σφυρίζουν μέσα απ' τις φωτιές του Μοριά. Ήδη, το «Θείο τοπίο δίπλα στον Αλφειού και Κλαδέου την μέχρι χθες αβρή συντηχιά, είναι παραδομένο στις φλόγες, - Ω κακόμοιρη Ολυμπία! Ω «κατακαημένη Μοριά» - στου αψηλού σατανά και χυδαίου, έχεις μπλέξει τριχιά.»* Ω κακόμοιρη Ελλάδα, Εσύ που δε μπορείς τους πολιτικούς δημίους σου να καταραστείς και να φτύσεις, πριν ολόκληρη ένα κάρβουνο γίνεις!

Από τα ομόλογα στις φωτιές: Μια επιχείρηση χειραγώγησης της πολιτικής ζωής του τόπου

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Η κίνηση του Καραμανλή να προκηρύξει εκλογές στις 16 Σεπτεμβρίου δεν έγινε με στόχο να αιφνιδιαστεί το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έγινε για να αιφνιδιαστεί τον αμερικανικό παράγοντα και να μην του δώσει το χρόνο και την ευκαιρία να ανατρέψει τη στάση της κοινής γνώμης, που συνέχισε να δίνει

προβάδισμα στη ΝΔ. Ο Καραμανλής, όμως, λογάριζε χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρίς των εμπρηστή.

Ασφαλώς όλες οι φωτιές δεν μπήκαν από χέρια εμπρηστών με πολιτικά κριτήρια, ασφαλώς η κυβέρνηση δεν έκανε ότι έπρεπε να κάνει σε επίπεδο προετοιμασίας, πρόληψης και χρησιμοποίησης των διατεθειμένων μέσων για να προστατέψει τη χώρα από μια εθνική καταστροφή. Ισ-

και στις στάχτες των πυρκαγιών, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το φαινόμενο τόσο μεγάλου αριθμού πυρκαγιών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι τυχαίο. Υπάρχουν μάλιστα και πράξεις, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για υποτιθέμενες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Αττικής, που προκάλεσαν τη διάσπαση της πυροσβεστικής δύναμης, τη στιγμή που ξέσπαγε φωτιά από εμπρηστικό μηχανισμό για να κάψει το τελευταίο περιστατικό δάσος της Αθήνας. Οι δράστες των τηλεφωνημάτων ήταν επαγγελματίες στη μουσική δράση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν άφησαν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Το θέμα όμως δεν είναι οι αστυνομικές πτυχές ή οι εγκληματικές αμέλειες της κυβέρνησης. Το θέμα είναι αν υπήρχε σχέδιο πολιτικής ανατροπής στην Ελλάδα, με στόχο τις συγκεκριμένες επιλογές του Κώστα Καραμανλή.

Η Ελλάδα, που διήγε την πιο ήρεμη περίοδο της πολιτικής της ιστορίας από το 1996 και εντεύθεν, οδηγείται στις εκλογές κάτω από το βάρος μια εθνικής τραγωδίας. Αν ισχύει το σκεπτικό που αναλύθηκε σε αυτό το άρθρο, είναι πιθανό η κοινή γνώμη να οδηγηθεί στην ανατροπή της κατάστασης και στις 17 Σεπτεμβρίου να έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα όμως δεν είναι πιο κόμμα θα κυβερνάει την Ελλάδα, αλλά ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα είναι επικεφαλής στα κόμματα εξουσίας. Αν την επόμενη μέρα των εκλογών πρωθυπουργός είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι προφανές ότι η επιχείρηση τιμωρίας του Καραμανλή και χειραγώγησης της πολιτικής ζωής

στην Ελλάδα στέφθηκε με επιτυχία. Μια 'επιτυχία' που δεν πρόκειται να σταματήσει στην Αθήνα, αλλά θα φθάσει μέχρι τη Λευκωσία, αφού είναι αμφίβολο εάν κάτω από τις νέες συνθήκες μπορεί να αντέξει μόνος την πίεση ο Τάσος Παπαδόπουλος.

Φυσικά, όπως ο Καραμανλής σχεδίαζε χωρίς τον ξενοδόχο και οι ατζέντηδες των πολυεθνικών εταιριών πετρελαίου σχεδιάζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους μια πολύ σπουδαία παράμετρο. Τον ελληνικό λαό. Οψόμεθα.

(Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 28/8)



Δύο πολύ σημαντικές προσφορές του «Αντιφωνητή» από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι συνδρομητές μας: - Τό δευτερότομο, μοναδικό βιβλίο «Η συμβολή της Θράκης στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους», του κ. Αποστόλου Εὐθυμιάδης, που εκδόθηκε με έξοδα του ίδιου και μοιράστηκε κατά δεκάδες χιλιάδες στις απανταχού ελληνικές βιβλιοθήκες, προσφέρεται έντελως ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τό επιθυμούν! Άπλως τηλεφωνείτε στο 6973743047 (πρωινές ώρες) και δηλώνετε διεύθυνση, αναλαμβάνοντας τά ταχυδρομικά έξοδα. Αυτό αρκεί γιά νά αποκτήσετε μία πραγματική

έγκυκλοπαίδεια του θρακικού έλλητισμού πού ό συγγραφέας της προσφέρει μέσω του «Α» στους συνέλληνες. - Τό έπανεκδοθέν έργο του Μ. Μελίρριτου «Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική της θεοσώστου έπαρχίας Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη 1871), πού κυκλοφόρησε πρό ήμερών μέ έξοδα του φίλου Γιώργου Βολουδάκη, και τό όποιο παρουσιάζει τήν ευρύτερη περιοχή της Θράκης πριν έναμιση σχεδόν αιώνα, προσφέρεται επίσης έντελως ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τό επιθυμούν, μετά από έπικοινωνία μέ τήν έφημερίδα μας (και πάλι μόνη υποχρέωσή σας τά ταχυδρομικά έξοδα). Σπεύσατε!

Αντιφωνητής

Δεκαπενθήμερο Πανθρακικό

Έντυπο Γνώμης

Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρή 15,

691 00, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 81537

Τηλεομοιότητα: 25310 81536

Ηλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Έκδοση του σωματείου

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Υπεύθυνος κατά τόν νόμο:

Καραϊσκος Κώστας

Συντάσσεται από έπιτροπή

Έκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

Ετήσια συνδρομή:

Ιδιωτών 25 €

Έξωτερικού, συλλόγων, οργανισμών,

κλπ: 50 €

Αριθμοί λογαριασμών:

EUROBANK 306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

Ανα-γνώσεις

Ο δρόμος για την αντίσταση στην ελληνική Μεγαλόνησο

Ο Κυριάκος Κολοβός στον ιστοχώρο typos.com περί των προσφυγών των Ελληνοκυπρίων σε βάρος της Τουρκίας:

“...Είναι δυνατόν η ψευδοεπιτροπή «αποζημιώσεων» στα Κατεχόμενα να αντικαταστήσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Πώς είναι δυνατόν ο νόμιμος θεσμός που αντιπροσωπεύει την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη να αντικατασταθεί από το απότοκο μιας παράνομης πράξης; Κατά την κ. Λοϊζίδου έπρεπε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι ώστε να μη δημιουργηθεί ενδιαφέρον στον εν λόγω «επιτροπή». Το γεγονός ότι μικρός αριθμός Ε/κ αποτάθηκε στην ψευδοεπιτροπή, με τα γνωστά αποτελέσματα, φανερώνουν πως ο μόνος δρόμος είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσοι ακόμα εκ των πολιτικών μας, ελέω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, χρησιμοποιούν ως ένα από τα επιχειρήματά τους, για την εκτροπή του Κυπριακού, την ύπαρξη της δήθεν επιτροπής, το κάνουν εκ του πονηρού και υστερόβουλα.

Ο δρόμος που χάραξαν οι προσφυγές στο ΕΔΑΔ πρέπει να μείνει ανεπηρέαστος και έξω από μικροπολιτικά παιχνίδια. Πόσοι αναφέρουν την υπόθεση Λοϊζίδου για να αποδείξουν τη συνεχιζόμενη παραβίαση από μέρους της Τουρκίας όταν συνομιλούν με ξένους; Γιατί ξεχνιέται η καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση Ξενίδη – Αρέστη και την υπόθεση Τζαβίτ Αν; Ποιός μιλά για την 4η Διακρατική και την καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση Κακουλλή; Ποιός πληροφορεί το λαό ότι στο προχωρημένο 3ο τμήμα βρίσκονται οι υπόθεσεις των συγγενών του Τάσου Ισαάκ κατά της Τουρκίας, Φωκά κατά της Τουρκίας, Δημάδη εναντίον Τουρκίας, Μιχαηλίδου και Τύμβιου κατά της Τουρκίας; Ποιοί μιλούν για την καταδική της Τουρκίας, τον περασμένο Γενάρη, για παράνομη οικειοποίηση περιουσίας, της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Πόλη, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο της προσφυγής για τα κοινοτικά ιδρύματα, όπως της Εκκλησίας και των δημοτικών - κοινοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων;

Συμπέρασμα; Ο κάθε Κύπριος πρέπει να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη αυτού του συστήματος, που όπως εμφαντικά μας είπε η κ. Λοϊζίδου είναι μοναδικό στο είδος του και πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι και τυχεροί για την ύπαρξή του, ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι μας στερήσει ο εισβολέας, συμπληρώνουμε εμείς. Αυτό έρχεται ως απάντηση στα όσα αβάσιμα και ανυπόστατα ενοστειρούν κάποιιοι για την έκβαση των υποθέσεων που έχουν παραπεμφθεί στο ΕΔΑΔ. Ας προβληματιστούν όλοι αυτοί από την αναφορά της κ. Λοϊζίδου ότι ο Τούρκος καθηγητής Τσαγάρ, που αγόρευε στο ΕΔΑΔ, ως μέλος της επιστημονικής ομάδας που αντιπροσώπευε την Τουρκία, παραιτήθηκε στο μέσο της υπόθεσης για λόγους αρχής, αφού πίστευε ότι η χώρα του θα χάσει, πράγμα που έγινε!”

Παράρτημα του Στέητ Νηπάρτμεντ;

Στο “Ποντίκι” (23-8-07) η είδηση για την επαναφορά του ψευδοεκσυγχρονιστικού πνεύματος (και ανθρώπινου δυναμικού) στο Υπουργείο Εξωτερικών από την κόρη του Μητσοτάκουλα:

“...Αν λοιπόν υπάρχει κάτι περίεργο στις επιλογές της θυγατέρας του Μητσοτάκη στη διανομή των κρίσιμων υπηρεσιακών πόστων, είναι ότι το “γούστο” της πλησιάζει περισσότερο σε αυτό του Σημίτη και του Παπανδρέου, παρά σ’ αυτό του “ομόσταβλου” της Πέτρου Μολυβιάτη. Για την ακρίβεια, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως η Ντόρα έσπευσε πριν από τις εκλογές να ολοκληρώσει το ξήλωμα του “συστήματος” Μολυβιάτη και να αποκαταστήσει τη “λογική” Σημίτη - Παπανδρέου στην υπηρεσιακή ιεραρχία του ΥΠΕΞ. Σε αυτήν τη λογική της αποκατάστασης των οπαδών των “ρεαλιστικών προσεγγίσεων” κινούνται οι επιλογές της υπουργού στη στελέχωση των κρίσιμων θέσεων της ελληνικής διπλωματίας. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με δύο παραδείγματα, ενδεχομένως τα πιο χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα:

1. Τη νευραλγική θέση του γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει ο πρέσβης Αριστείδης Αγαθοκλής, ο οποίος υπήρξε ένας από τους στενούς συνεργάτες του Σημίτη. Από τη θέση του μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων γύρω από τα ευρωτουρκικά, ενώ ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. Με πολύ απλά λόγια, ο εν λόγω διπλωμάτης υπήρξε συνεπείστατος εργάτης της ταχείας διαδικασίας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι η Αγκυρα δεν προχώρησε σε καμμία κίνηση καλής θέλησης είτε στα ελληνοτουρκικά είτε στο Κυπριακό. Τον κ. Αγαθοκλή η νέα διακυβέρνηση τον βρήκε πρεσβευτή στη Μαδρίτη και, όπως λέγεται, ο Πέτρος Μολυβιάτης τον τοποθέτησε στο “ψυγείο” της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, αφού ο εν λόγω διπλωμάτης δεν έκρυβε τη διαφωνία του για την πολιτική που ακολούθησε η ΝΔ στο Κυπριακό. Όμως, μετά τον ανασχηματισμό, η Ντόρα Μπακογιάννη του έδωσε τη θέση του ειδικού της συμβούλου και σύντομα αποφάσισε να είναι αυτός ο αντικαταστάτης του Χάρη Ροκανά και να αναλάβει το νευραλγικό πόστο του γ.γ. του ΥΠΕΞ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ειδικός σύμβουλος της Ντόρας παραμένει ο πρέσβης Γιώργος Σαββαΐδης, του οποίου την μετακίνηση από την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και την τοποθέτησή του στην κατάλυση της κεντρικής υπηρεσίας είχε επίσης αποφασίσει ο προκάτοχος της κ. Μπακογιάννη...

2. Ένας άλλος πρέσβης, εξαιρετικά αγαπητός στον Σημίτη, ο Θεόδωρος Σωτηρόπουλος, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, έρχεται από τη Βιέννη στην Αθήνα για να αναλάβει την Γ’ Γενική Διεύθυνση (Ευρωπαϊκών υποθέσεων) του υπουργείου. Θα διαδεχθεί τον Θρασύβουλο Σταματόπουλο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον έως τώρα μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Ιωάννη Ζέπο, που φεύγει για το Κάιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωτηρόπουλος προαίφεται για διάδοχος του μόνιμου αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες Β. Κασκαρέλη, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του...”

ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΥΪΖ



Σας έχουμε ένα εύκολο ερώτημα σήμερα, μη σās κομπλεξάρουμε κιόλας με την άγνοιά σας: ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΑΝΩΤΕΡΩ (ΓΙΓΑΝΤΙΑ) ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ;

1. Στην πλατεία τής Κουάλα Λουμπούρ
2. Στα ουρητήρια του Δήμου Αθηναίων
3. Στο αεροδρόμιο τών Σκοπιών

Η Ορθοδοξία που μας ενώνει



Καθώς ο σερβικός λαός αγωνίζεται σε πολλά επίπεδα και μέτωπα κατά της δυτικής λοιμικής και των βαλκανίων υπηρετών της, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι συχνά το μοναδικό αξιόπιστο στήριγμά του. Η ανωτέρω σκηνή είναι από τον φετινό εορτασμό της μάχης του Κοσσυφοπεδίου,

στό μνημείο Γκαζιμεστάν έξω από το ιστορικό μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα (κοντά στην Πρίστινα). Οι δυνάμεις της KFOR είχαν περικυκλώσει τον χώρο, τον περιέφραξαν με συρματοπλέγματα ύψους τριών μέτρων και εμπόδισαν την πρόσβαση σε εκατοντάδες Σέρβους που ταξίδεψαν για να παραστούν στον εορτασμό. Παρουσία του Σέρβου υπουργού Σλόμπονταν Σάμαρτζιτς, ο οποίος υποσχέθηκε αγώνα με κάθε μέσον για το Κόσοβο, ο επίσκοπος Αρτέμιος, ψυχή της σερβικής παρουσίας και αντίστασης στην περιοχή, τόνισε: “Δίχως το Κόσοβο και τα Μετόχια δεν υπάρχουμε. Οι ισχυροί αυτού του κόσμου προσπαθούν να μας το πάρουν από το στήθος μας και να μεταμορφώσουν τη Σερβία σε σκελετό. Ποτέ δεν θα τους το επιτρέψουμε!... Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Τσάρου Λαζάρ μένοντας εδώ, δίπλα στους ιερούς μας χώρους και τους τάφους στη γη των προγόνων μας”

Και πριν δύο εβδομάδες (20/8/07) στη σερβοβοσνιακή πόλη Μπάνια Λούκα τιμήθηκε άλλη μία μορφή της διορθόδοξης αλληλεγγύης: Ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Μαχαιριώτης, που επί μια δεκαετία μεταφέρει ασταμάτητα χρήματα, τρόφιμα και διάφορα άλλα είδη από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα στα ορφανά Σερβόπουλα της Βοσνίας, τιμήθηκε από τον πρόεδρο των Σερβοβοσνίων Μίλαν Γελέιτς. Ο Σερβοβόσνιος πρόεδρος τόνισε ότι ο Σερβικός λαός ποτέ δεν θα ξεχάσει τη βοήθεια που έλαβε από την Ελλάδα στα χρόνια του πολέμου.

BLACK HUMOUR

Τί είναι λέτε ή διπλανή σκηνή, με τον Χαμίτ Καρζάι φόντο και τον στρατό του Αφγανιστάν σε παρέλαση; Ο έορτασμός τών 88 χρόνων (19-8-1919) για την άπελευθέρωση του Αφγανιστάν από τους... Βρετανούς! Ναι, με 50.000 στρατά Κατοχής στη χώρα, το 10% τών οποίων είναι Άγγλοι, γιορτάζεται η επέτειος της εκδίωξης τών Ξένων! Αν μη τι άλλο ο Καρζάι απέκτησε αίσθηση του μαύρου χιούμορ, τόσα χρόνια που δούλεψε στη Δύση, μπράβο του, διασκέδασε και τ’ άλλοδαπά κωλοφάνταρα...



Η σιωνιστική προπαγάνδα οργιάζει και...

Η Μαύρη Λίστα διευρύνεται



Στο προηγούμενο φύλλο μας δημοσιεύσαμε μετάφραση από πρόσφατο άρθρο του Βρετανού δημοσιογράφου Τζόνθαν Κούκ, αναφορικά με την γαιοκτησία στο Ισραήλ. Ο Κούκ, που μένει μόνιμα στη Ναζαρέτ, συνεργάζεται τακτικά με MME όπως ο Guardian, ο Observer, οι Τάιμς του Λονδίνου, η International Herald Tribune, η Monde diplomatique, η Al-Ahram Weekly, εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλον

τον κόσμο, από την Πολωνία μέχρι τις ΗΠΑ και από την Ιρλανδία μέχρι τη Ντόχα. Έλα όμως που και γνωρίζει την πραγματικότητα στο Ισραήλ και δεν έχει σκοπό να κάνει το μαύρο άσπρο! Έτσι, δέχθηκε την επίθεση των γνωστών μαντρόσκυλων του σιωνισμού, που ιδίως στις ΗΠΑ δεν αφήνει να περάσει μύγα από το δίχτυ του (AIPAC, MEMRI, ADL, CAMERA, Honest Reporting...). Φυσιολογικά, λοιπόν, προστέθηκε κι ο Κούκ στη χορεία όσων τόλμησαν να μιλήσουν στα κατεστημένα MME και βρήκαν τον μπελά τους: Donald MacIntyre (Independent), Tim McGirk (Time), Molly Moore (Washington Post), Jim Muir και Kylie Morris (BBC), Greg Myre και Neil MacFarquhar (New York Times), για να μείνουμε μόνο στα γνωστότερα ονόματα του αγγλόφωνου Τύπου. Και η Κατοχή συνεχίζεται...

Αναγέννηση μέσα από τα αποκαΐδια

(...) Οντως, το κράτος δεν λειτούργησε. Οντως, η κυβέρνηση αποκοιμήθηκε. Οντως, τα μέλη της θα συνδέσουν τ' όνομά τους με την μεγαλύτερη καταστροφή στα χρονικά της χώρας. Πρόκειται όμως για ένα



ολόκληρο καθεστώς που περιλαμβάνει την κρατική μηχανή, την αντιπολίτευση, τους δημάρχους, κ.ο.κ. Χωρίς να επιμερίζουμε εξίσου τις ευθύνες, γνωρίζουμε πως όλοι, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, μικρότερα κόμματα, ΜΜΕ, τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία εν τέλει, είναι τέκνα του ελληνικού κόσμου, αυτού του κόσμου - παρασίτου, που έχει ήδη «κάψει» τις αξίες και το ηθικό υπόβαθρο της κοινωνίας μας. Είναι ένας κόσμος που εξέθρεψε τους καννιβάλους της ελληνικής «ανάπτυξης», εργολάβους, ξενοδόχους και ραντιέρηδες που χύνουν σήμερα τόνους κροκοδείλιων δακρύων, προσπαθώντας να αποκρύψουν τις κερδοσκοπικές διαθέσεις και την βουλμία τους για τα νέα φιλέτα καμένης γης που θα πέσουν στα χέρια τους, την επαύριο της καταστροφής, εκεί στην «Ιόνια Οδό». Είναι ένας κόσμος μιας ημιδιαλυμένης τοπικής αυτοδιοίκησης, που παρά τις επιδοτήσεις και τη διαπλοκή, ή ακριβώς γιαυτό, έδειξε ανίσχυρη να αποφύγει την καταστροφή ή να ελαχιστοποιήσει το εύρος της. Είναι ένας κόσμος που ανοίγει διάπλατα τις κερκόπορτες του εθνομηδενισμού, όπως φάνηκε και με τα βιβλία της Ιστορίας, ένας κόσμος που ποδηγετείται απ' ευθείας από τις ξένες πρεσβείες, ή μάλλον την Πρεσβεία. Αυτός ο κόσμος όχι απλώς δεν αντιστέκεται στον τουρκικό επεκτατισμό, αλλά πασχίζει με τους νέους Φαναριώτες, επιχειρηματίες και διανοούμενους, να κερδίσει μερικά ψίχουλα από τον νέο-οθωμανισμό που στήνεται στα Βαλκάνια με τις ευλογίες των Αμερικανών.

Είναι ο κόσμος της μεταπολιτευτικής Εγκωρατίας, που διέλυσε κάθε στοιχείο κοινότητας, αδελφότητας, αλληλεγγύης, και συγκρότησε μία κοινωνία έτοιμη να εγκαταλείψει οποιαδήποτε συλλογική δράση, αρκεί να σώσει το δικό της σπίτι της, το εξοχικό της ή το αυτοκίνητό της - όλους εκείνους τους λατρευτικούς ναούς της προσωπικής της βολής. Και όποιος νομίζει ότι υπ' αυτό το καθεστώς μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε κράτος ή μηχανισμός διάσωσης είναι βαθιά γελασμένος. Η κοινωνία μας ήταν ήδη σάπια - ολοκληρωτικά στην κορυφή της, τις οικονομικές και τις πολιτικές ελίτ, αλλά η γάγγραινα έχει προχωρήσει και στο ίδιο το λαϊκό σώμα. Αυτό που συνέβη είναι ότι τα γεγονότα γονάτισαν έναν εξασθενημένο οργανισμό, μεταβάλλοντας μια μεγάλη καταστροφή σε μια τεράστια τραγωδία.

Η έκκλησή μας, πέρα από την αυτονόητη πλέον αλληλεγγύη, πέρα από τη συστράτευση όλων των Ελλήνων για τη μέγιστη δυνατή αποκατάσταση των πληγείσων περιοχών, των χωριών και των δασών, πηγαίνει πολύ πιο μακριά: Είναι μία

έκκληση να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της πτώσης. Ένας λαός δεν χρειάζεται μόνον επιδοτήσεις - ψίχουλα, γάλατα νουνού και ρετάλια για να ξεπεράσει μία μεγάλη καταστροφή. Χρειάζεται προπάντων όραμα, να πιστέψει σ' ένα μέλλον κ α λ ύ τ ε ρ ο ώστε να βρει κουράγιο ν' ανασυγκροτήσει το παρόν.

Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα, έναν νέο πατριωτισμό: Έναν πατριωτισμό που θα αντιμετωπίζεται τον παρασιτικό, χρησιμοθηρικό ελληνικό καπιταλισμό που πλέκει ένα σάβανο υποταγής και διάλυσης για όλη την χώρα. Χρειαζόμαστε, εντέλει, έναν νέο κόσμο, διαποτισμένο με βαθιά οικολογική συνείδηση και πρακτική. Χρειαζόμαστε να ψάξουμε βαθιά κάτω από το χρώμα του χρήματος, του τσιμέντου και της εγωπάθειας, το χαμένο μας πρόσωπο - την Ελλάδα των παραδόσεων του σεβασμού της φύσης, της συνεργατικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα νέο αντιστασιακό ήθος που παθιασμένα θα πολεμήσει τον αυτοκαταστροφικό μας εαυτό: Έτσι ώστε να αρχίσει κάποτε μια πορεία αντιστροφής του κλίματος της διάλυσης και του εσθιθελισμού, που βαφτίζεται «δικαιώματα», προς την υπευθυνοποίηση και την ενίσχυση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Μόνον έτσι δεν θα πάνε χαμένα τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Και το γεγονός πως δεκάδες δήμοι προσπαθούν να οργανώσουν τους πολίτες προς την κατεύθυνση της επαγρύπνησης και της αυτοπροστασίας, πως χιλιάδες εθελοντές συνέδραμαν στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών, αποτελούν ενδείξεις πως τα αντισώματα της κοινωνικής αυτο-οργάνωσης και ανάταξης υπάρχουν. Πως οι Έλληνες, έχοντας φθάσει στο «τελευταίο σκαλί του κακού τη σκάλα» μπορούν να αρχίσουν ίσως μια πορεία ανασυγκρότησης.

Αναγκαίο βήμα σε μια τέτοια πορεία θα είναι να αποκρουστούν οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού των καναλιών, των υπαλλήλων των πρεσβειών και των ηγετίσκων που παριστάνουν τους εκπροσώπους του λαού, οι οποίοι επιχειρούν - όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση των υποκλοπών - να συκοφαντήσουν προκαταβολικά κάθε υπόνοια για την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εμπρησμού και να προωθήσουν την εκλογή του εκλεκτού της υπερδύναμης στην Ελλάδα, και την αποτυχία του Παπαδόπουλου στην Κύπρο. Η απόκρουση αυτής της απόπειρας, αποτελεί χρέος τιμής στη μνήμη των νεκρών και ουσιαστική συμβολή στην κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης και της ενίσχυσης της συνοχής της κοινωνίας μας.

Είναι αλήθεια πως για πολλά χρόνια αφήσαμε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, τα πράγματα να βαδίζουν ανεξέλεγκτα προς τον εθνικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό μηδενισμό. Είναι καιρός λοιπόν να αποπειραθούμε μια αυθεντική ανάταση, που επιτέλους θα υπερκεράσει τα δύο κόμματα της αφασίας και τους λοιπούς κομματικούς κομπάρσους.

28 Αυγούστου 2007

ΑΡΔΗΝ - ΡΗΞΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Απευθύνομαι σ' εσάς κ. πρωθυπουργέ, πού βεβαίως και δέν θέλετε νά ξαναζήσετε τόν ἐφιάλη τῶν πυρκαγιῶν τοῦ χρόνου: Αφήστε ὅλα τὰ ἐλάσσονα μέτρα καί ἀκούστε τόν Α/γο Δ. Δήμου ἀναφορικά μέ τό μοναδικό Σύστημα Δυναμικῆς Ἀπεικόνιστῆς τοῦ ΔΠΘ. Συντονισμός, ἐπικοινωνία, ἔλεγχος, διοίκηση, προγραμματισμός εἶναι οἱ τομεῖς πού θά ἀναβαθμιστοῦν τόσο θεαματικά ὥστε νά μιλάμε πιά γιά ἄλλο πρόβλημα! Ἡ πιλοτική ἐφαρμογή του πήγε ἄριστα, οἱ διαδικασίες προχωροῦν, ὁμως τὰ κρατικά γρανάζια καθυστεροῦν κι ὁ χρόνος πιέζει. Εἶναι ἐγκλημα, ἕνα τόσο προηγμένο τεχνολογικό προϊόν ἐλληνικῆς ἐμπνευσης καί δημιουργίας νά μένει ἀνεκμετάλλετο καί τήν ἴδια στιγμή νά ρημάζει ἡ χώρα (δέν ἐπεκτείνονται στίς ἀμυντικές του ἐφαρμογές). Θέλετε ἐκσυγχρονισμό κι ἀποτελέσματα; Ἰδού ἡ Ρόδος!

Καυτά ἐρωτήματα...

➔ **Εντάξει, εἶχαμε τόν τρίτο φετεινὸ καύσωνα, ὑπῆρχε ξηρασία, τὰ πεῦκα εἶναι εὐφλεκτα, οἱ χλωματερές διάσπαρτες, οἱ ἀντιπυρικές ζώνες ἀνύπαρκτες, τὸ κράτος ἀπόν... Ὅλα δεκτά. Ὅμως τίς μέρες πού ΔΕΝ ΦΥΣΟΥΣΕ, δέν ἴσχυαν τὰ ἴδια ἀκριβῶς (νά μὴν μιλήσουμε καί γιά τίς νύχτες...); Γιατί οἱ φωτιές ἐκδηλώνονταν μόνο μέ 7 μποφόρ καί πάνω - καί μάλιστα γεωγραφικά καί χρονικά τόσο ἐντοπισμένα, τόσο κοντὰ ἢ μία στήν ἄλλη; Σημειώστε πῶς οἱ φετεινές πυρκαγιές μπορεῖ νά ἦταν ἐφιαλτικά καταστροφικές, ὁμως ἀριθμητικά ἦταν μᾶλλον λίγες!**

➔ **Ὅλοι ξέρουμε ὅτι οἱ πρόωρες ἐκλογές ὀρίζονται σέ χρόνο ἐπιλεγμένο ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἄρα μέ τίς καλύτερες γι' αὐτήν δυνατές συνθήκες. Γιατί ὁ Καραμανλῆς ἐπέλεξε τή μέρα πού καιγόταν ἡ Πεντέλη; Δέν μποροῦσε νά περιμένει ἔστω 1 - 2 μέρες, νά σβήσει ἡ φωτιά πού ἀπειλοῦσε τήν ἴδια τήν πρωτεύουσα; Μήπως γιατί (ὅπως ὑπαινιχτήκαμε πρὶν 15ῆμέρου) ἀνέμενε τὰ χειρότερα;**

➔ **Οἱ Παπανδρέου, Ἀλαβάνος καί τὰ παπαγαλάκια τους στὸν Τύπο ἀμφισβήτησαν ὄχι μόνο τὸ ἂν ὑπῆρξε σχέδιο στοὺς ἐμπρησμούς ἀλλὰ καί τὸ ἂν ὑπῆρξαν ἐμπρησμοί! Προφανῶς τόσες μαρτυρίες καί ἐνδείξεις (π.χ. οἱ αὐτόπτες μαρτυρες, τὰ παραπλανητικά τηλεφωνήματα στήν Πυροσβεστική ἢ ἡ γνώμη τοῦ Ρώσου πιλότου Σ. Μακάριν) καί τόσοι μηχανισμοὶ πού ἔχουν ἀνευρεθεῖ, δέν εἶναι ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά τούς Κλουζῶ της Κεντροαριστεράς.**

➔ **Τὸ γεγονός ὅτι καί αὐτὴ τὴ φορά, ὅπως καί ἄλλοτε, συνελήφθησαν καί Ἕλληνες καί ξένοι ἐμπρηστές (Σοφικό, Φλώρινα, Σιθωνία, Καβάλα...) σιωπηλὰ παραθεωρήθηκε. Ἀκόμη καί οἱ παλαιότεροι δημόσιοι κομπαρσοὶ Γκριζῶν Λύκων γιά ἐμπρησμούς δασῶν μας στὰ νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι χωρὶς ἀξία; Μήπως καί τὰ «Γεράκια τοῦ Κουρδιστάν» δέν ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη γιά τὸν ἐμπρησμό δασῶν στήν δυτικὴ Τουρκία μέ πολιτικούς στόχους;**

➔ **Ἡ σύλληψη Ἀλβανῶν ὡς ὑπόπτων ἐμπρησμοῦ σέ τρεῖς τουλάχιστον περιπτώσεις σημαίνει κάτι; Π.χ. οἱ δύο ἀνήλικοι πού πιάστηκαν ἐπ' αὐτοφῶρω στήν Ἐλευθερούπολη ἦταν τελικά μίμοι ὧσων βλέπανε στήν τηλεόραση ἢ ὄργανα μεγαλύτερων; Οἱ πληροφορίες τῆς «Ἀυριανῆς» γιά τὸν Κοσοβάρο πράκτορα «Ντανίλο», ἐκπαιδευμένο ἀπὸ τήν CIA, εἶχαν κάποια βάση;**

...Καὶ κάποιες ἀπαντήσεις



Ἡ τραγικὴ κατάσταση πού ζοῦμε τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀποτελεῖ ἔργο ἀρρωστημένων ἐγκεφάλων (...) Ἐχουμε νά κάνουμε με ἕνα κεντρικὸ ἐγκέφαλο, ἕνα ἐπιτελεῖο, πού, ὅπως ἕνας στρατηγός, χαράζει τίς «μάχες» ἐπάνω σε χάρτη (...) Εἴμαστε μία κοινωνία κατακερματισμένη, ἕνας λαός χωρὶς συνοχή, χωρὶς μνήμη, χωρὶς συλλογικὴ ἐνιαία προοπτικὴ καί γι' αὐτὸ ἀνοχύρωτος. Ἐνας λαός ἀφημένος στη μοῖρα του, γιά τὴν ὁποία εἶναι - καί - ὁ ἴδιος υπεύθυνος. (ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ)



Κάθε πολιτικὸς ἄνθρωπος, πολὺ περισσότερο μία ηγεσία κατανοεῖ ὅτι ἡ χώρα δέχεται ἐδῶ καί μῆνες μία ἐγκληματικὴ ἐπίθεση. Το μέτωπο ἀπέναντι σ' αὐτούς τους ἐγκληματικούς μηχανισμούς ἐπρεπε νά εἶναι ἀποφασιστικό, ἰσχυρό, ἐνιαῖο. Αὐτὴ ἡ στάση δέν χαρακτηρίζε ὅλες τίς πολιτικές δυνάμεις. Ορισμένοι ἀνεύθυνα ἔκαναν τὴν φωτιά μέρος τῆς προεκλογικῆς καί περισσότερο τῆς πολιτικῆς διαδικασίας... (ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ)



Ὀντως, τὰ περισσότερα στοιχεῖα καί τὰ πολιτικὰ δεδομένα καταδεικνύουν πως υφίσταται ὁργανωμένο σχέδιο. Ὀντως, αὐτὸ τὸ ὁργανωμένο σχέδιο ἔχει κύρια διαστάσεις πολιτικές. Ὀντως, τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἐμπλοκῆς καί ξένου δακτύλου στα τραγικά περιστατικά εἶναι ἐξαιρετικά πιθανό. Αὐτὸ δείχνει τὸ τι μέσα εἶναι διατεθειμένοι νά χρησιμοποιήσουν οἱ διεθνεῖς Ἀνανιστές καί τὰ ντόπια τσιράκια τους... (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ)

ΤΟ ΒΗΜΑ

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιχνίδι εἶναι μεγάλο καί ἡ χώρα μας μικρὴ. Ἡ βιασύνη του Πούτιν καί οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἀμερικανῶν δείχνουν ὅτι ἡ

Ἑλλάδα ἔχει ἐμπλακεί σε μία σκληρὴ ἀναμέτρηση. Αὐτονόητο εἶναι ὅτι χρειάζονται προσεκτικὲς ἀποφάσεις καί ἐνέλικτες κινήσεις. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά βγεῖ κερδιμένη καί νά μὴ γίνεῖ στόχος ἐκδικητικῆς μανίας, διότι ὅλοι γνωρίζουμε πλέον πως ἀντιδρῶν οἱ μεγάλες δυνάμεις.» ("ΤΟ ΒΗΜΑ", κύριο ἀρθρο στις 29/6/07, μετὰ τὴ φωτιά στήν Πάρνηθα καί τὴ συμφωνία Καραμανλῆ - Πούτιν γιά τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ αερίου Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης)

Έκλογές τῆς 16ης Σεπτεμβρίου - ἔλαβον:

ΑΚΡ: 1 ἔδρα, ΜΗΡ: 1 ἔδρα, ΜΙΤ: 1 ἔδρα...

Πάμε λοιπόν σέ δέκα μέρες γιά μία ἀκόμη ἐκλογική ἀναμέτρηση στή Θράκη, μέ ἐξελλαδικές δυνάμεις σέ καθοριστικό ρόλο - καί δέν μιλάμε μόνο γιά τό τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς. Στόχος τῆς γείτονος εἶναι φυσικά ἡ ἐκλογή ὅσων περισσότερων μειονοτικῶν γίνεται, μέ στόχο τούς τρεῖς βουλευτές (δύο στή Ροδόπη κι ἕναν στήν Ξάνθη), μέ μέση ἐπίδοση τούς δύο καί μέ δεδομένο ὅτι ἕνας ὁπωσδήποτε θά ἐκλεγεί. Μέσα στόν χώρο αὐτόν ὅμως παρουσιάζονται καί διαφορετικές προτιμήσεις: Τόσο στήν Ροδόπη, ὅσο καί στήν Ξάνθη τά πλέον φανατικά στοιχεῖα «ἀσφυκτιοῦν» μέ τίς ἄς ποῦμε μετριοπαθεῖς ἐπιλογές τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης καί ἔχουμε πλέον μία διαφοροποίηση στά πρόσωπα τῶν ὑποψηφίων καί τῶν στελεχῶν τους.

Σέ σχέση μέ τή **Ροδόπη**, σχηματικά θά μπορούσαμε νά περιγράψουμε τό τοπίο ὡς ἑξῆς: Οἱ ἀκροδεξιόι Γκρίζοι Λύκοι δείχνουν νά στηρίζουν πρωτίστως τόν Αχμέτ Χατζησομάν (φωτό), πρόεδρο τοῦ κόμματος «Φιλίας, Εἰρήνης καί Ἰσότητος» τοῦ μακαρίτη Σαδίκ. Οἱ φίλα κείμενοι στό κόμμα ΑΚΡ τοῦ Ταγίτ Ἐρντογάν κλίνουν σαφῶς πρός τόν Ἰλχάν Αχμέτ, βουλευτή σήμερα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Καί οἱ κεμαλιστές, πού ἤδη χάνουν τό παιχνίδι στήν Τουρκία,

μένουν νά ὑποστηρίξουν εἴτε τούς ἀπό χέρι χαμένους δευτέρους ὑποψηφίους τῶν μεγάλων κομμάτων (Σαῖτ Ἐρντογάν τῆς ΝΔ καί Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν τοῦ



Στή Ροδόπη ὁ πασοκικός μηχανισμός ἔχει ἀπό χρόνια χαμογελάσει σέ ὅ,τι φανατικότερο ἔχει ἀναδείξει τό τουρκικό παρακράτος. Πρῶτα σέ ἐπίπεδο νομαρχίας, τώρα καί γιά τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Πιο κάτω ἔχει;

ΠαΣοΚ) εἴτε νά βοηθήσουν τίς ἐπιλογές τῶν πρώτων. Κάπως ἔτσι θά βρεθεῖ νά κινδυνεύει ἀκόμη καί ἡ ἐκλογή τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη ἀπό πλευρᾶς ΝΔ, στό δέ ΠαΣοΚ οἱ περίπου ἰσοδύναμες ὑποψηφιότητες τῶν πλειονοτικῶν (Πεταλωτής - Μανωλιᾶ) ἀναμένεται νά διασπάσουν τή χριστιανική ψήφο καί νά

ἀφήσουν ἐλεύθερο τόν δρόμο γιά τόν Χατζησομάν. Ὅσο γιά τά μικρά κόμματα, ἐκεῖ ἡ γνώριμη μιξέρια δέν φαίνεται νά ἀνατρέπεται, ἐφόσον ὁ ἐκλογικός νόμος δέν ἀφήνει περιθώρια ἐκπλήξεων τύπου Μουσταφᾶ (πού τό 1996 ἐξελέγη βουλευτής μέ τόν ΣΥΝ).

Στήν **Ξάνθη** οἱ ὄροι τοῦ παιχνιδιοῦ παραμένουν ἴδιοι καί ἀλλάζουν μόνο τά πρόσωπα. Στή ΝΔ ὁ δικηγόρος Ὁρχάν Χατζη-μπράμ καί στό ΠαΣοΚ ὁ Τσετίν Μάντατζη εἶναι ἀπό τά πιό γνωστά πρόσωπα τῆς μειονοτικῆς νομενκλατούρας τῶν τουρκοφρόνων. Ἡ Χατζηχαλήλ Ντιλέκ στό γαλάζιο ψηφοδέλτιο καί ὁ Τζενάν Μαζούμ στό πράσινο, ἦταν μονάχα γιά νά πουν τά δύο μεγάλα κόμματα ὅτι δέν ἐνέδωσαν στίς πιέσεις τῆς Ἄγκυρας καί «ἐπέβαλαν» τόν δεύτερο μειονοτικό ὑποψήφιο.

Θυμίζουμε ὅτι τά «στελέχη» τῶν δύο κομμάτων πίεζαν καί τελικά πραγματοποιήσαν τήν ἀπειλή τους γιά ἀποχή ἂν δέν κατέβαιναν ὡς μοναδικοί ὑποψήφιοι ἀπό τήν μειονότητα. Παρότι ἡ πληθυσμιακή ἀναλογία ἦταν ὑπέρ τῶν

ἑλληνικῶν θέσεων γιά 3 πλειονοτικούς καί 2 μειονοτικούς ὑποψήφιους σέ κάθε ψηφοδέλτιο, οἱ Μπουρχάν Μπαράν, Χατζημεμῖς Τουρκές, Ἀμπντουλχαλίμ Ντεντέ καί ἄλλοι ἐπέμεναν στό σχῆμα 4 χριστιανοί - 1 μουσουλμάνος! Ἡ λύση τελικά ἦταν μᾶλλον κάπου στή μέση, μέ κυριότερο ὄφελος τή διάλυση τῶν σχέσεων πάνω στίς ὁποῖες ὀρισμένοι βαυκαλίζονταν ὅτι χτίζον τήν μειονοτική τους πολιτική. Τί μέλει γενέσθαι; Καθώς ἡ θέση τοῦ Παναγιώτη Σγουρίδη σὺν τῷ χρόνῳ ἀδυνατίζει, εἶναι πιθανόν νά ὑποσκελιστεῖ ἀπό τόν Μάντατζη, ἐνῶ τόν ἴδιο κίνδυνο διατρέχει καί ὁ Φίλιππος Τσαλίδης τῆς ΝΔ ἀπό τόν γνωστό δικηγόρο τῆς Τουρκικῆς Ἐνωσης Ξάνθης. Ὅλα θά ἐξαρθροῦν ἀπό τό πού θά ρίξει τό βάρος ἡ Τουρκία καί πόση συσπείρωση θά πετύχει.

Μπορεῖ ἡ Τουρκία νά πετύχει τούς στόχους της, νά διαθέτει λ.χ. 2 βουλευτές σέ ἕνα κυβερνητικό κόμμα μέ 152 ἔδρες; Διόλου δέν ἀποκλείεται. Ἢδη οἱ Ἰλχάν καί Χατζησομάν βρέθηκαν μαζί στό τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς τό βράδυ τῆς περασμένης Πέμπτης καί ἔχουν βρεθεῖ καί γιά ὠρες σέ τετ α τετ, παρότι δέν μιλοῦνται (ὑποτίθεται). Τό θέμα εἶναι ἂν ἡ ἄλλη πλευρά (ἡ δική μας ντέ) ἔχει κάτι κατά νοῦ. Ὑπάρχει κάποια ἐθνική στόχευση, πέραν τῶν κομματικῶν ὀριζόντων; Δέν θά στοιχημάτιζα...

K.K.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΙΜΑΜ ΑΧΜΕΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑ.Ο.Σ.

Πολλά ερωτηματικά γεννάει ἡ ἐπιλογή του κ. Ιμάμ Αχμέτ ὡς υποψηφίου τοῦ ΛΑΟΣ στο Ν. Ξάνθης. Μέχρι σήμερα ὁ ΛΑΟΣ καί ὁ πρόεδρος του κ. Καρατζαφέρης εἶχε παρουσιασθεῖ νά μάχεται γιά τα δικαιώματα τῶν Πομάκων στη γλώσσα τους, τήν καταγωγή τους καί τήν ἱστορία τους. Ἡ υποψηφιότητα Σεμπιδήν Καραχότζα στίς προηγούμενες νομαρχιακές ἐκλογές, ἡ ἐπίσκεψη του κ. Καρατζαφέρη στα γραφεῖα τοῦ Συλλόγου Πομάκων Ν. Ξάνθης, οἱ πολλές δηλώσεις ἐνάντια στον εκτουρκισμό τῶν Πομάκων ἀλλά καί οἱ σχετικές ἐπερωτήσεις στο Εὐρωκοινοβούλιο μία τέτοια στάση ἐδείχναν. Τα πράγματα φαίνεται νά ἀλλάζουν τώρα μέ τήν υποψηφιότητα τοῦ πρώην δασκάλου κ. Ιμάμ Αχμέτ ἀπό τίς Θέρμες στον ν. Ξάνθης. Δέν ξέρουμε ἂν τα τοπικά στελέχη γνωρίζουν τό παρελθόν καί τή δράση του κ. Ιμάμ Αχμέτ ἀλλά ἀπ' ὅτι φαίνεται πολύ εὐκόλα μπαίνουν μερικοί στή λογική τῆς ἀκριτῆς συλλογῆς ψήφων, ἀδιαφορώντας γιά τήν ἰδεολογία τοῦ ὁποιοῦ υποψηφίου. Στήν περίπτωση τοῦ κ. Ιμάμ Αχμέτ θά ἀφήσουμε τόν ἴδιο νά μιλήσει γιά τόν εαυτό του. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ τοποθέτηση τοῦ κ. Ιμάμ Αχμέτ στήν ἡμερίδα μέ θέμα «Ἡ τρίγωνοσσία στή μειονοτική ἐκπαίδευση καί τα μαθησιακά προβλήματα τῶν Πομάκων μαθητῶν» (22 Φεβρουαρίου 2006). Ἀς θυμηθοῦμε τι εἶπε τότε χαρακτηριστικά (Πρακτικά Ἡμερίδας, σελ. 94):

«Λέγομαι Ιμάμ Αχμέτ. Εἶμαι ἀπολυμένος δάσκαλος. Ὑπηρετήσα εἴκοσι χρόνια στα μειονοτικά σχολεῖα. Κατάγομαι ἀπό τίς Θέρμες. Ὑπηρετήσα εἴκοσι χρόνια στα μειονοτικά σχολεῖα καί ἀπολύθηκα ἐπειδή ἀρνήθηκα τα τουρκικά βιβλία πού ἐστειλε ὄχι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀλλά τό Ὑπουργεῖο Εξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας. Λοιπόν, θέλω νά απευθύνω ἐρώτηση στίς κυρίες ἐκεῖ πέρα. Σε ὅλη τήν Ἑλλάδα εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἐννιάχρονη παιδεία. Ἄν τό ἴδιο ἰσχύει κι ἐκεῖ πού ὑπηρετοῦν. Ἐάν εἶναι ἐννιάχρονη νά μας πουν ἂν μέ τήν κυρία ἐκεῖ πέρα ὑπάρχει καί καμιά Καντριεῖ καί καμιά Φατμέ. Γιά νά ὑπάρχει ἡ ἐννιάχρονη παιδεία καί στή μειονοτική γλώσσα. Θά ἠθέλα νά ἀναφερθῶ, στο Μέτσοβο καί στή Σαμαρίνα μιλοῦν βλάχικα καί δέν γράφεται ἡ γλώσσα τους ὅπως καί ἡ πομακική. Δέν ἀποτελέσε ὅμως ἐμπόδιο νάχομε τουλάχιστον πενήντα ἐπιστήμονες Βλάχους σήμερα ἐδῶ στήν Ξάνθη. Πριν ἀπό κάμποσο καιρό στή Νομαρχία ἕνας προϊστάμενος μάλωναν μέ ἕναν υφιστάμενο. Καί λέει ὁ προϊστάμενος στον υφιστάμενο: «Μοιάζω γιά Πομακάκι;» Αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψη πού ἔχει ἡ διοίκηση γιά τους Πομάκους, τους κατοίκους πού ζουν στήν ορεινή περιοχή. Λοιπόν, ἂν ἡ πολιτεία δέν ἀποφασίσει νά ἐφαρμόσει ὅ,τι ἰσχύει, δέν πρόκειται νά ἐξαφανιστεῖ τό πρόβλημα...»

Βέβαια παρόμοιες - καί πιο ἀπροκάλυπτες δηλώσεις ἔχει κάνει ὁ κ. Ιμάμ Αχμέτ καί σε πολλές ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως στο συνέδριο γιά τή Μειονοτική Ἐκπαίδευση πού εἶχε διοργανώσει τό Κέντρο Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ομάδων (ΚΕΜΟ) σε συνεργασία μέ τό Lozan Mübadilleri Vakfi (Κομοτηνή, αἴθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 26/2/2007) καί μέ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Επιτροπῆς. Οἱ υπεύθυνοι καί οἱ σύμβουλοι τοῦ ΛΑΟΣ φαίνεται ὅτι ἀγνοοῦν τό τι ἐκπροσωπεῖ ὁ καθένας στα πομακοχώρια τῆς Ξάνθης. Καί ἕνα ἀπό τα δύο συμβαίνει: ἡ ἐπιλέγουν τό φιλοπροξενικό παιχνίδι στο ὄνομα τῆς ψηφοθηρίας ἡ παίρνουν ἀπό κάποιους ἀπολύτως ἐσφαλμένες πληροφορίες...

N.K.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Στέλιος Παπαθεμελής



Γεώργιος Α. Πασχαλίνος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

**Πίστη σέ ἀξίες
Μαρτυρία ἠθους
Ἀντίσταση μέ ἐλπίδα**



Παύλος Δ. Παπαδόπουλος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ



ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ

Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099

karaiskk@otenet.gr www.halkidiki.com/aristeia

Ἐκπτώση 10% γιά τούς συνδρομητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΣΕ ΔΕΙΧΝΕΙ

Με αφορμή τα "Million-dollar-babies" που έρχονται

Σπαράζει η καρδιά του ανθρώπου μπροστά στην ερειπιώδη σάρκα, σε αυτό που κάποτε υπήρξε το σφριγηλό σώμα και σε αυτό που κατάντησε. Κάποτε ζωντανές υπάρξεις και επιθυμητές ομορφιές, έτοιμες να δεχτούν φιλία κι αγάπη, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στον κόσμο. Και τώρα, πλάσματα βουβά και υπό κατάρρευση, που το βλέμμα μας αποφεύγει. Ένα βάρος.

Είναι γνωστό από παλιά, πως ακόμη κι ο διάβολος, πενήντα χρόνια νεότερος, είναι αγγελικά όμορφος. Αυτό μπορεί να το αναγνωρίσει ο καθένας μας, αρκεί να κοιτάξει μια παλιά φωτογραφία, ένα βίντεο, ή αν αρκεστεί σε μαρτυρίες συγχρόνων ενός ανθρώπινου ράκου, που έχει ξεπεράσει τα 65 του χρόνια. Η ομορφιά με τα νιάτα πάνε χέρι χέρι. Καιρός για όλους και για όλα.

Ένα τέτοιο όμως ανθρώπινο ράκος, κουρασμένο από την απουσία υγείας και ομορφιάς, εφ' όσον το επιθυμεί, μπορεί να δώσει τέλος σε μια ζωή ανάπηρη. Εμείς γιατί πρέπει να αποφασίσουμε στη θέση εκείνου που δεν μπορεί να εκφράσει τη θέλησή του; Επιλέγουμε να μην υπάρξει ο άχρηστος και άσημος, αυτός που δεν προσφέρει πλέον; Και με τους ανήμπορους να εργαστούν, τι σχεδιάζουμε να κάνουμε μ' αυτούς; Έχουμε βάλει τον άνθρωπο στη θέση μιας μηχανής που όταν δεν προσφέρει, αποσύρεται. Ο κόσμος, όμως, δημιουργήθηκε για να υπάρχει.

Μπορώ να καταλάβω κάποιον, που είναι ανίκανος να προσφέρει και να αντέξει το βάρος της αγάπης που έχει απόλυτη ανάγκη μια φθίνουσα ανθρώπινη ύπαρξη, και είναι ανήμπορη να μας τη ζητήσει. Όπως και να κατανοήσω εκείνον που δυσκολεύεται να παρασταθεί ο ίδιος στον αναγκασμένο. Και άλλοτε δεν άντεχαν οι άνθρωποι τον ανίατο διπλανό τους. Ο καθένας αντιμετώπιζε προσωπικά αυτό το άχθος αρούρης και το οικονομούσε.



Άλλοι καταριόνταν την τύχη τους και άλλοι έκαναν υπομονή, ελπίζοντας. Και οι μισοί οι άλλοι ποτέ δεν τόλμησαν να κάνουν θεωρία τη δυσκολία τους, όπως γίνεται σήμερα. Είναι εμείς που δεν αντέχουμε το βάρος τους, εμείς υποφέρουμε από την σκέψη και μόνον της αυταπάρασης, και όχι οι ανίατοι, οι οποίοι δεν είναι παρά μόνον ανίατοι. Κι έτσι καλείται ο άνθρωπος να θανατώσει τον συνάνθρωπό του, να τον διευκολύνει τέλος πάντων, να απαλλαγεί από μια αβίωτη ζωή.

Στο εξής μόνον υγιείς, αρτιμελείς και νέα σφριγηλά κορμιά θα κατοικήσουν τον πλανήτη. Ούτε οι μεγαλύτεροι σωτήρες της ανθρωπότητας κατά τον περασμένο αιώνα, από τους γραφειοκράτες της Μόσχας μέχρι εκείνους της Ουάσινγκτων, περνώντας υποχρεωτικά από το Βερολίνο, δεν είχαν φανταστεί μια τέτοια ολοκληρωτική προοπτική: οι ίδιοι οι άνθρωποι να προτάσσουν την απανθρωπία τους.

Όταν μας γίνει συνείδηση πως είναι δυνατόν και πρέπει να απαλλαγούμε από τον άνθρωπο που αναπνέει, υπό το πρόσχημα πως υποφέρει, ενώ αυτό που εννοούμε είναι πως δεν μας προσφέρει τίποτα, ποιος θα μπορέσει τότε να αποτρέψει την εξολόθρευση τόσων άχρηστων που μας περιβάλλουν και μέχρι τώρα ζουν ακόμη ανάμεσά μας; Ανάπηροι πάσης φύσεως, κουλοί, κουτσοί, στραβοί, άφωνοι, τυφλοί και απροσαρμοστοί θα πάρουν σειρά. Ποιος δεν θα μπει στον πειρασμό να σκεφτεί έτσι; Και τότε θα δημιουργηθούν και θα αναλάβουν εταιρείες διεκπεραίωσης λεπτών υποθέσεων, ενδεχομένως και η κρατική κοινωνική πρόνοια, την εξολόθρευση εκείνων που κατά την κρίση μας είναι άχρηστοι, αφού το μόνο που κάνουν είναι να αναπνέουν. Η νέα γενιά των Ρασκόλνικωφ είναι εδώ.

Όμως οι άνθρωποι δεν γεννήθηκαν για να είναι χρήσιμοι. Ακόμη και ο ανθρώπινος πολτός, τα μοχθούντα κτήνη, ακόμη κι όταν τους μετατρέπουμε σε «τροφή για τα κανόνια» ή σε αποχαυνωμένους δούλους στρατοπέδων, είναι πρόσωπα που ζουν με την ελπίδα πως «κι αυτό θα περάσει». Ζυμωμένοι με ελπίδες και προσδοκίες, οι άνθρωποι

είναι. Ελπίζουν και παίζουν το σκληρό παιχνίδι της ζωής. Γνωρίζουν την φθαρτή τους συνθήκη και ζουν με αυτήν. Κι όσοι δεν το γνωρίζουν, το ψυλλιάζονται, δεν έχουν ανάγκη την οργανωμένη συμπόνια μας. Είναι η δική μας καρδιά πέτρα που θεωρεί πως η ζωή είναι μόνον ροζ. Το μονοπάτι της λεγόμενης ευθανασίας μετατρέπεται σε λεωφόρο θανάτου, αν αποδεχτούμε την αφαίρεση ζωής για λόγους ευσπλαχνίας, γιατί είναι από τη μικρή πόρτα του καλού που εισβάλει πάντα το μεγάλο κακό. Κι έτσι τα δύο βασικά ερωτήματα θα στοιχειώνουν τις αποφάσεις μας γύρω από το ζήτημα: πόσο Θεός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος για τον εαυτό του και ποιος τον έπεισε (ποιος του ψιθύρισε στο αυτί;) πως η ζωή είναι ένα πολύχρωμο κι ανέμελο λούνα παρκ, όπου το καρουζέλ γυρίζει χαρούμενα αιωνίως. Η φθορά δεν είναι ασθένεια να την χαπακώσεις.

Όταν όμως το Χόλλυγουντ καταπιάνεται με το θέμα, βρισκόμαστε λίγο πριν την νομοθετική κατοχύρωση της ευθανασίας. Και είναι τότε που ο Καιάδας θα μοιάζει με παιδικό παραμύθι, συγκρινόμενος με την κοινωνία του ευδαιμονισμού και της αγοράς, όπου οργανωμένα πλέον θα προωθείται το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων σε χρήσιμους και άχρηστους. Μάθαμε να σκοτώνουμε τα έμβρυα στην κοιλιά της μάνας, στους ανάπηρους θα σταματήσουμε; Αν και όπως ισχυρίζεται ο ζωγράφος Αλέκος Φουντουκλής, «όσο κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας τα αδέσποτα σκυλιά, να μην φοβάστε. Τίποτα δεν έχει ακόμη χαθεί». Ας είναι αυτό παρηγοριά μας.

Δημήτρης Νόλλας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΔΙΑ, ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Η ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ

ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΡΟΥΧΑ Η ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΔΙΑ, ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ 6948387784.

ΘΕΩΡΙΕΣ... ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Συνέχεια από σελ. 8

Αλλά τώρα βέβαια και ο Καραμανλής δεν θα μπορούσε να ξεστομίσει επισήμως τέτοιο βαρύ πράγμα (όθεν προφανώς και η ψιλοαδερχφίστικη διατύπωση περί...ασυμμέτρου απειλής), καθότι κατά πώς έλεγε και ο θεός του «υπάρχουν στην πολιτική πράγματα που γίνονται, αλλά δεν λέγονται». Άντε, και όποιος (Ξανα)κατάλαβε, (Ξανα)κατάλαβε...

Εν τέλει δε, ένα έχω να ομολογήσω: ετούτη η ολοφάνερη έξωθεν απόπειρα να αποσταθεροποιηθεί πολιτικά η χώρα και να τεθεί εκποδών ο Καραμανλής (ώστε και τα νεοταξίτικα φερέφωνα να πάρουν την ηγεσία της χώρας και τα άλλα νεοταξίτικα φερέφωνα την ηγεσία της ΝΔ - και εννοώ φυσικά το γνωστό γαλάζιο «εκσυγχρονιστικό» σκυλόλοι), δεν τον καθιστά στα δικά μου τουλάχιστον μάτια μόνο πιο συμπαθή, αλλά - κυρίως - θεωρώ ότι

βάζει και μερικές ακόμη ψηφίδες στο παζλ για το ποιο ίσως είναι εν τέλει το βασικό διακύβευμα των προσεχών εκλογών. Μπορεί να μην έκανε απολύτως καμιά...επανίδρυση του κράτους, μπορεί να απέτυχε παταγωδώς στα περισσότερα πράγματα, μπορεί να μας εξόργισε και με την τελευταία προκλητική του αδράνεια στο θέμα του βιβλίου της Ιστορίας, με τα δύο όμως έστω που έκανε, μπήκε σίγουρα στο μάτι του Μεγάλου Αδελφού, επιχειρήσε έστω και δειλά μία αναπροσαρμογή του ρόλου του ελλαδικού προτεκτοράτου στα αναδιαμορφούμενα (από τον αδελφό Βλαδίμηρο) διεθνή δεδομένα και τώρα ασφαλώς καλείται να πληρώσει τα επίχειρα... (Ε, κι όποιος δεν κατάλαβε ακόμη και τώρα, ας παραιτηθεί πάραυτα από συνδρομητής και ας πάει ν' αγοράσει καμιά φυλλάδα του Λαμπράκη)...

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερμοπυλών & Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr

Λιάγκας σπήκινγκ!

Καθώς η χώρα περνάει τεράστια κρίση, τὸ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικὸ Κίνημα ἐπιστρατεύει καὶ τὶς ἐφεδρείες του. Κι ἐπειδὴ δὲν εἶναι πιά ἐδῶ ὁ Ἀντώνης Τρίτσης ἢ ἡ Ἀμαλία Φλέμινγκ, ἡ εὐθύνη πέφτει στοὺς ἄμους τοῦ Γιώργου Λιάγκα, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τὸ δελτίο «εἰδήσεων» στὸ ΣΤΑΡ καὶ τώρα πολιτεύεται στὴ Λάρισα. Παρακάτω εἶναι κάποιες ἀποκαλυπτικές προεκλογικὲς σκέψεις καὶ πρωτότυπες δεσμεύσεις του:

«Ἡ προσωπική μου σχέση με τὸν Γιώργο Παπανδρέου καὶ τὰ λόγια του προέδρου για ἀνανέωση με ἐπέισαν νὰ βάλω καὶ ἐγὼ ἓνα λιθαράκι στο δύσκολο δρόμο τῆς νέας ἀλλαγῆς. Ἀπὸ τὶς 17 Σεπτέμβρη θα χτενίσω τὸ νομὸ (Γιώργο, προσοχή στη χωρίστρα μεταξὺ Ελασσόνας καὶ Τυρνάβου), θα καταγράψω ὅλα τὰ προβλήματα (κιτσάτες δεξιώσεις, ξεκατινιασμένοι μὸδιστροί...) καὶ θα εἶμαι αὐτὸς που θα βγαίνω συνεχῶς στα μεγάλα κανάλια καὶ θα φωνάζω. Καὶ ὁ Ἅγιος φοβέρα θέλει καὶ χωρὶς μὴ φωνῆ στο νομὸ που θα ασκεί συνεχῶς πίεση στα κέντρα λήψης τῶν ἀποφάσεων (δηλαδὴ στα κανάλια;) δὲν θα γίνεῖ τίποτα. Ἐγὼ μπορῶ καὶ θα εἶμαι αὐτὴ ἡ φωνή. Θα εἶμαι ὁ Γιώργος (που αγαποῦσες μὴ φορᾶ...) καὶ μετὰ τὶς 17/9 καὶ στο πρόσωπό μου θα βρεῖτε τὸν ἄνθρωπο τῆς διπλανῆς πόρτας που συμπάσχει με τὸ πρόβλημά σας. Ὁ Γιώργος Παπανδρέου κυριολεκτικὰ θα παραλάβει καμένη γῆ (ασορτί με τὸν χώρο ἀνάμεσα στ' αὐτιά του). Προσωπικὰ εἶμαι μέλος τῆς ἐπικοινωνιακῆς ομάδας τοῦ ΠΑΣΟΚ «Κάθε Μέρα Πολίτης», γνωρίζω πρῶτος τοὺς ἐπικοινωνιακοὺς χειρισμοὺς του προέδρου με τὸν ὁποῖο συνομιλῶ συχνὰ για τὸν δρόμο που χαράσσουμε για τὸν τόπο (!!!!!!!)».

Δημοτικοὶ βρεφονηπιακοὶ σταθμοί

Κρατικὴ μέριμνα ἢ μορφή φορολόγησης;

Ἡ νέα σχολικὴ χρονιά βρῆκε τοὺς Παιδικὸς Βρεφονηπιακοὺς Σταθμοὺς τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς νὰ λειτουργοῦν με μὴ καινοτομία σε σχέση με τὸ παρελθόν. Ἀντιγράφουμε τὴν καινοτομία αὐτὴ ἀπ' τὸ ἐνημερωτικὸ σημείωμα που ἀποστέλλεται στοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν προσχολικῆς ηλικίας: «Ἀντικαταστήσαμε τὴν ἀδίκη καὶ ἰσοπεδωτικὴ τιμολογιακὴ πολιτικὴ που ἐξομοίωνε ὅλους τοὺς συνδημότες ἀνεξάρτητα τῶν εἰσοδημάτων τους, σε οικονομικὴ συμμετοχὴ-τροφεῖα 40 ευρώ ἀνὰ παιδί καὶ μῆνα, με μὴ δικαιότερη συμμετοχὴ ἀνάλογη τοῦ εἰσοδήματος κλιμακούμενη ἀπὸ 30 ἕως 120 ευρώ ἀνὰ μῆνα καὶ παιδί.»

Τὸναλαμβάνεται πρόνοια για τὶς οικογένειες που ἀντιμετωπίζουν οικονομικὲς ἢ ἄλλες δυσκολίες, για τὶς τρίτεκνες, τὶς πολύτεκνες ἢ ὅσες ἄλλες ἔχουν κάποιον ἰδιαίτερο καὶ σοβαρὸ λόγο για τὸν ὁποῖο χρειάζεται νὰ βοηθηθοῦν, εἶναι κάτι τὸ τελείως κατανοητὸ καὶ καλῶς συμβαίνει. Θα ἦταν ἐπομένως ἀπολύτως κατανοητὸ νὰ ὑπάρχουν, για παράδειγμα, δύο «ταχύτητες» οικογενειῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ μὲν ὅσες ἐντάσσονται σε κάποια εὐαίσθητη κοινωνικὴ κατηγορία θα πλήρωναν 30 ευρώ ἢ ἴσως καὶ θα ἀπαλλάσσονταν πλήρως, οἱ δὲ ὑπόλοιπες θα πλήρωναν 70 ευρώ (επαναλαμβάνουμε ὅτι τὰ αναφερόμενα ποσὰ εἶναι παραδειγματικά).

Ἡ δημιουργία ὡστόσο τῶν πολλῶν διαφορετικῶν «ταχυτήτων» σύμφωνα με τὸ εἰσόδημα τῆς κάθε οικογένειας προκαλεῖ ἀπορίες καὶ εὐλογες ἐνστάσεις. Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο που ψήφισε αὐτὴν

Στὶς 30 Αὐγούστου τελικὰ πέρασε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Κομοτηνῆς ἢ παραχώρηση τῆς χρήσης τῶν παλιῶν δημοτικῶν σφαγείων τῆς πόλης πρὸς τὸ Ἴδρυμα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης γιὰ 20 χρόνια. Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἓνας φορέας πολιτισμοῦ, που πρόσφερε τόσα ἐπὶ χρόνια στὴν γειτονικὴ Ξάνθη, ἐρχεται καὶ στὴν πρωτεύουσα τῆς Θρακῆς, ὅπου ἡ πολιτιστικὴ ἀπνοια σποραδικὰ μονάχα διακόπτεται, προκειμένου νὰ ἀναστηλώσει τὸν ὑπὸ παραχώρηση χώρο (ἐκταση περίπου τριῶν στρεμμάτων με τὰ ὑπάρχοντα κτίσματα) καὶ νὰ στεγάσει ἐκεῖ τὴν πολὺπλευρῆ δραστηριότητά του.

Ἔτσι, τὰ ὡραία κτίρια που ἐπὶ χρόνια ρημάζανε χωρὶς καμμὴ ἐλπίδα ἀνάληψης, πρόκειται νὰ πάρουν καὶ πάλι ζωὴ καὶ μάλιστα σὲ μὴ χρονικὴ στιγμή που ἡ πόλη στρέφει τὸ οἰκιστικὸ καὶ ἐμπορικὸ πρόσωπό τῆς ἀκριβῶς πρὸς τὴν βορειοδυτικὴ κατεύθυνση ὅπου βρίσκονται καὶ αὐτά. Ὅλο τὸ ἔργο καὶ ἡ ζωὴ που γεννήθηκε στὴν Ξάνθη (ἐκθέσεις, διαλέξεις, σεμιναρια, ἐκπαίδευση κτλ) θὰ μεταγιστεῖ καὶ στὴν Κομοτηνὴ, δίχως δημόσια ἐπιβάρυνση καὶ καθυστερήσεις.

Μπροστὰ σὲ μὴ τέτοια προοπτικὴ αὐτὸ που ὄντως ἐκπλήσσει εἶναι ἡ μικροψυχία καὶ ὁ φανατισμὸς με τὸν ὁποῖον ἀντιμετωπίστηκε τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς δημοτικῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία σύσσωμη καταψήφισε τὴν παραχώρηση. Κι ἂν γιὰ κάποιους ἡ ἀρνητικὴ ψήφος ἦταν δεδομένη, ἄς τηροῦνταν ἔστω τὰ προσήματα... Ὁ πρῶν δήμαρχος

να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσὰ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, ἐάν τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἀποφάσισε ὅτι στὴν περίπτωση τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν ἡ οικονομικὴ συμμετοχὴ θα ρυθμίζεται με βάση τὴν οικονομικὴ κατάσταση τῆς κάθε οικογένειας, τότε θα πρέπει νὰ μας διευκρινίσει καὶ ἀν σκοπεῖ νὰ ἐπεκτείνει τὸ μέτρο αὐτὸ καὶ σε ἄλλους τομείς. Για παράδειγμα, σε ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς υπηρεσίες ὑδρεύσης, μήπως τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο σκέφτεται νὰ μὴν πληρώνουν στο ἐξῆς οἱ δημότες τὸν λογαριασμὸ τους με βάση τὴν κατανάλωση νεροῦ που κάνουν, ἀλλὰ με βάση τὴν οικονομικὴ τους κατάσταση; Ἢ, σε ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐλεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο τῆς Κομοτηνῆς, μήπως ὑπάρχει ἡ σκέψη νὰ μὴν πληρώνουν στο ἐξῆς οἱ δημότες τὶς κάρτες στάθμευσης με βάση τὸν χρόνο για τὸν ὁποῖο σκοπεῖ νὰ παρκάρουν τὸ αυτοκίνητό τους στο κέντρο τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ πάλι με βάση τὴν οικονομικὴ τους κατάσταση, δηλαδὴ οἱ εὐποροὶ νὰ πληρώνουν 2 ευρώ για τὴν στάθμευση, οἱ μικρομεσαῖοι 50 λεπτά καὶ οἱ ἀδύναμοι τίποτα;

Τάσος Βαβατσικλῆς, που καὶ τὸ θέμα τὸ γνωρίζε καὶ εἶχε προσωπικὰ ὑποσχεθεῖ στὴν πρόεδρο τοῦ Ἴδρυματος κ. Βιργινία Τσουδεροῦ τὴν ἴδια παραχώρηση, μίλησε για τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία που χάνεται ἐκεῖ ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Δήμος θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβει τὴν ἀναστήλωση καὶ λειτουργία. Λές καὶ



ὁ χειμαζόμενος Δήμος θὰ ἔβρισκε τὸ ἐνάμισιο ἑκατομμύριο ευρώ που ἀπαιτεῖται για τὸ ἐγχείρημα, ἢ λές καὶ δὲν ὑπάρχουν ἄλλες προτεραιότητες για τὸν Δήμο! Ὁ δὲ Δ.Δ., που τώρα κάνει τὸν ΣΥΝβουλο, καταψήφισε προτείνοντας πάλι νὰ παραχωρηθεῖ τὸ κτίριο στὸν... **Σύλλογο Ἐπιστημόνων Μειονότητας!** Θυμίζουμε ὅτι αὐτὴν τὴν βρωμίτσα τὴν πρωτοξεστόμισε ὅταν πληροφορήθηκε τὴν σχετικὴ συζήτηση μεταξύ Τσουδεροῦ καὶ Βαβατσικλῆ καὶ - εὐρισκόμενος σὲ κόντρα με τὸν τελευταῖο - βγήκε με τὴν ἀγαπημένη του παντιέρα νὰ πλειοδοτήσει σὲ φιλοτουρκισμό. Σημειώνουμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Σύλλογος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ

τὸ ἀκίνητο - καὶ τί νὰ τὸ κάνει ἄλλωστε... Ἀπορημένος λοιπὸν ὁ δήμαρχος Δ. Κοτσάκης ἀπάντησε ὅτι «ἂν ὁ ἐν λόγω σύλλογος* θέλει στέγη, εὐ-χαρίστως νὰ τοῦ δώσουμε ἓνα γραφεῖο, ἀλλὰ ὄλες αὐτὲς τὶς ἐγκαταστάσεις τί θὰ τὶς κάνει;» Βεβαίως ἀπάντηση δὲν πήρε ἀπὸ τὸν κύριο σύμβουλο, ὁ ὁποῖος πάντως ἔπραξε γι' ἄλλη μὴ φορὰ τὸ... δημοκρατικὸ του καθήκον.

Τὸ κλοῦ ὅμως τῆς συζήτησης ἦταν ἡ ἀγόρευση τοῦ ἐντιμοτάτου κυρίου Ἀλῆ Μέρτογλου, γνωστοῦ στὸ κοινὸ τῆς πόλης ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του στὸ τιμόνι τῆς μείζονος (προσοχή, γράφεται με -ει- καὶ ὄχι σκέτο -ι-...) δημοτικῆς ἐπιχείρησης ὑδρεύσης, τῆς ΔΕΥΑΚ. Τί ἀπεφάνθη λοιπὸν ὁ κύριος αὐτός; Ὅτι ἡ μειονότητα εἶναι ἀντίθετη στὴν παραχώρηση αὐτῆ, καθὼς **τὸ ὄνομα τῆς κ. Τσουδεροῦ τῆς γεννᾶ ἀνησυχία!** Ἄν εἶν' ἔτσι ρέ Ἀλῆ, τώρα που θὰ κάθεσαι νὰ ἀπολαμβάνεις τοὺς καρπούς τῶν κόπων σου, κάνε μας καὶ μὴ λίστα ὀνομάτων, ποιούς ἐγκρίνει «ἡ μειονότητα» καὶ ποιούς ὄχι, νὰ ξέρουμε καὶ μεῖς ὥστε νὰ πορευόμαστε ἀνάλογα!

K.K.

* Ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ φορέας - βιτρίνα τῶν περισσοτέρων ἐνεργειῶν τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς

χώρα με ἐντονο δημογραφικὸ πρόβλημα, καὶ ἀκόμη περισσότερο σε μὴ ἰδιαίτερα εὐαίσθητη περιφέρεια τῆς χώρας αὐτῆς...

G.S.

Μπινιές

§
Μὲ κῆπο καὶ μὲ γάιδαρο
ποιὸς νοιάζεται ποιὸς γάιδαρος
εἶναι πάνω στὴν Κυβέρνηση!

§
Τὸ κακό με τοὺς ἀνίκανους
εἶναι ὅτι εἶναι μεθοδικὸί

§
Τὴ θάλασσα τὴ βλέπεις,
τὸ ἄλατι πρέπει νὰ τὸ μαζέψεις!

§
Ἐξυπνάδα καὶ ἡ ἄλεπού ἔχει,
περηφάνεια δὲν ἔχει

§
Ὁ ἴδιος ἥλιος εἶναι καὶ ὅταν
ἀνεβαίνει καὶ ὅταν κατεβαίνει

§
Μόλις φύσῃξει
τὸ ἄχυρο σηκώνεται πρῶτο!

Δόν Σάντσο - VRIZΩ Ντου
Γιακαμπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαμπατζιάν

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

Τουρκικό ΥΠΕΞ και Διεθνές Δίκαιο, πάντα κώλος και βρακί

Τό ΥΠΕΞ θά έντοπίσει για ποιές περιοχές έχουν γίνει αιτήσεις για έρευνες και τί έθνικότητα είναι αυτές οι εταιρείες και θά προβεί στις απαραίτητες κινήσεις. Σύμφωνα με τον Τύπο των Ρωμιών (Σ.Σ.: τής Κύπρου) δύο εταιρείες υπέβαλαν αίτημα για έρευνες ύδρογονανθράκων σέ 3 περιοχές σ' άνοιχτά. Η μία είναι ή Noble Energy από τό Χιούστον και ή άλλη μιá κοινοπραξία από Νορβηγία, Αγγλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αν έπιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τό ΥΠΕΞ μέ τίς απαραίτητες κινήσεις θά υπενθυμίσει στις χώρες αυτές τό διεθνές δίκαιο.

(18-8-07, έφ. Ζαμάν)

Πρύτανης δηλωμένος ρουφιάνος

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Gazı, Καντρί Γιαμάτς, μιλώντας στους διδάσκοντες ενός Τμήματος στις 8-6-2006 φέρεται νά τούς είχε απειλήσει λέγοντας ότι γνωρίζει τί λέει καθένas και μέ ποιόν, μέ βάση στοιχεία από τίς μυστικές υπηρεσίες. Μέλη του ΔΕΠ προσέφευγαν στήν εισαγγελία τής Αγκυρας ή όποια λόγω άναρμοδιότητας τούς παρέπεμψε στό ΥΟΚ (Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης) κι αυτό άποφάσισε πώς δέν χρειάζεται νά γίνει καμμία έρευνα σέ βάρος του πρύτανη. Μετά άπ' αυτό μέλος του ΔΕΠ προσέφυγε στά διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκε.

(19-8-2007, έφ. Ζαμάν)

Τελικά ποιοί είναι Κουρδοί μπρέ έφέντημ;

Ο πρόεδρος του Τουρκικού Ίδρυματος Ιστορίας, καθηγητής Γιουσούφ Χαλάτσογλου προκάλεσε έντύπωση μιλώντας σέ συνέδριο στήν Καισάρεια. Τά λόγια του ήταν τά έξης: «Μέ βάση τίς έρευνες πού έχουμε κάνει, οι λεγόμενοι Κουρδοί στήν πραγματικότητα είναι τουρκμενικής καταγωγής. Ένώ οι Κουρδοί Αλεβίτες διαπιστώσαμε ότι είναι άρμενικής καταγωγής. Οι περισσότεροι άνθρωποι πού βρίσκονται στις τρομοκρατικές οργανώσεις ΠΙΚΚΟ και ΡΚΚ είναι Άρμενιοι ντονμέδες (Σ.Σ.: έξιισλαμισμένοι). Οι οργανώσεις αυτές στήν πραγματικότητα δέν είναι κουρδικές.

(19-8-2007, έφ. Ζαμάν)

Η βιομηχανία όπλων άνθεϊ

Παρήχθη τό πρώτο τουρκικής κατασκευής τυφέκιο έλεύθερου σκοπευτή, πού μπορεί νά πετύχει στόχο στό ένα χιλιόμετρο. Στά πλαίσια του σχεδίου "έθνικό τυφέκιο" των τουρκικών ένόπλων δυνάμεων παρήχθησαν 5 πρωτότυπα τά όποια δοκιμάστηκαν από ειδικούς του Στρατού μέ έπιτυχία. Μέ τό βάρος των 5,035 κιλών θεωρείται από τά έλαφρότερα στήν κατηγορία του. Η παραγωγός εταιρεία Kalekalıπ του έδωσε τό όνομα "KNT-308". Αναφερόμενος στις ικανότητες του όπλου ό υπεύθυνος παραγωγής Μελιχ Μπιλγκίν τόνισε τό πλεονέκτημα του όπλου νά είναι έτοιμο νά βάλει σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

(4-9-2007, έφ. Χουριέτ)

«Κοπιάστε ρέ, κωλότουρκοι!»

Ο δήμαρχος του Ντιαρμπακίρ Οσμάν Μπαϊντεμίρ λέει πώς στά 4,5 χρόνια κυβέρνησης του ΑΚΡ δέν είδε καμμία στήριξη στον δήμο του: «Ο πρωθυπουργός και οι ύπουργοί του κάνουν διακρίσεις, λένε και ξελένε. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα συσσωρευμένα έδώ και 80 χρόνια. Όταν λένε για την 10.000 έτών πόλη του Ντιαρμπακίρ πώς δέν πρόκειται για πόλη, έ πρόκειται για άπίστευτη άμορφωσιά. Τό Ντιαρμπακίρ είναι ένας πύργος. Αν θέλουν νά τον ρίξουν άς προσπαθήσουν. Πολλοί ήρθαν και προσπάθησαν όμως ό πύργος στέκεται στά πόδια του.

(4-9-2007, έφ. Χουριέτ)

M.K.

kyneg@otenet.gr

Αντιφωνήματα

Σανακοιτώντας 1-2 αντιφωνήματα στό προηγούμενο φύλλο θά δείτε πώς κάτι γράφαμε για τίς φωτιές ΠΙΠΝ συμβούν. Τέτοια καταστροφή όμως πού νά τη φανταστείς...

Και δέν προλάβαμε νά έπισημάνουμε την άτλαντική στροφή τής σαρκοζικής Γαλλίας και νάσου ό Κουσνέρ στό Κατεχόμενο Ίράκ! Πλήρης ευθυγράμμιση...

Έπένδυση 1 δις \$ για 25 χρόνια σέ κοίτασμα βορείως του Κιρκούκ από την τουρκική Genel Enerji και την έλβετική Addax (άναμένεται ή έγκριση των Κούρδων). Χέρι πού δέν μπορούν νά δαγκώσουν...

Από τό 92% τής παγκόσμιας παραγωγής όπιου πού είχε πέρυσι, πάει για τό 95% φέτος. Βαθαίνει και στεριώνει ή ντημόκρασι στό Αφγανιστάν...

Συμπαράσταση ζητούν οι έθελοντικές οργανώσεις για τον τρύγο στους έλαιώνες των Παλαιστινίων (16/10). Η παρουσία τους είναι ή μόνη ασφάλεια των χωρικών έναντι έποίκων και φαντάρων

Πέρυσι ήταν ή μόνη χρονιά άπ' τό 2000 πού δέν σκοτώσαν οι κανίβαλοι κανέναν άγρότη, μόνο ένας σοβαρά τραυματίας ύπήρξε, όταν άπουσίαζαν οι έθελοντές!

Φυσικά δέν παρακολουθείτε τά κατορθώματα τής ΕΕ στό Παλαιστινιακό (ύπέρ Αμπάς, κατά θυμάτων...) Όργιο ύποκρισίας και ξεφτίλας, σάν τίς μέρες του 1999

Κι όμως, Εύρωβουλή κι άρομόδια Έπιτροπή του ΟΗΕ καλά τά 'παν - κι άκόμα καλύτερα οι παρόντες γενναίοι Ισραηλινοί (D. Rubinstein, J.Loewenstein, M.Warschawski)

ΘΕΩΡΙΕΣ...ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Διακόπτουμε βεβαίως σήμερα τό αφιέρωμα στους υπόλοιπους μονομάχους των επικείμενων εκλογών, γιατί τά όσα συνέβησαν στο ενδιάμεσο διάστημα μάς έκαναν νά χάσουμε κάθε διάθεση για σάχλες και δη επί αριδήλων πομφολύγων. Όμως και αυτά τά τραγικά που συνέβησαν, συνοδεύτηκαν εν τέλει από τόσους τόνους τηλεοπτικής και κομματικής βλακειάς και μάλιστα τόσο πολύ εκνευριστικής, ώστε νά είναι πραγματικά αδύνατο νά μην τη σχολιάσεις...

Και κατ' αρχάς ένα σχόλιο για τά όσα ακούστηκαν περί των ευθυνών τής κυβέρνησης για την τραγωδία. Θα συμφωνήσουμε φυσικά για τό ότι οι ευθύνες τής ήταν τεράστιες όσον αφορά την τρομερή δυσκινησία του κρατικού μηχανισμού, ΑΦΟΥ Ξέσπασαν οι πυρκαγιές, καθώς και γι' αυτή τη γελοία ερμαφρόδιτη κατάσταση που επικρατεί με την Πυροσβεστική και τον Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας. Επειδή ακούστηκαν όμως και άπίστευτες μπουρδες περί ευθυνών στην πρόληψη των πυρκαγιών (με αποκορύφωμα τό αμίμητο περί ανικανότητας στην περιφρούρηση των δασών μας - λες και πρόκειται δηλαδή για κανα...αμφιθέατρο), εκεί καταφύγαμε εντελώς. Θα μου πείτε τώρα βεβαίως: δέν έχει δηλαδή ή κυβέρνηση ευθύνες για τό ότι κάποιοι πήγαν νά κατακάψουν τη χώρα; Η απάντηση φαίνεται μάλλον απλή: ασφαλώς και έχει «ευθύνες» και μάλιστα βαρύτερες. Με τη διαφορά όμως πως ενώ για τίς προηγούμενες οφείλουμε νά την κιάξουμε, γι' αυτές τίς τελευταίες πολύ απλά την επαινούμε. Αν θυμάστε μάλιστα για τον ίδιο ακριβώς λόγο (και εν τέλει μόνο γι' αυτόν) την επαινούμε εδώ και καιρό - και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...

Ακούσαμε όμως και πάρα πολλούς τηλεφωνήτες και τηλεμαϊντανούς νά θεωρούν ανοησίες τά περί οργανωμένου σχεδίου, σύμφωνα μάλιστα με δημοσκόπηση τό ίδιο φέρεται νά πιστεύει και ο 1 στους 3 Έλληνες. Εγώ ωστόσο αναρωτιέμαι: τι εννοούν δηλαδή όσοι αρνούνται τά περί οργανωμένου σχεδίου; Προδήλως, είτε πως όλα ήταν τυχαία (εκεί π.χ. που κωλοτριβόνταν ο Τάσος και ή Γκόλφω μες στα πουρνάρια, πετάχτηκαν σπιθες, λαμπάδιασε ή παραπλεύρως κείμενη κουκουναριά και μετά τό σύμπαν κατέληξε...Αρκάδι), είτε ότι οφείλονταν και σε μεμονωμένες ενέργειες (να βρε, καθόταν άς πούμε ο κυρ-Θανάσης ο οικοπεδοφάγος και είπτε: «Ρε δέν πάω νά

φαίνονται τά πρόσωπα των δραστών»!!!! Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο άρρωστημένα σκατοκέφαλοι είμαστε;!!!

Διόλου άσχετο μέ τά άνωτέρω: Τί σοί κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν αυτή μέ τον Στρατό άπόντα; Πού ήταν τά μέσα και τό ανθρώπινο δυναμικό του;

Τώρα βέβαια θά μου πείτε «για ποιό ανθρώπινο δυναμικό λές, αυτό πού έβγαλε από τό ΓΕΕΘΑ λάθος τά άποτελέσματα των Πανελλαδικών;» Απάντηση δέν έχω...

Δέν ξέρω γιατί, αλλά ακούγοντας τον Αλαβάνο και βλέποντας τον Καρατζαφέρη ό (άθλιος, όντως) δικοματισμός δέν μου φαίνεται και τόσο μεγάλη συμφορά...

Μέσα στον χαμό των ήμερών ή δημιουργικότητα δέν έλειψε: Κυκλοφόρησε ή έπετηρίδα του Συνδέσμου Φίλων Κ. Καραθεοδωρή - τά εύσημα στον Σ. Λιπορδέζη.

«Αύγουστιατική άνάσα Πολιτισμού» στή νεοπροφυγική Νέα Μοσνούπολη από τον σύλλογο Ποντιακής νεολαίας Ροδόπης «Η Τραπεζούντα» του Γ. Νικολαΐδη

Έκει Κ. Φωτιάδης και Φ. Μαλκίδης ξεδίπλωσαν την άγνωστη ποντιακή ιστορία, δείχνοντας στον έν συγχύσει κόσμο τίς ρίζες του' ό,τι δηλ. δέν κάνει ή πολιτεία

Έπιμένει ό Σ. Καραχότζα για τό - άφαντο άκόμη- νηπιαγωγείο στό Προσήλιο, μά ό φταίχτης είναι εκτός εκπαίδευσης (κάπου στον... θρόνο τής Νομαρχίας Ξάνθης).

Δίνουμε ισόβια συνδρομή του «Α» σέ όποιον έντοπίσει τζαμί του ν. Ξάνθης χωρίς τουρκική σημαία. Για τή Ροδόπη θέλει λίγο χρόνο άκόμη, κάντε ύπομονή

μπορλοτιάσω τό ρημαδοκατσάβραχο, όπου δέν πάει ούτε 4X4, νά φτιάξω πέντε βίλες με πισίνα και νά ντουμανιάσω μετά και την Ολυμπία, νά φτιάξω κι ένα σπα πάνω στα παλιομάραμαρα»). Λοιπόν για νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγματα (και χωρίς τελικά νά υποτιμούμε καθόλου ούτε τον παράγοντα τύχη, ούτε τον παράγοντα λαμογιά ούτε και την γνωστή άθλια κατάσταση με τους πυλώνες τής ΔΕΗ), θα πούμε μόνο τό εξής: όποιος θεωρεί ότι αυτό τό άπίστευτο που συνέβη φέτος καθ' όλο τό καλοκαίρι με αποκορύφωμα φυσικά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου, μπορεί νά ερμηνευθεί με βάση μόνο τά παραπάνω (που άλλωστε ανέκαθεν ίσχυαν) κατά την προσωπική μου άποψη τυγχάνει πολύ απλά και λίαν επιεικώς διανοητικά καθυστερημένος. Το ότι αντίθετα ή τραγωδία οφείλεται ως επί τό πλείστον σε απολύτως οργανωμένο σχέδιο για μένα είναι κατ' αρχάς τό μόνο απολύτως προφανές. Την ίδια γνώμη άλλωστε έχουν τελικά και οι περισσότεροι. Με τη διαφορά όμως ότι οι πιο πολλοί δέν κατάλαβαν από ποιους προήλθε αυτό τό σχέδιο. Αλλά κι απ' όσους κατάλαβαν, έλάχιστοι τόλμησαν νά τό πουν...

Ποιο ήταν λοιπόν τό σχέδιο; Η απάντηση είναι απλή και έχει ασφαλώς προφανή σχέση και με τη γνωστή δήλωση του πρωθυπουργού περί τρομοκρατίας (όθεν και ακολούθησαν πλείστοι άλλοι τόνοι βλακειάς, πάνω στην άπόπειρα νά ερμηνευθεί σχετικητάκα). Τα συνασπιστήρια παρεξηγήθηκαν εκλαμβάνοντάς τό ως μομφή για τον ευρύτερο χώρο τους (ε, θα είδαν φαίνεται τά αρχιγιοσουφάκια του συστήματος κάποια σουρεαλιστικά όνειρο ότι τυγχάνουν φορείς άριστης ιδεολογίας και...αντιεξουσιαστικής δράσης), κάποιοι άλλοι (εμφανέστατα οπαδοί των καρτούν) μίλησαν για κατάλοιπα τής 17 Νοέμβρη, ενώ οι πιο extreme κρετινοί έκαναν λόγο άκόμη και για Αλ Κάιντα (και όχι φυσικά πως δέν είναι συναρπαστικό τό σενάριο νά χτύπησε ή εν λόγω οργάνωση στον χώρο όπου έδρασαν και τόσα άκόμη μυθολογικά τέρατα, όπως ή Λερναία Ύδρα, τό Λιοντάρι τής Νεμέας κλπ, αλλά λέμε επί του παρόντος νά τό αφήσουμε για τους παραγωγούς τής Ζήνας). Και πάλι μόνο έλάχιστοι μπόρεσαν νά δουν τό μόνο λογικό και νά συνδέσουν τον όρο «τρομοκρατία» όχι με την...μυθολογία, αλλά με την πραγματικότητα, συνεπώς δε και με τον μόνο πραγματικό ουσιαστικά παράγοντα, που (επισήμως ή ανεπίσημως) παράγει αυτή τη στιγμή τρομοκρατία επί του πλανήτη.

Συνέχεια στή σελίδα τάδε