

Αντιφωνητής

Πρέπει να πάμε
πέρα απ' την Ιστορία

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(ό Β')

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 206 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Εκλογές 2006: Τ Α Μ Ε Ι Ο

Καθώς προχθές τελείωσε και ο δεύτερος γύρος της εκλογικής έμποροπανήγυρης, μπορούμε να ριζούμε μία ματιά στο νέο τοπίο και να κάνουμε μία αποτίμησή του από τη θέση του ουδέτερου (μά και στοιχειωδώς απαιτητικού) παρατηρητή. Όχι τόσο σε εθνικό επίπεδο, όπου πολλοί ήδη τό πράξανε, όσο σε τοπικό - θρακικό. Σέ σχέση μέ τις δυνάμεις των κομμάτων πανελλαδικά, κάτι πού πάντοτε αποτελεί για τούς κρατούντες τό πρώτιστο διακύβευμα, είναι πασιφανές ότι τό κυβερνόν κόμμα διατήρησε τις δυνάμεις του, καθώς μεγάλη μερίδα του κόσμου δείχνει να έπενδυει ακόμη έλπίδες πάνω του. Τό ΠαΣοΚ παραμένει στά άζήτητα, πράγμα λογικό μετά από τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες,



Τό ιδεόγραμμα της προεκλογικής έκστρατείας, ο μόνος κοινός τόπος υποψηφίων και ψηφοφόρων, τό «κάτι» πού μάς ένώνει

κι αυτό δέν είναι αποτέλεσμα μόνο της έλλειψης ήγεσίας. Η Άριστερά, σταθερή στό ποσοστό της ...Γιάτλας και ο ΛΑΟΣ μέ συγκεκριμένο πιά στίγμα στό πολιτικό φάσμα συμπληρώνουν τό (πληκτικό) σκηνικό. Μόνη διέξοδος για έκλογική "έκπληξη" είναι ή άγρα όνομάτων από τό στόρ σύστημα κατά τ' άλλα διαπλοκή, ρουσφέτι, μετριοκρατία. Σκέτη θλίψη.

Συνέχεια στή σελίδα 4

Κ α τ ά λ η π θ η !

Καθώς ή άναταραχή στόν χώρο της Παιδείας παρατείνεται, οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν όλοένα και νέους συμμάχους στόν άγώνα τους.

Άπό χθές μπήκαν στόν χορό των μαχητικών διεκδικήσεων τόσο τό νηπιακό όσο και τό προνηπιακό κίνημα μέ καταλήψεις σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

(Ρεπορτάζ στή σελίδα 2)



Νέο γαλλικό έγκλημα

Η πρόσφατη γαλλική απόφαση για ποινικοποίηση κάθε άρνησης της Γενοκτονίας των Άρμενίων ήταν, δυστυχώς, ένα ακόμη βήμα προς τον νέο Μεσαίωνα, μέσα σε ένα παραπλανητικά έλκυστικό περιτύλιγμα.

Στό όνομα της διάσωσης



Φρ. Γκόγια: Σκηνή Τερας Εξέτασης

της ιστορικής μνήμης ή του σεβασμού της αλήθειας και των θυμάτων, ή Δύση αναβιώνει τό ιεροεξεταστικό της παρελθόν και θεσμοθετεί τις ολοκληρωτικές της νευρώσεις. Παραδίδει τή γραφίδα του ιστορικού στό χέρι του δικαστή και επιχειρεί να παγιώσει τήν εικόνα του παρελθόντος εκεί πού συμφέρει τήν σημερινή πολιτική κατάσταση. Τό αποτέλεσμα είναι τραγικό καθώς μία λογοκρισία επιβεβλημένη από δημοκρατικό θεσμό είναι ακόμη χειρότερη από εκείνη ενός δυνάστη: τί μπορείς να πεις όταν οι νόμιμες, «δημοκρατικά» έκλεγμένες αντιπροσωπεύσεις σε φιμώνουν; Και πώς είναι δυνατόν να συνεχιστεί ή ιστορική έρευνα όταν τό πλαίσιο της έχει όριστικά αποφασισθεί διά ροπάλου;

Συνέχεια στή σελ. 3

1940 - 2006



Καλά όλα τά ώραία και μεγάλα λόγια για τήν επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 αλλά όταν είναι χωρίς αναφορές στό σήμερα καταντούν βαρετά κι άνούσια. Χωρίς να πεις ποιός είναι σήμερα ο Χίτλερ πού άπειλεί τήν ειρήνη, χωρίς να σημειώσεις τις όμοιότητες του έμπρησμού του Ράιχσταγ με τήν 11η Σεπτεμβρίου, χωρίς να αντιπαραβάλλεις τήν Κατοχή του Ίράκ και του Άφγανιστάν με της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας, χωρίς να έπισημάνεις πώς τότε υπήρχε ένας έκλεγμένος ψυχοπαθής στην ήγεσία του Τρίτου Ράιχ και σήμερα ένας έκλεγμένος κρετινος στόν Λευκό Οίκο, ποιό είναι τελικά τό μήνυμα του έορτασμού της έπετείου;

Όσον δε άφορά τήν έλληνική διάσταση του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, τά έχουμε ξαναγράψει: Τό έλληνικό θαύμα της Άλβανίας, πού συνεχίστηκε με τήν έπική Έθνική Αντίσταση, είναι παράδειγμα μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Άπό τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο μέχρι τον τελευταίο χωρικό των Καλαβρύτων ή του Καρυόφυτου ένα άλλο ανθρώπινο υπόδειγμα αναδύθηκε, τόσο ξένο για τις κοινωνίες - φάρμες της άλλοδαπής, τόσο μακρινό, δυστυχώς, και για τήν σημερινή Ελλάδα. Κι αν δέν μπορούμε να τό έγκολπωθούμε, τουλάχιστον άς μήν τό έγκαταλείψουμε στή λειωρία των άσχετων και στήν συκοφαντία των προσκυνημένων...

Προεκλογικός Βαβατσικλής και τουρκισμός Νά χάνεις τά λόγια σου...

Ήταν μέ διαφορά ή πιό δυσάρεστη όψη της προεκλογικής περιόδου πού πέρασε: Η αυτοταπείνωση του δημάρχου Κομοτηνής Τάσου Βαβατσικλή και ή άνευ όρων προσχώρησή του στό τουρκόφιλο στρατόπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων.

Διαψεύδοντας πανηγυρικά τόσο έμάς όσο και κάθε συμπολίτη πού έβλεπε για χρόνια στό πρόσωπό του τήν επιβίωση του «πατριωτικού ΠαΣοΚ» - έστω, σε συνδυασμό με έναν άμφιλεγόμενο πραγματισμό και ένα φανατικοκομματικό προφίλ - πραγματοποίησε μία θεαματική όσο και εξευτελιστική μεταπήδηση στό άλλο άκρο, προφανέστατα χάριν της (δημαρχιακής) εξουσίας και της πολιτικής του επιβίωσης.

Έτσι, ένώπιον του φάσματος να χάσει τον δημαρχιακό θώκο στην δεύτερη Κυριακή των εκλογών από τον υποψήφιο της ΝΔ Δημήτρη Κοτσάκη, κυκλοφόρησε ένα τουρκόφωνο φυλλάδιο με τίτλο τό όνομα του δημοτικού του συνδυασμού "Γενί Γιόν", όπου τά κείμενα - ειδικά στό φύλλο της 19ης Οκτωβρίου - ήταν τόσο αισχρά από έθνικής (και πολιτικής) άπόψεως πού και ο ίδιος ο Μπασμπούγθα ντρεπόταν να τά υπογράψει.

Ποντάροντας στό γεγονός ότι



κέρδισε (μέ τί αντίτιμο άραγε;) μεγάλο μέρος της μειονοτικής ψήφου στόν πρώτο γύρο και σε περίπτωση νίκης του εξέλεγε 5 μουσουλμάνους συμβούλους έναντι ενός του αντιπάλου του, μιλούσε για «ιστορική ευθύνη και έθνικό καθήκον του Τούρκου της Κομοτηνής!» Κι ακόμα χειρότερα: «Άγαπητοί όμοεθνείς, έδώ και πολλά χρόνια όπως γνωρίζετε οι θέσεις δύο αντιδημάρχων και ή διοίκηση της ΔΕΥΑΚ έχουν έκχωρηθεί στους Τούρκους. Αυτό είναι τό καλύτερο δείγμα της από κοινού διοίκησης»!!!

(Συνέχεια στή σελ. 5)

Έκλογές 2006: ΤΑΜΕΙΟ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Έρχομενοι τώρα στα θρακικά, μπορούμε να πούμε ότι γενικά τό τοπίο σε επίπεδο νομαρχιών δέν άλλαξε στο παραμικρό. Σάν νά μήν γίνανε καθόλου εκλογές! Η πτώση του Ζαμπουνίδη στον Έβρο ήταν μικρή και ή περιορισμένης έκτασης επικράτηση του Κελέτη δέν έφτασε γιά νά δώσει την ύπερνομαρχία στη ΝΔ, καθώς ό Γιαννακίδης στη Ροδόπη σάρωσε (58%). Στην Ξάνθη ό Παυλίδης απέναντι στον Καραλίδη έκανε περίπατο, και μέ την Καραχασάν νά παραπαίει μεταξύ πλειονοτικής σφύρας και τουρκικού άκμονος. Όλοι οί άλλοι (ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ) έξαφανίστηκαν. Τό αποτέλεσμα νομίζουμε ότι αποδεικνύει τόν ρουσφετολογικό (και μόνο!) χαρακτήρα του θεσμού της νομαρχίας: Ειδικά σε Έβρο και Ροδόπη, μέ μηδενικό έργο και σωρεία αποτυχιών, ή δημοφιλία των νομαρχών αλλά και των βασικότερων συμβούλων τους είναι κυριολεκτικά σκάνδαλο. Μία τετραετία χαμένη γιά τούς δύο νομούς, μέ άπειρα προβλήματα άλτα, προβλήματα όμως πού τελικά ...εύνουον τούς διαχειριστές των (άστα νά πάνε) λύσεών τους. Όπως δηλαδή όλος ό κόσμος τό περίμενε και τό ήθελε, καθώς μιλάμε πιά γιά συννεοχή τοπικών άρχόντων και κοινωνίας μέ στόχο τόν προσεταιρισμό των κονδυλίων της κεντρικής διοίκησης. Γιά μιάν ακόμη φορά προκύπτει ή αναγκαιότητα νά καταργηθούν οί ούτως ή άλλως άχρηστες νομαρχίες και νά προχωρήσουμε σε αίρετό Περιφερειάρχη, άποφεύγοντας την επανεμφάνιση της ίδιας παθολογίας.

Στίς δημαρχίες είχαμε άπ' όλα: Στην Ξάνθη από την πρώτη Κυριακή και μέ άπόλυτη πλειοψηφία επανεξελέξη ό Λ. Στυλιανίδης (ΝΔ) πού εξέλισεται ίσως στον καλύτερο παράγοντα τοπικά. Χωρίς έναν μειονοτικό σύμβουλο και μέ τόν ανεξάρτητο συνδυασμό των Τούρκων νά

περιορίζεται στο 8,4% και νά εκλέγει 2 συμβούλους (ήλιπε σε 2-4). Στόν δήμο Μύκης ό Μ. Ντουκιαντζή πάτωσε και βγήκε πανηγυρικά ό Μουσταφά Άγκά, πιθανώς ένισχυμένος κι από τόν πρόσφατο θάνατο του ψευδομουφτή - πατέρα του. Μία από τά ίδια; Ίσως. Πάντως οί γλοιωδίες του Μουτζαχίτ άποδοκιμάστηκαν κι αυτό είναι κάτι. Στίς άλλες πομάκιες κοινότητες επιβίωσε εκλογικά μόνον ένας φιέλληνας πρόεδρος (στην Κοτύλη). Στην Βιστωνίδα μαυρίστηκε ό επαγγελματίας της έλληνο-τουρκικής σύγκλισης Β. Τσολακίδης και μόνος εκπρόσωπος της γραμμής «ξεβρακωνόμαστε» παραμένει ό επανεκλεγείς δήμαρχος Τοπέιρου Στ. Χατζηευαγγέλου.

Γιά την Κομοτηνή τά γράφουμε χωριστά. Παρά τό σημαντικό έργο του Βαβατσικλή, ή άλλαγή ήρθε ως αντίδραση στον καθεστωτισμό κάποιων «επαγγελματιών» (μέ την κακή έννοια) συμβούλων και στην φιλοτουρκική ρητορεία των τελευταίων ήμερών. Στίς Σάπες ή νέα καταπόντιση Χαριτόπουλου έκλεισε ένα κωμικοτραγικό κεφάλαιο στην ιστορία του τοπικού δήμου και ή επανεκλογή του Γ. Πιλιλίτη στον 2ο γύρο απέναντι στον Στ. Κασέρη ήρθε μάλλον φυσιολογικά. Στίς πομάκιες κοινότητες Κέχρου και Όργάνης οί νέοι κοινοτάρχες δείχνουν νά στέριωσαν. Οί επίσης μουσουλμάνοι δήμαρχοι Φιλύρας και Άρριανών συνεχίζουν άκλόνητοι και άνερόχλητοι μόνο στον δήμο Σώστη είχαμε άλλαγή προσώπου - ως εκεί όμως.

Στην Άλεξανδρούπολη ό μέχρι χθές δήμαρχος Άλεξανδρή, κατηγορηθείς γιά έγκληματική αδράνεια, βυθίστηκε άρχικά στο 27% και στον 2ο γύρο ...θριάμβευσε γιά 210 ψήφους επί του Κούρη (πού είχε επιβληθεί άποικιοκρατικώ τώ τρόπω στην τοπική ΝΔ). Παρήγορο τό συνολικό 13% των συνδυασμών Δευτερίου και Γκιокτσέ, όχι όμως άρκετό.

Και τί μπορεί νά κάνει κανείς σε ένα πλαίσιο όπου τό αντίδωρο της ψήφου είναι μερικά λίτρα βενζίνης ή ένα πενήνταευρο ή κάποιες μετεκλογικές «δουλειές» ή ...ή ...ή...

Πολίτικη άπάντηση στά περί «άμοιβαιότητας»

Όπως τά τελευταία 15 χρόνια έτσι και φέτος, ό Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών συμμετείχε στην έτήσια Συνέλευση του ΟΑΣΕ (Βαρσοβία, 2-13/10/06), μέ θέμα τά Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ό Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών απευθύνθηκε στην Συνέλευση του ΟΑΣΕ κατά την 13η ένότητα της Συνέλευσης πού άφορούσε τις εθνικές μειονότητες, θέτοντας τά προβλήματα πού αντιμετώπιζουν τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ό Έλληνισμός της Πόλης. Στην παρέμβασή του ό κ. Λεωνίδας Κουμάκης τόνισε ότι παρά τις ύποσχέσεις της Άγκυρας δέν σημειώθηκε καμία άπολύτως πρόοδος στα έν λόγω θέματα. Η Τουρκία συνεχίζει νά θέτει περιορισμούς και νά έμποδίζει την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δέν έχει ακόμη έπιτραπεί ή επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Παραβιάζονται τά περιοριστικά δικαιώματα του Πατριαρχείου (όρφανοτροφείο Προγκήπου, μοναστήρια των Προγκιποννήσων), σε Ίμβρο και Τένεδο μέ τό πρόσχημα νέου κτηματολογίου τό συντριπτικό ποσοστό των μειονοτικών περιουσιών χαρακτηρίστηκαν «έθνική περιουσία» και διανεμήθηκαν σε έποίκους από την Ανατολή, μεγάλες έκτάσεις όνομάζονται «προστατευμένα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία» (ν. 2863/1983 και ν. 5226/2005), στερώντας τούς νόμιμους ιδιοκτήτες από τις περιουσίες τους και δηλώνοντας πώς αυτές οί περιουσίες ανήκουν στο Τουρκικό κράτος. Έλληνες πολίτες, άπόγονοι Έλλήνων πού ύπήρξαν πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας στερούνται του δικαιώματος νά κληρονομήσουν τις περιουσίες των γονέων τους. Κτλ, κτλ. Χαρακτηριστικό ύπήρξε τό γαλλικό ένδιαφέρον μετά την παρουσίαση του κ. Κουμάκη και προκλητική ή τουρκική άπάντηση πού απέφυγε νά θίξει όποιοδήποτε από τά παραπάνω θέματα.

Θρακικές προκηρύξεις



Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πού βλέπετε δίπλα άφορά τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και άναζητά «ένα άτομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης, μέ προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε έρευνητικά έργα πού έχουν έκτελεστεί στο ΔΠΘ γιά άπασχόληση στην συλλογή υλικού ύποστήριξης ιστοσελίδων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του ΔΠΘ».

Σέ άπλά ελληνικά, θέλουμε έναν πού νά σπουδάσε στο πανεπιστήμιο, ξαναδούλεψε μαζί μας σε έρευνητικό (γούάου!) έργο και όλα αυτά γιάτί; Γιά νά καταχωρεί σε ιστοσελίδες υλικό! Δηλαδή αυτό πού κάνει καθέννας 13χρονος πού έχει στοιχειωδώς άσχοληθεί μέ τό θέμα!

Κι αν θαρρείτε πώς χειρότερα δέν γίνεται, κάνετε λάθος. Λίγες μέρες πριν, ή προκήρυξη του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής γιά έργο πάλι διαδικτυακό και σχετικά άπλό, έβαλε προϋποθέσεις άπαγορευτικές γιά όποιανδήποτε τοπική έπιχειρηση - μή χάσουν δά και κανέναν πελάτη οί από κάτω! Κατά τ' άλλα ή έννοια γιά την τοπική άγορά τούς καιεί...

Έκδοση της Ι. Μητροπόλεως Ξάνθης Δ. Μαυρίδη: «Από την Ιστορία της Θράκης 1875-1925»



Το 1924 ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη προσφυγική όργάνωση Αιβαλιωτών πού στο κέντρο της σφραγίδας πού χρησιμοποιούσαν έφερε τή γραφή «Μιμνήσκομαι Νόστου», θέλοντας νά κρατήσει ζωντανή την ιστορική μαρτυρία του έλληνισμού της Μικράς Ασίας. Την ιστορική μνήμη συντηρεί και ή έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου μέ τίτλο «Από την Ιστορία της Θράκης 1875 - 1925» πού συνέγραψε και έπιμελήθηκε ό Δημήτρης Μαυρίδης. Στην έκδοση αυτή συγκεντρώνονται μέ εύληπτο και αισθητικά φροντισμένο τρόπο ιστορικά τεκμήρια γιά την έλληνική παρουσία στην Ανατολική Θράκη αλλά και γιά τόν ξεριζωμό των κατοίκων της. Τό πλούσιο φωτογραφικό υλικό πού μέ περισσή σπουδή συλλέγει, χρόνια τώρα, ό συγγραφέας συνοδεύεται από κατατοπιστικές επεξηγήσεις αλλά και σύντομες, πλην όμως περιεκτικές, περιγραφές των ιστορικών συμβάντων. Η μεγάλη περιπέτεια του ξεριζωμού

από τις πατρογονικές έστιες και τά προβλήματα μετεγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα ξεδιπλώνονται μέσα από σπάνια φωτογραφικά τεκμήρια αλλά και τις μαρτυρίες πού θρησαυρίζονται πρως τό τέλος του βιβλίου. Παράλληλα αναδεικνύεται ή μεγάλη συνεισφορά του Έλληνισμού της Θράκης στα γράμματα, στο έμπόριο, στις μορφές κοινωνικής όργάνωσης. Οί προθέσεις του συγγραφέα είναι ξεκάθαρες: δέν άποβλέπει στην αναμόχλευση ιδεολογημάτων γιά χαμένες πατρίδες, ούτε άναλώνεται σε θρηνωδίες αλλά ένδιαφέρεται πάνω άπ' όλα γιά τή διάσωση της ιστορικής μνήμης, των τεκμηρίων πού συγκροτούν τό πρωτογενές υλικό της έρευνας και άνασυνθέτουν μέσα από τή συμβολική τους λειτουργία τά πολιτιστικά χαρακτηριστικά του έλληνισμού της Θράκης. Ό Δημήτρης Μαυρίδης μέ περισσή διανοητική έντιμότητα καταγράφει και αναφέρει πηγές και μαρτυρίες, ύπομνηματίζει φωτογραφικά τεκμήρια, έρμηνεύει γεγονότα μέ έμφανή τή διάθεση νά συμβάλει στην ιστορική άυτόγνωσία μέσα από τή διάσωση της ιστορικής μνήμης. Η παραστατική προσέγγιση της ιστορικής περιόδου πού έπιχειρεί ό συγγραφέας, μέ την έναρξη άφήγησης των γεγονότων και τόν συγκρατημένο, λυρικό κατά περιπτώσεις, σχολιασμό, καθιστούν την άνάγνωση του βιβλίου έλκυστική και την άνάπλαση των γεγονότων ύποβλητική. Ό Δημήτρης Μαυρίδης δέν προβάλλει τόν ισχυρισμό γιά μία άντικειμενική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, ούτε προσκομίζει τεκμήρια γιά την άρση της ύποκειμενικότητας στην ιστορική αφήγηση. Μέσα από τή συνειρμική λειτουργία των εικόνων, τό γλαφυρό ύφος της άφήγησης και τόν συγκλονιστικό λόγο των μαρτυριών πού έρανίζονται στο βιβλίο ή ιστορική καταγραφή της περιόδου 1875-1925 δέν άποβλέπει στην καλλιέργεια μίας ιδεολογίας άλυτρωτισμού αλλά στην ύπενθύμιση του ιστορικού χρέους νά διασωθούν τεκμήρια πολιτισμού, μαρτυρίες άλλοτε ύπαρκτικής γνησιότητας.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος



ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ,

Θερμοπυλών και Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη

τηλ. & τ/ο: 25410 27544, info@spanidis.gr www.spanidis.gr

Αποκλειστική συνέντευξη της Φαγάνας Μπουλντοζίδου στον «Α»!

«Η Ικονίου μία “οικολογική” - εκπαιδευτική οδός»

Είναι θηριώδης και δυναμική. Με το εκτόπισμά της προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου και ιδίως των μικρών παιδιών. Η συνεισφορά της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου έστρεψε και το δικό μας βλέμμα πάνω της. Την προσεγγίσαμε λοιπόν και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι, με τα μυαλά στο κεφάλι της και χωρίς ίχνος κομπορημοσύνης, προσφέρεται ανοιχτή σε κάθε ερώτηση, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την συμπάθειά μας. Ο λόγος για την Φαγάνα Μπουλντοζίδου, κάτοικο της συνοικίας της Ρέμβης στην Κομοτηνή:

- Κυρία Μπουλντοζίδου, πόσο καιρό κατοικείτε στη Ρέμβη;

- Επίτρεψέ μου καταρχάς να μιλάμε στον ενικό, και πάλι σ' αυτόν, αν σου είναι εύκολο, θα σε παρακαλούσα να με αποκαλείς απλά Φαγάνα ή, ακόμα καλύτερα, με το χαϊδευτικό μου Άννα! Για να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σου, κατοικώ μόνιμα στη Ρέμβη, και συγκεκριμένα στην οδό Ικονίου, εδώ και πάνω από δύο μήνες. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη από τους γείτονές μου, με τους οποίους κι έχουμε αναπτύξει φιλικότερες σχέσεις. Ιδιαίτερη είναι η επαφή που 'χω με τα παιδιά, που με περιτριγυρίζουν διαρκώς και δεν παραλείπουν να με περιεργάζονται συχνά-πυκνά!

- Πώς προέκυψε η εγκατάστασή σου στην οδό Ικονίου;

- Στην Ικονίου εργαζόμουν το καλοκαίρι που μας πέρασε, κατά τις εργασίες αποκατάστασης της οδού. Από τον δεκαπενταύγουστο όμως κι εξής, οι εργασίες σταμάτησαν κι εγώ κατοικοεδρεύω πλέον στην οδό, καθώς το περιβάλλον μου άρεσε κι εξακολουθεί να με εμπνέει!

- Ποιοι είναι εκείνοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες που σε οδήγησαν στην μόνιμη εγκατάστασή σου στην Ικονίου;

- Πρώτα-πρώτα, κατοικώντας στην Ικονίου, βρίσκομαι στο περιβάλλον μου: είμαι συνεχώς μέσα στα χώματα και τη σκόνη κι έχω τη δυνατότητα να εξασκήσω τα δόντια μου όποτε το επιθυμώ, με νέες άσκοπες εκσκαφές! Έπειτα, με εμπνέει το

γεγονός πως η Ικονίου έχει μετατραπεί σε μία «οικολογική» οδό: καθώς έπαιξε να θυμάται τι σημαίνει ασφαλτος από τότε που της στρώσαμε το χαλί και τα πάντα σταμάτησαν εκεί, η οδός συμβάλλει στην απορρόφηση των νερών βροχής, που νωρίτερα αδυνατούσαν να βρουν διέξοδο στην ασφαλτο. Έτσι εκμηδενίζεται η πιθανότητα πλημμύρας, ενώ οι περιοίκοι απολαμβάνουν το λασπερό κλίμα των βροχών που μωσχοβολάει φθινόπωρο! Δεν το βρίσκεις κι εσύ πολύ ρομαντικό;

- Πράγματι, άκρως ρομαντικό! Ποια άλλα πλεονεκτήματα σου χάρισε η διαμονή σου στην Ικονίου;

- Η Ικονίου μου πρόσφερε το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον για την ανατροφή του παιδιού μου! Συνιστώντας η ίδια ένα διαρκές σχολείο με εξαιρετικές εργαστηριακές συνθήκες για κάθε φαγάνα, εκπαιδεύει το παιδί μου να διεισδύει στο βάθος των στρωμάτων, ενώ συνδυάζει τη μάθηση με γόνιμες παιδαγωγικές μεθόδους που προκρίνουν

το παιχνίδι ως εργαλείο γνώσης και κοινωνικοποίησης, καθώς η εξάσκηση στο εργαστηριακό σκάψιμο συνοδεύεται από το κύλισμα στα χώματα, δηλαδή από ατέλειωτες ώρες χαράς, ψυχαγωγίας και συναισθηματικής πλήρωσης!

- Ο λόγος σου πραγματικά με εντυπωσιάζει! Θέλεις να μας μιλήσεις για τις σπουδές σου;

- Οι περισσότεροι θεωρούν εκ πρώτης όψεως πως ανήκω στην εργατική τάξη. Αγαπώ όντως ολόψυχα τους εργάτες, με τους οποίους και συνεργάζομαι άψογα,

ωστόσο προσωπικά έχω αποφοιτήσει από τη σχολή μηχανολόγων - μηχανικών κι έχω εκπονήσει το διδακτορικό μου στην ψυχολογία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χρονοβόρων έργων στην περιοχή τους. Αν θα έπρεπε, λοιπόν, να κατατάξω τον εαυτό μου στην ταξική διαστρωμάτωση, θα με χαρακτήριζα μάλλον «αστή», με έντονη την ψυχολογία της εύπορης μεγαλοαστής, κι όχι της «στριμωγμένης» μικροαστής. Ως προς τα ταξικά μου χαρακτηριστικά, άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι συγγενεύω πολιτικά με τον πατριάρχη της φάρας μας, τον αρχιμπουλντοζά Μιλτιάδη Έβερετ!

- Υπάρχει στο μυαλό σου το ενδεχόμενο ότι ίσως χρειαστεί να μετακομίσεις με την οικογένειά σου εκ νέου και να εγκαταλείψετε οριστικά την οδό Ικονίου;

- Ούτε που θέλω να σκέφτομαι κάτι τέτοιο! Πάντως σε βρίσκω εξαιρετικά αισιόδοξο



αναφορικά με την πορεία των εργασιών στην οδό. Προσωπικά, και χωρίς να 'μαι μέσα στο μυαλό του εργολάβου, θεωρώ ότι και τον επόμενο δεκαπενταύγουστο η οδός πάλι θα «πορευέται» με τα χαλκία της κι εγώ θα συνεχίσω να απολαμβάνω τη θαλπωρή της Ικονίου και των κατοίκων της, κάτι που είναι κι ο στόχος μου άλλωστε!

- Άννα, σ' ευχαριστούμε θερμά!

- Κι εγώ ευχαριστώ!

Γ.Σ.

Πᾶς μὴ Ἕλληνας βάρβαρος!



Διασχίζοντας οδικῶς τὴν κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο στὴ νότια Σερβία, μὲ τὴν καταθλιπτικὴ ἄλβανικὴ παρουσία παντοῦ ὀλόγυρα - κακὸ σημάδι γιὰ τὸ μέλλον τῆς περιοχῆς, καί με τὶς ἄπειρες τούρκικες νταλίκες νὰ ἀποδεικνύουν τὸν δυναμισμὸ τῆς οικονομίας τῆς γείτονος προκαλώντας μαῦρες σκέψεις γιὰ τὴν δική μας κατάσταση, ξαφνικὰ βόηκαμε μπροστὰ μας τὴν πλάτη τοῦ Κυριάκου! Μὲ ἓνα τεράστιο "Hellas" στὸν πίσω μουσαμά του, κάτω ἀπὸ τὴν γαλανόλευκὴ καὶ λίγο πιὸ κάτω, μὲ ἀρχαιοπρεπεῖς χαρακτήρες,

ΠΙΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ!

Τρελλάθηκα! Αὐτὸ πού ἂν τὸ ἔβλεπα στὴ Θεσσαλονίκη θὰ μοῦ φαινόταν κωμικὸ (ἀφοῦ ὅσο ρεαλιστικὸ ἦταν πρὶν δυὸμισι χιλιάδες χρόνια τόσο σήμερὰ ἤχει σάν ἀνέκδοτο), ἐκεῖ μὲ συγκλόνισε: Ἕνας πατριώτης μου νταλικέρης ταξιδεύει στὰ Βαλκάνια μὲ τὴν ἐθνικὴ του περηφάνεια σὲ στύση, δίχως νὰ σκοτιζεῖται γιὰ τὸ τί πιστεύουν οἱ γύρω καὶ γράφοντας στὰ τέτοια του τὸ ἀνθελληνικὸ κοπάδι τῶν πανεπιστημόνων καὶ τῶν δημοσιογράφων πού ξιπάζονται μὲ κάτι τέτοια.

Γεῖά σου ρέ Κυριάκο, ἀδερφέ μου Ἑλληναρά, ὦρα σου καλὴ καὶ σ' εὐχαριστῶ!

Η νέα απαγόρευση του υπουργείου παιδείας της Τουρκίας

Ν. Λυγερός

Δεν επαρκούσε η απαγόρευση του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry για το υπουργείο παιδείας της Τουρκίας. Τώρα αποφάσισε να λογοκρίνει από τα σχολικά βιβλία τον πίνακα του Eugène Delacroix «Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό». Η πρώτη απαγόρευση αφορούσε τον Kemal, ενώ η δεύτερη αφορά τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο λόγος της λογοκρισίας είναι ότι στον πίνακα εμφανίζεται μια γυναίκα με γυμνό στήθος που δεν μπορεί να βρίσκεται στη σελίδα 65 του βιβλίου της πολιτικής αγωγής για θρησκευτικούς λόγους. Βλέπουμε και πάλι το παράδοξο της Τουρκίας που παίζει το διπλό της παίγνιο. Ισχυρίζεται ότι είναι λαϊκό κράτος και προστατεύει τον Kemal από τις λογοτεχνικές δήθεν επιθέσεις αλλά και ότι είναι μουσουλμανικό καθεστώς και προστατεύει τα παιδιά από το βλέμμα του γυμνού στήθους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση τα έργα φιλοτεχνήθηκαν από Γάλλους δημιουργούς, δηλαδή από δημιουργούς της χώρας που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων το 2001 και που θέτει το πρόβλημα της ποινικοποίησης της μη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο γαλλικό, είναι ευρωπαϊκό. Ο πίνακας του Eugène Delacroix αναφέρεται στην ελευθερία, δηλαδή σε ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Κι αν η ελευθερία έχει γυμνό στήθος, είναι από ανάγκη, διότι εκπροσωπεί και την κατάσταση του λαού. Ο Ελύτης χρησιμοποίησε το ίδιο ύφος στο Άξιον Εστί. Όμως η λιτότητα της έκφρασης είναι κατανοητή μόνο αν συμβιβάζεται με τα μουσουλμανικά κριτήρια του δήθεν ελεύθερου και νέου πνεύματος της κυβέρνησης. Ακόμα και σε μία φάση όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην



ενταξιακή της πορεία, η ιδεολογία και το δόγμα παραμένουν αδιάλλακτα. Προσπαθούν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καταβάλλουν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εξέλιξης για να σμίξει η Τουρκία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όμως η τουρκική πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική. Δεν υπάρχει πόλεμος πολιτισμών όπως θέλουν να το περιγράψουν μερικοί. Πρόκειται για μη αποδοχή του πολιτισμού, για μη αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήταν λάθος εκ μέρους μας να θεωρούμε αυτές τις απαγορεύσεις ως γραφικές λεπτομέρειες. Αν τις εξετάσουμε μέσα σ' ένα στρατηγικό πλαίσιο, θα αντιληφθούμε ότι ανήκουν πάντα στο ίδιο δόγμα. Δεν είναι μόνο στοιχεία αλλοίκτης προπαγάνδας, είναι η επιφάνεια ενός υπόβαθρου που διαφέρει ριζικά από το ευρωπαϊκό ύψος. Απαγορεύοντας τον πίνακα του Delacroix, το τουρκικό σύστημα ενισχύει τους διαχωρισμούς, που δεν υπάρχουν κατά την άποψη μερικών αναλυτών. Ο πίνακας του Delacroix είναι ένα έργο αντίστασης ενάντια στην τυραννία. Ο ρόλος του τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικός διότι αποτελεί πλέον ένα σύμβολο όχι μόνο της εποχής της γαλλικής επανάστασης ή του Delacroix αλλά και της δικής μας.



