

# Αντιφωνητής

(Μιλάει ή Πόντια Μαρία  
στις «Χορδές του Χρόνου»:)

Ἡ θάλασσα ἦταν ἡ μοίρα  
μας. Καί ἡ Μαύρη Θάλασσα  
ἡ μαύρη μοίρα μας

N. ΛΥΤΕΡΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 183 / ΤΙΜΗ 0,90 €

## Σταμάτης Σπανουδάκης καί «Αντιφωνητής» Προσφορά αγάπης τοῦ συνθέτη γιά τούς φίλους μας!



Μία ακόμη ένδειξη αγάπης καί εκτίμησης γιά τόν «Αντιφωνητή» ἀπό ἕναν παραγωγό πολιτισμοῦ τῆς χώρας: Ὁ αγαπητός συνθέτης (μά ὡς πρόσωπο ἀγνωστός μας) Σταμάτης Σπανουδάκης, ἀναγνώστης... φανατικός τοῦ «Α» ἀπό πενταετίας, θέλησεν ἀσυμπαράσταθι ἀπτόως στήν προσπάθειά μας μέ τήν ὁποία συμμερίζεται ἐλπίδες, φόβους, ἔγνοιες, καθώς μᾶς γράφει. Τιμώντας λοιπόν γενναϊόδωρα κι ἐμᾶς μά καί τό κοινό πού μᾶς στηρίζει ἐπί χρόνια, μᾶς προσέφερε δωρεάν ἑκατοντάδες ψηφιακοῦς

δίσκους (cd) του γιά νά σᾶς τούς διανείμουμε! Ἔτσι, εἶναι στήν διάθεση ὅλων τῶν (οἰκονομικά τακτοποιημένων) συνδρομητῶν μας τᾶ ἄλμπουμ τοῦ Σταμάτη Σπανουδάκη «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς», «Γιά τήν Σμύρνη», «Αλέξανδρος» καί «Κινηματογραφικά Ι» γιά νά διαλέξετε ὅποιο προτιμάτε καί νά σᾶς τό στείλουμε. Εὐχαριστοῦμε πάλι θερμά τόν συνθέτη γιά τήν μεγάλη τιμή πού μᾶς ἔκανε, νά συναντηθεῖ ἀγαπητικά ὁ λόγος μας μέ τή γοητευτική μουσική του, μακριά ἀπό κάθε ἀγοραία λογική...

## Μεγάλη βραδυά γιά τή Θράκη στή Θεσσαλονίκη



Μέ ἑκατόσσια πενήντα περίπου ἄτομα πῶς λέγεται τό ἀκροατήριο; Πολυπληθές;



Τό πάνελ ἐξ ἄριστερῶν: Κ. Καραϊσκος, Φ. Μαλκίδης, Απ. Εὐθυμιάδης καί ὁ συντονιστής Γ. Κουριαννίδης.

Τό βράδυ τῆς 21ης Νοεμβρίου στή Θεσσαλονίκη ἦταν μιά σημαντική στιγμή γιά τή Θράκη. Στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Δ.Ε.Θ. ἡ «Ομάδα 21» διοργάνωσε μιά ἡμερίδα ἀφιερωμένη στή Θράκη, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση τοῦ κοινού τῆς πόλης πάνω στά προβλήματα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας. Στήν ἐκδήλωση ὁ κ. Απόστολος Εὐθυμιάδης μίλησε γιά τήν ἱστορική προσφορά τῶν Θρακῶν στούς ἐθνικούς ἀγῶνες - τόσο κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ὅσο καί μετέπειτα - καί τόνισε τήν ἀνάγκη νά συμπεριληφθεῖ ἐπιτέλους στά σχολικά βιβλία αὐτή ἡ παραγνωρισμένη καί ἀκριβοπληρωμένη μέ αἶμα προσφορά. Ὁ Γιάννης Κουριαννίδης, διευθυντής τοῦ ἀλεξανδρουπολιτικοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα», ἔκανε μιά σύντομη ἱστορική ἀναδρομή στήν πτυχή ἐκείνη τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων πού ἀφοροῦσε τή Θράκη μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Ὁ Κώστας Καραϊσκος (ὡς διευθυντής τοῦ «Α») ἀναφέρθηκε στήν σημερινή κατάσταση τοῦ μειονοτικοῦ θέματος, μιλώντας γιά τούς παράγοντες τοῦ παιχνιδιοῦ (Τουρκικό Προξενεῖο, ἑλληνική Πολιτεία, τοπική κοινωνία) καί προσδιόρισε τούς στόχους τῆς Ἀγκυρας, ἔτσι ὅπως ἀναδύονται ἀπό τή δράση τῶν ἀνθρώπων τῆς στήν περιοχή, μέ συγκεκριμένα παραδείγματα: Ὁ πολιτικός ἔλεγχος τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ καί ἡ ὁμογενοποίησή του (δηλ. ὁ ἐκτουρκισμός του). Καταληκτικά παρότρυνε τό κοινό νά ἐγκαταλείψει τίς

ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος καί νά ἀνανεώσει τόν πατριωτικό λόγο, τόσο στό ἐπίπεδο τῆς οὐσίας του ὅσο καί στό ἐπίπεδο τῆς μορφῆς του. Τελευταῖος ὁμιλητής ὁ λέκτορας τοῦ ΔΠΘ καί συνεργάτης μας Φάνης Μαλκίδης περιέγραψε τήν δημογραφική ἐρήμωση τοῦ Ἐβρου, παρουσίασε ὄψεις τῆς περιώνυμης «ἀνάπτυξης» καί ἔκανε εἰδική ἀναφορά στό θέμα τῶν νεοπροσφύγων συνελλήνων μας, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἀναγκάζονται νά ξαναμεταναστεύσουν, εἴτε στό ἐσωτερικό τῆς χώρας εἴτε στό ἐξωτερικό λόγω τῆς ἀνεργίας. Οἱ πολλές καί εὐστοχες ἐρωτήσεις, ἡ θερμή τῶν εὐχαριστηρίων καί τό ζωηρό ἐνδιαφέρον τοῦ κοινού γιά περαιτέρω ἐπικοινωνία, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἐκδήλωση τῆς «Ομάδας 21» ἦταν ἀπόλύτως ἐπιτυχημένη. Καί ἦταν ἕνα πείραμα τῶν διοικούντων τῆς (καί εἰδικά τοῦ κ. Ἀντώνη Δασκόπουλου) πού ἀξίζει συγχαρητηρίων, ὄχι γιατί... ἐπωφεληθήκαμε ἐμεῖς ἀλλά γιατί τόλμησε νά δώσει τόν λόγο ὄχι σέ θρακολογοῦντες ἐκ τοῦ μακρόθεν ἤ σέ πολιτικούς (πού ἄλλοτε στρογγυλεύουν τά πάντα κι ἄλλοτε ψαρεύουν ψήφους κινδυνολογώντας) ἀλλά σέ ἀγνώστους γιά τό εὐρύ κοινό πού ὡστόσο γνωρίζουν κι ἄρα κάτι οὐσιώδες ἔχουν νά πῶν. Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους, πέρα ἀπό τούς ἑκατοντάδες παριστάμενους, ἐπώνυμοι καί μὴ, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἀνθιμος, ὁ πρόεδρος ὑπουργός Στέλιος Παπαθεμελής καί ὁ νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

## Ὅλο καί μαυρίζει τό τοπίο...

Στή Γαλλία ἡ ἐξέγερση τῶν μεταναστῶν τρόμαξε νά ξεθυμάνει καί ὁ φαιός Σαρκοζί (ὁ «Οὔγγρος»...) ζεῖ καί βασιλεύει. Στή Βρετανία ὁ Μπλαίρ δέν μπόρεσε νά ἐπιβάλλει ὄλο τό «ἀντιτρομοκρατικό» του φασιστονομοσχέδιο ἀλλά τό μεγαλύτερο μέρος του ἤδη εἶναι βρετανικός νόμος. Στίς ΗΠΑ οἱ ψευδώνυμοι «πατριωτικοί νόμοι» σέ συνδυασμό μέ τήν ἰσλαμοφοβία, τά Γκουαντανάμο καί τά κατεστημένα ΜΜΕ διασύρουν κάθε ἔννοια ἐλευθερίας καί δημοκρατίας. Στόν ἴδιον τόν ΟΗΕ συζητοῦν τρόπους ἀστυνόμησης τοῦ Διαδικτύου καί ζητοῦν ἀπό τά κράτη τήν ποινικοποίηση κάθε ἀμφισβήτησης τοῦ «ὀλοκαυτώματος» (πού εἶναι ἤδη νόμος σέ πλῆθος χωρῶν). Βαδίζουμε ὀλοταχῶς πρὸς τήν πλημμυρίδα, τύπου '30s, τῶν ὀλοκληρωτισμῶν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί μέ ἰλιγγιώδη τεχνολογικά μέσα στή



διάθεση τῶν ἀφεντικῶν: Echelon, ἐμφυτεύσιμα τσιπ, κάρτες RFID... Μέσα στό ζοφερό αὐτό τοπίο εἶναι πιά δύσκολο νά βρεῖς συμμάχους γιά μιάν ἀπόλυτη ἐλευθερία ἔκφρασης. Ἀπό τή μιά συναντᾶς θύματα τῆς μαζικῆς πλύσης ἐγκεφάλου μέ τίς διαβολικές Ἀλκάνιντες καί τούς ἐκατόγχιρες Ζαρκάουι κι ἀπό τήν ἄλλη τούς χρήσιμους ἠλίθιους τοῦ συστήματος πού νά μὲν τάσσονται κατά τῆς λογοκρισίας ἀλλά θεωροῦν πηγὴ κάθε κακοῦ - καί ἄρα ἀποβλητέα διά νόμου - τόν «ἐθνικισμό», τόν «ἀντισημιτισμό» καί ἄλλα ἀνθρωποβόρα τέρατα τοῦ πολιτικῶς ὀρθοῦ σύμπαντος. Κι ἐνῶ καταπίνουν καμήλους σάν τόν Μπούς, τόν Σαρὸν ἢ τόν Μπλαίρ, διωλίζουν κῶνωπες σάν τόν Ἴρβινγκ, τόν Φάρακαν ἢ τόν Καρατζαφέρη. Δηλαδή θέλει τόση φαντασία καί τόλμη γιά νά δεχθεῖς ὡς νόμιμο ΚΑΘΕ πολιτικό λόγο, ἀκόμα καί τόν ἀπεχθέστερο; Νά χαρακτηρίσεις ΚΑΘΕ ἱστορική ἔρευνα ὄχι ἄπλως συμβατή μέ τήν δημοκρατία μᾶ καί ἐπιβεβλημένη; Νά ἐπιτρέψεις στό Διαδίκτυο (τόν μόνο μέχρι τώρα ἀλώβητο ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ χῶρο) τήν ἀπρόσκοπτη διακίνηση ΚΑΘΕ εἴδους προπαγάνδας; Τοῦλάχιστον γιά μᾶς τό πρᾶγμα εἶναι σαφές: Ὅλες οἱ ἀπόψεις, καί οἱ πιά ἀκράειες, πρέπει νά ἀκούγονται. Ὑπερασπιζόμεστε τό δικαίωμα νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καί ἰσότιμα δημοκράτες καί ἀντιδημοκράτες, πατριῶτες καί προδότες, πιστοί καί ἱερόσυλοι, νοσταλγοί τοῦ Χίτλερ καί ὀπαδοί τοῦ ραββίνου Καχάνε, «Γκρίζοι Αἰκοί» καί Χρυσανγίτες. Αὐτό πού μᾶς ἐνοχλεῖ δέν εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀντίθετης ἀποψῆς ἀλλά ἡ βίαιη ἐπιβολή τῆς, ἡ ὑπουλή προώθησή τῆς, ἡ διεκδίκηση τοῦ ἀλάθητου ἢ, τέλος, ἡ ἐπιλεκτική χρήση τῆς βίας τοῦ νόμου. Ναι, αὐτονομία ἴσως, ἀλλά ὅσο μαυρίζει τό τοπίο, τόσο εἶναι χρήσιμο νά κατατίθενται.

## Burasi Kürdistan, buradan çikis yok! (Εδῶ εἶναι Κουρδιστάν, ἀπό δῶ ἔξοδος δέν ὑπάρχει!)



Ὅλες οἱ λεπτομέρειες γιά τά τρομερά γεγονότα στό τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν (ὁ τίτλος εἶναι σύνθημα δεκάδων χιλιάδων κόσμου!), ὅπως δέν γράφτηκαν πουθενά στόν ἑλληνικό Τύπο (σελ. 3)





## Φτάνει μ' αυτό τό ανέκδοτο!

Χωρίς καμία έκπληξη για τό μέγεθος τής αναιδείας, αλλά με μία μόνιμη πιά θλίψη διαβάσαμε τις δηλώσεις Ψευτοβενιζέλου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του για τὰ υγειονομικά πράγματα τής περιοχής, αλλά και την απάντησή του διοικητή τής ΔΥΠΕ-ΑΜΘ Σπυριδόπουλου. Για τόν πρώτο και τόν χώρο πού εκπροσωπεί, και τού οποίου θέλει και νά ήγηται, δέν θά μπορούμε στόν πειρασμό. Αποφάσισε εξάλλου ο λαός και ή Ιστορία. Ένα μόνο στοιχείο θά τού θυμίσουμε: οί εγχώριοι σοσιαλιστές εξέθρεψαν τόν ογκωδέστερο ιδιωτικό τομέα υγείας πανευρωπαϊκά (περί τό 50% τού συνόλου), υπερδιπλάσιο τού μέσου όρου τών υπόλοιπων χωρών (συχνά μητροπόλεων τού καπιταλισμού) τής Ε.Ε.. Για νά μήν αναφερθούμε και στό πόσο «δημόσιος» είναι ο ύπόλοιπος!

Από τόν δεύτερο θά περιμέναμε όμως περισσότερη ταπεινότητα κατά την πάγια αρχηγική προτροπή, αν όχι και μεγαλύτερη ακρίβεια. Δέν είναι ότι δέν έχει καλές προθέσεις, ή δέν προσπαθεί νά αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες τών προβλημάτων τής περιοχής και νά δώσει λύσεις. Από τό σημείο όμως αυτό μέχρι τό κατεβατό τών επιτευγμάτων, ή απόσταση δυστυχώς παραμένει μεγάλη.

«Λειτουργία» Νευροχειρουργικής Κλινικής στό ΠΓΝΑ έχουμε δει κατ' επανάληψη και στό παρελθόν. Την τελευταία φορά μάλιστα διαφημισμένη εν χορδαίς και όργανοις, με άεροπανά και τιμητικές έκδηλώσεις. Πραγματική Κλινική δέν είδαμε! Η πρόσληψη δυο μη μόνιμων γιατρών (ένος επίκουρου καθηγητή στόν οποίο έχει ανατεθεί και ή διεύθυνση και ένός επιμελητή Β') οί όποιοι προσπαθούν νυχθημερόν

με άυταπάρνηση - για πόσο; - πόρω άπέχει και αυτή τή φορά από τή λειτουργία πραγματικής άκηδεμόνευτης Κλινικής, όπως π.χ. αυτή τού Νοσοκομείου Καβάλας.

Η πρόσληψη μίας λέκτορος Παιδοψυχιατρικής έπίσης δέν άρκει για μεγαλοστομίες τού τύπου «λειτουργία Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής». Δυσανάλογα μεγάλη ή προβολή τής περιτοναϊκής κάθαρσης, μίας έναλλακτικής μεθόδου αίμοκάθαρσης πού χρησιμοποιείται λόγω χαμηλού κόστους σε χώρες τού νοτίου ήμισφαιρίου κυρίως, ενώ υπερχρησιμοποιείται στη χώρα μας χωρίς μάλιστα συχνά νά τηρείται ή δεοντολογία. Έχει άραγε νά κάνει με τό άπαραδέκτα ύψηλό εγχώριο κόστος και ό,τι αυτό ένσωματώνει; Τή Μονάδα Θρομβόλυσης όξέων άγγειακών επεισοδίων άκόμα τήν νάχνουμε.

Η όνομασία ειδικών Έξωτερικών Ίατρείων με βαρύγδουπους τίτλους για ύπηρεσίες πού έτσι κι άλλως προσφέρονταν επί σειρά έτών δέν συνιστά σίγουρα αναβάθμιση.

Δέν θά έπεκταθούμε στην άπαριθμηση για νά μή δώσουμε τήν ψευδή έντύπωση ότι προσπαθούμε νά άπαξιώσουμε όσα γίνονται κάθε άλλο. Η εύαισθησία μας είναι δεδομένη, ή δημοσιεύματά μας κατά τό παρελθόν ύπήρξαν και έκτενή και έμπεριστατωμένα και κυρίως με προτάσεις. Έπισημαίνουμε άπλώς τήν προφανή άναντιστοιχία τών δηλωθέντων με τήν πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα πού στόν χώρο τής υγείας στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξακολουθεί νά παραμένει ζοφερή από τή συσσώρευση χρονιζόντων προβλημάτων, παρά τις περί τού αντίθετου διαβεβαιώσεις τών άρμοδίων.

## Κενοτομίες...

Ανάμεσα στό πρόγραμμα τής ΕΕ, πού άποτελούν διοχέτευση χρήματος σε προνομιούχες κατηγορίες πολιτών, τό «Τεχνογένσεις» έδειχνε πρόγραμμα πού έστω και σε συμβολικό επίπεδο ένθαρρύνει τήν καινοτομία και τήν έφευρετικότητα (παρότι στη χώρα μας αυτή έχει σχεδόν εξαφανιστεί - είμαστε ούραγοί στις εύρεσιτεχνίες πανευρωπαϊκά). Προβληματιστήκαμε όμως όταν είδαμε δημοσιευμένες κάποιες ιδέες Ροδοπιτών πού συμμετέχουν στό πρόγραμμα:

· Πρός τί ή βράβευση ιδεών σε τίτλ «καλλιστείων», τή στιγμή πού τά μισά από αυτά μιλούν εκ τίτλου εύθέως για «έπιχειρηματικό σχέδιο»; Δέν εύτελίζεται ή όλη σύλληψη; Ίδées επιπέδου έπιχειρηματικού σχεδίου προχωρούν άρμοδίως σε έμπορική ύλοποίηση και δέν άναμένουν χρηματικά βραβεία τού Δημοσίου.

· Πιό καινοτόμα μäs φαίνεται έμäs τούς άνίδεους ή εύκαιρία για φοιτητούρες, δεξιώσεις και κορδέλες (μήν πάει χαμένο και τό... Αρμάνι), παρά ή βαρύγδουπος «ιδέες» όπως «σύστημα ένμέρωσης επιβατών στό μέσο μαζικής μεταφοράς», «παρασκευή μαγιάς από τά ύπολειμματα ζυθοποιίας», «ήμιαντόματες ντουζιέρες με κέρματα», «σταλακτηφόροι σωλήνες για στάγδην άρδευση», κτλ κτλ.

Και κάτι άκόμα: Κείνη ή «πιστοποιημένη ηλεκτρονική άλληλογραφία» με τριτεγγυητή τό Περιφερειακό Ταμείο, περί «δυνατότητας άποστολής ηλεκτρονικών έγγραφών» και «on line παρακολούθησης» ταμειακών εργασιών δέν άκούγεται μόνο ως... παλαιότητα. Τό γεγονός ότι τό Περιφερειακό Ταμείο άποτελεί ύπηρεσία τής Περιφέρειας πού προκηρύσσει, έλέγχει και πληρώνει τό «Τεχνογένσεις», δέν θυμίζει τό «Γιάνης κερνάει, Γιάνης πίνει»;

## Στά βήματα τού Όρφέα ή... τού Τίτο;

Πρίν λίγο καιρό είχαμε αναφερθεί στό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg τής υπερνομαρχίας Εάνθης-Καβάλας-Δράμας υπό τόν τίτλο «Στά βήματα τού Όρφέα και τού Δημόκριτου», πού ξεκίνησε με τήν συνεργασία Έλλήνων και Βουλγάρων για τήν διδασκαλία τής βουλγαρικής γλώσσας σε Έλληνες Θρακιώτες. Και λέγαμε πώς, παρότι ο τίτλος τού έγχειρήματος έδειχνε άκρως έλληνοπρεπής, οί Βούλγαροι είχαν άλλη εκτίμηση, τουλάχιστον για τό πρόσωπο τού Όρφέα.

Πρός έπίρωσιν λοιπόν εκείνων τών εκτιμήσεων, διαβάζουμε στό Βουλγαρικό Πρακτοείο Ειδήσεων: «Η Βουλγαρία και ή Ελλάδα θά συνεργαστούν στην έκπόνηση σχεδίου με τήν όνομασία ΡΟΔΟΠΗ - Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ. Η συμφωνία αυτή κλείστηκε στην συνάντηση πού είχα στην τουριστική έκθεση τού Βερολίνου ή ύπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Νίνα Τσίλοβα και ο ύπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης τής Ελλάδας, Δημήτρης Άβραμόπουλος.

«Με τόν τρόπο αυτό όλοι είμαστε ίκανοποιημένοι, μόνο πού έμείς θά συνεχίσουμε τις προσπάθειες νά αναγνωριστεί σαν βουλγαρικός ο μύθος τού Όρφέα», είπε ή κ. Τσίλοβα. Οί διαφωνίες για τήν κληρονομία τού Όρφέα έμφανίστηκαν όταν ή Ελλάδα στην τουριστική έκθεση τής Μόσχας χρησιμοποίησε τήν διαφήμιση «Ελάτε στη χώρα τού Όρφέα».

«Η περίπτωση είναι άπαραδέκτη και σκανδαλώδης. Οί πολιτικοί μας πρέπει νά αντιδράσουν γρήγορα στό πολιτικό και οικονομικό αυτό θέμα. Η Βουλγαρία πρέπει νά υπερασπίσει τήν πολιτιστική και ιστορική της κληρονομία», σχολίασε πρίν λίγες μέρες ο καθηγητής Νικολάι Όφτσάρωφ. Οί

δυο ύπουργοί συμφώνησαν νά παρουσιάσουν από κοινού οί δυο χώρες τήν περιοχή, στό άποκαλούμενο «χρυσό τρίγωνο» Σόφια, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, σαν έναν χώρο με κοινό πολιτισμό και ιστορία...»

Όσο καλόπιστος κι αν θέλει νά είναι κανείς, όσο περιθωριακές κι αν είναι οί φωνές σαν τού αρχαιολόγου Όφτσάρωφ\* κι όσο άβαρείς κι αν δείχνουν οί λαϊκισμοί σαν τής Τσίλοβα, δέν είναι δυνατόν νά άγνοήσουμε τό τί μπορεί νά δημιουργηθεί και πάλι σε βάρος μας. Η Μακεδονική ψύχωση τών Σκοπιανών δείχνει πολύ καλά τήν προοπτική. Βεβαίως οί Βούλγαροι δέν έχουν πρόβλημα ταυτότητας ώστε νά άναδείξουν ως μείζον θέμα μία ύποτιθέμενη ιστορική κληρονομία. Καθώς όμως μία βαθύτερη ρίζα στην περιοχή όχι άπλως θά τούς έξυπηρετούσε αλλά και θά τούς τόνωνε σε πολύ πρακτικό επίπεδο (προσέξτε πώς ο Όφτσάρωφ δέν μιλά για μορφωτικό ή πολιτιστικό μά για «πολιτικό και οικονομικό θέμα»), πρέπει νά διαφυλάξουμε όχι μόνο τήν πολιτιστική μας κληρονομία και τήν ιστορική αλήθεια μά και τό μέλλον τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων από έξαλλοσύνες όπου μπορεί νά οδηγηθούν. Η συγκυρία μäs καλεί νά πλησιάσουμε περισσότερο τούς Βούλγαρους γείτονές μας και οί όποιες κραυγές από τήν πλευρά τους για τήν καταγωγή τού (μυθικού!) Όρφέα μόνον ως προβοκάτσια κατά τού άμοιβαίου μας συμφέροντος μπορούν νά αντιμετωπιστούν.

Κ.Κ.

\* Δέν πρέπει νά ήταν τυχαία ή άπουσία του από τό πρόσφατο διεθνές Θρακολογικό Συνέδριο τής Κομοτηνής

## Σχόλια πτερόεντα



Μέ ίκανοποίηση διαβάσαμε στόν τοπικό Τύπο τήν εισήγηση τού δημάρχου Κομοτηνής Τάσου Βαβατοκλή για τήν δρομολογούμενη λύση στό ζήτημα τών ξενόγλωσσων έπιγραφών τής πόλης. Όσοι είχαμε πρό δέκα μηνών ύπογράψει τό σχετικό αίτημα προς τόν Δήμο νά μεριμνήσει για τήν έφαρμογή τού νόμου και παρακολούθησαμε τήν σχετική άλληλογραφία με τις Τράπεζες (πού φέρναμε τότε ως παράδειγμα προκλητικής άδιαφορίας για τόν τύπο μά και για τό πνεύμα τού νόμου), έλπίζουμε ότι ή προχθεσινή άπόφαση για πρόστιμο 300 ευρώ και άποξήλωση θά έφαρμοστεί. Ειδικά μάλιστα τό ζητούμενο πρέπει νά είναι τό δεύτερο, καθώς δέν πρόκειται κανένα τοκογλυφικό μαγαζί νά κολλήσει στό πρόστιμο. Αν, ώστόσο, δούν μία μέρα (ο Θεός νά μäs αξιώσει!) δημοτικό συνεργείο νά κατεβάξει τήν γυφτοταμπέλα τους (LHSTOBANK, SAYLOKBANK, κτλ), αυτό θά είναι μία μεγάλη νίκη, πανελλαδικής σημασίας. Και μπορεί μέν ή ΚΕΔΚΕ ή ο Δήμος Αθηναίων νά συμφώνησαν με τις προθέσεις τού δημάρχου αλλά πολύ άμφιβάλλουμε αν άλλος τοπικός άρχοντας θά τολμήσει νά έρθει σε ρήξη με τήν κατεστημένη περιφρόνηση προς τήν έλληνική γλώσσα: Απαιτείται ένα μίνιμουμ τόλμης και εύαισθησίας, πού σπανίζει στόν χώρο...



Διαβάσαμε στην μηνιαία «Ανατολή» για τήν άπαξιοτική μεταχείριση τών βυζαντινών μνημείων από τις τουρκικές Άρχές - με άποτέλεσμα ή UNESCO Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - και τις καταγγελίες ως και Τούρκων άρμοδίων σαν τόν Έγιούπ Μουχτσού, πρόεδρο τού Αρχιτεκτονικού Έπιμελητηρίου, για σωβινιστική αντίληψη πού προβάλλει τά οθωμανικά μνημεία και ύποβαθμίζει τά βυζαντινά. Και θυμηθήκαμε τήν πεταμένη στό (διανοητικό) κενό δημόσια πρότασή μας νά αναδειχθεί στό βυζαντινό πρόσωπο τής Θράκης, άξιοποιώντας έναν άδρανή πολιτισμικό πόρο - μορφωτικά, οικονομικά και έθνικά. Η μητρόπολη τού υπερχλιετούς βυζαντινού πολιτισμού είναι στό χέρι τών Τούρκων και οί τελευταίοι φυσικά και δέν πρόκειται ποτέ νά αναδείξουν τήν πολύτιμη κληρονομία της. Εμείς πού ζούμε στην επί αιώνες περιφέρειά της; Δέν έχουμε έπαρκή μνημεία; Έχουμε καλύτερα πράγματα νά δείξουμε; Διαθέτουμε κάποιαν ισχυρότερη ή προτιμότερη πολιτισμική ταυτότητα; Η, λέω μήπως, είμαστε τόσο άπασχολημένοι με τήν Ανάπτυξη πού δέν προκάνουμε; Η πρότασή μας - όπως ύποβλήθηκε περιληπτικά στό τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο τών Θρακών - ύπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, αν κάποιος ένδιαφέρεται μπορεί νά ανατρέξει...



Τήν ανάδειξη τού έργου και τής προσωπικότητας τού μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή έχει αναλάβει ουσιαστικά εδώ και μερικά χρόνια με τήν πολυσχιδή του δραστηριότητα ο μαθηματικός (και καλός φίλος) Σάκης Λιποπόδής. Η δραστηριότητα αυτή έφερε άμεσα και όρατους καρπούς: Χάρη στην ύποστηριξη πού έλαβε από τόν Δήμο Κομοτηνής (λέγε με Τάσο...) όχι μόνο στήθηκε στην κεντρική πλατεία τό άγαλμα τού Καραθεοδωρή, όχι μόνο ξεκινά τό Μουσείο Καραθεοδωρή στην πόλη μας αλλά και ίδρύθηκε ο Σύνδεσμος Φίλων Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή από έκατοντάδες ένδιαφερόμενους Έλληνες πού βασικό στόχο θά έχει, μεταξύ άλλων, τήν δημιουργία Ίνστιτούτου Καραθεοδωρή πού θά καλύψει ένα μεγάλο κενό, τόσο με τήν ανάδειξη τού έργου τού άνδρός (πού ύπήρξε κι άγαπημένος δάσκαλος τού Αινστάιν), όσο και με τήν συπείρωση ένδεχομένως ένός έπιστημονικού δυναμικού πού θά ώφελήσει τόν τόπο μας. Ήδη ή παρουσία - έστω και μη μόνιμη - τού Νίκου Λυγερού (Πανεπιστήμιο τής Λυών) στην Θράκη έχει φέρει άπτά άποτελέσματα συμβάλλοντας στην κατανόηση και πρόοδο τού όλου ζητήματος.







