

# Αντιφωνητής

«Όποιος με συνέπεια  
καί τόλμη στέκεται στο  
πλάι της σημερινής  
κυβέρνησης των ΗΠΑ,  
τελικά επιβραβεύεται»

A. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΤΟΣ 7ο / ΑΡ. Φ. 167 / ΤΙΜΗ 0,90 €

## Saylok Bank, Coiffures Aetorahi καί Brizolerie o Babis...

Έφ'όσον λοιπόν χρειάζεται να επιβληθεί με τον νόμο ο στοιχειώδης συλλογικός μας αυτοσεβασμός και να επανελληνοποιηθεί ή όψη των εμπορικών μας κέντρων, γένοιτο. Και είναι πραγματική τύχη που είναι πρώτος πολίτης της Κομοτηνής ο **Τάσος Βαβατοικλής**, άνθρωπος με σεβασμό στον νόμο και αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Έτσι, η πρωτοβουλία μας - των 7 συμπολιτών και φίλων - για εφαρμογή του σχετικού Ν. 2946/2001 δέν έπεσε στο κενό. Είδοποιήθηκαν (24-2-05) οι τρεις Τράπεζες - παραβάτες που έπισημάναμε για να προσαρμοστούν στις διατάξεις της νομοθεσίας και έξεδόθη επίσης δελτίο Τύπου από τον Δήμο για τό ίδιο θέμα, προς ενημέρωση όλων στην πόλη. Πιστεύουμε πως δέν πρόκειται άπλως για λόγια αλλά μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Τήν εξέλιξη παρακολουθεί από τήν Αθήνα με έλπίδα και ενδιαφέρον και ή **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**, που ύπολογίζει σε μία θετική εξέλιξη, πανελλαδικής σημασίας για τό θέμα\*.

Ώστόσο οι αντιδράσεις δέν άργησαν. Ήδη, με έπιστολή του (15-3-05) στον Δήμαρχο, ό πρόεδρος του Έμποροβιομηχανικού Έπιμελητηρίου Ροδόπης **Νίκος Αγγελίδης** διαβίβασε τά παράπονα των επιχειρήσεων για τον «υπερβάλλοντα ζήλο» (!) των συνεργείων του Δήμου τά όποια καταγράφουν τήν ύπάρχουσα κατάσταση και επικαλείται τήν κατάσταση στα νησιά και άλλα τουριστικά μέρη της χώρας, ζητώντας «ελαστικότητα» στο μέτρο. Έπειδή ό πρόεδρος του ΕΒΕΡ - πέρα

από φίλος - είναι και άνθρωπος εύφυής (και ταξιδεμένος), δέν χρειάζεται να επικαλεστούμε τά αυτονόητα με παραδείγματα από χώρες όλου του κόσμου (όπου από τίς - διακριτικότετες - έπιγραφές συχνά ένας άγγλόφωνος δέν καταλαβαίνει λέξη). Κανένας δέν ζήτησε να κατέβουν έντελως οι ύπάρχουσες πινακίδες. Άπλως να περιοριστεί αυτή ή άμερικανόγλωσση άθλιότητα που άντικρύζουμε, έτσι όπως ή έσχάτως ανανεωθείσα νομοθεσία μας όρίζει. Δέν καταλαβαίνουμε, τί άκριβώς θα πάθει λ.χ. μία Τράπεζα που δίπλα στην σημερινή της έπιγραφή προσθέσει μία ελληνική λέξη, αυτήν που άλλωστε γράφει στο καταστατικό της; Νομίζουμε ότι ό νέος νόμος (του 2001) ξεπερνάει τό πρόβλημα εφαρμογής που παρουσίαζε ό παλιός και έπί μακρόν άνεφάρμοστος (του 1984), και με τήν έπείκειά του έξουδετερώνει κάθε άντεπιχείρημα. Και δέν συγκρίνουμε τό γυφταριό μας μόνο με Βιέννες, Παρίσια, Στοκχόλμες. Άκόμη και στις χώρες του πρώην άνατολικού συνασπισμού, που έδω και 10-15 χρόνια έχουν ξεπουληθεί πλήρως στα δυτικά συμφέροντα, τό καρκατσουλιό αυτό είναι άδιανόητο. Και άν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για τήν άναγραφή της ιστορικότερης γλώσσας του κόσμου στη γη που τήν γέννησε, είναι πραγματικά να τρελλαθεί με τον ξεσαλωμένο βαρβαρισμό μας που άρέσκεται σε πάσης φύσεως έκτρώματα - να γράφεις π.χ. τήν ελληνική λέξη έμπόριο ως ...emporio!

Και ή γελοιότητα έχει τά όριά της.

\* Έννοείται ότι βάλαμε ήδη σειρά και τίς άλλες θρακικές πόλεις...

## Ίράκ: Μάθανε πώς ...άπελευθερώνεται, πλακώσαν κι οί έπιστήμονες!

Δέν τούς έφτανε τούς δύστοχους Ίρακινούς ή καταστροφή που έφεραν τά στρατά της υπερδύναμης, τώρα πρέπει να ύποστούν και τον έπιόλη της βιοτεχνολογίας της. Μία «άθώα» φράση που προστέθηκε στον σχετικό νόμο προσδιορίζει τό μέλλον της γεωργίας στην Κατεχόμενη χώρα: «**Όι άγρότες θα άπαγορεύεται να ξαναχρησιμοποιούν σπόρους από προστατευόμενες ποικιλίες ή από όποιοσδήποτε ποικιλίες που άναφέρονται στα σημεία 1 και 2 (παράγραφος Γ, άρθρο 14) αυτού του κεφαλαίου**». Και ποιές είναι οι προστατευόμενες ποικιλίες που άναφέρονται; Είναι όσες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τήν ποικιλία PVP ["Plant Variety Protection"].

Τί σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι αν μία έταιρεία άναπτύξει μία ποικιλία άνθεκτική σε ένα συγκεκριμένο ιρακινό ζιζάνιο, και κάπου στο Ίράκ ένας άγρότης σπέρνει άλλη ποικιλία ή όποια όμως έχει τήν ίδια συμπεριφορά, στο έξής θα είναι παράνομη ή διατήρηση σπόρων από αυτήν! Όσο κι αν φαίνεται τρελλά, έχει ξαναγίνει: Λίγα χρόνια πριν, ή έταιρεία SunGene κατοχύρωσε μία ποικιλία ήλιανθου με πολύ ύψηλή περιεκτικότητα σε έλαϊκό έξυ. Όμως ή πατέντα της δέν της κατοχύρωσε μόνο τήν γενετική δομή αλλά και τό ίδιο τό χαρακτηριστικό! Πράγμα που σημαίνει ότι

όποιοσδήποτε καλλιεργητής άναπτύξει ποικιλία ήλιανθου με ύψηλή περιεκτικότητα έλαϊκού έξους παραβιάζει τά δικαιώματα της SunGene!

Και δέν είναι μόνον αυτό. Αν ένας Ίρακινός άγρότης δέν προμηθευτεί σπόρο από κάποιον έταιρεία αλλά προτιμήσει τίς παραδοσιακές ποικιλίες, πως μπορεί να προστατέψει τό χωράφι του από τήν μόλυνση, μέσω του άέρα, από γενετικά τροποποιημένους σπόρους γειτονικών χωραφιών; Ώς γνωστόν στα δικαστήρια ή Monsanto μπορεί να τόν καταδικάσει, άκόμη κι αν δέν είχε ιδέα για τήν μόλυνση. Σημειώνουμε πως σήμερα τό 97% των άγροτών στο Ίράκ κρατάνε και ξαναχρησιμοποιούν τόν δικό τους σπόρο.

Τέλος, έπισημαίνουμε πως ήδη ή έταιρεία World Wide Wheat Company της Άριζόνα σχεδιάζει να προμηθεύσει μισό τόνο σπόρους σε άγρότες βορειώς της Βαγδάτης και ή μισή από αυτήν τήν ποσότητα είναι για σιτηρά που προορίζονται για ζυμαρικά τά όποια οι Ίρακινός ΔΕΝ τρώνε! Είτε προορίζονται για χρήση από τήν Κατοχική δύναμη είτε για εξαγωγές, άλλος ένας παράγοντας εξάρτησης προστίθεται στη χώρα. Και μή χειρότερα.

Ήθικόν δίδαγμα: **Ο Λ Ο Ι ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΙΡΑΚ!!!**

## Μαγειρεύεται Άνασχηματισμός;



- Έλα καλή μου Κυβέρνηση μέσα να σου δείξω τή συλλογή των άρχαίων μου...  
- Σταμάτα, σε γνώρισα. Είσαι ό Μητσοτάκης και θές να με άνασχηματίσεις!...

## Άλλάξανε τό ΠΑΣΟΚ!

Έρχεται ή σειρά και της Ελλάδας;:::



Διαβάσαμε με προσοχή (και ιώβειο ύπομονή) τίς κεντρικές όμιλίες και τίς άνακοινώσεις του πρόσφατου συνεδρίου του ΠαΣοΚ που πέσαν στα χέρια μας. Με ειλκρινή έγνοια άναζητήσαμε σ' αυτές κάτι που να θυμίζει σε ποιόν πολιτικό χώρο άναφερόμαστε, κάποια φράση που να σηματοδοτεί μία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ (άντίστοιχο του ...«τέταρτο δρόμο για τόν σοσιαλισμό» της Διαμαντοπούλου αλλά με στοιχειώδη σοβαρότητα) ή κάτι συναφές.

Πρέπει να πούμε ότι ή όμιλία του Πώργου Παπανδρέου κατά τήν έναρξη των εργασιών ήταν γενικά καλή: Είχε έναν άξονα και μία λογική, τή λογική αυτήν έστω που είδαμε να ακολουθείται και στη διάρκεια της ύπουργικής του θητείας. Πέραν όμως των ώραιολογιών, των κοινών τόπων της άπανταχού σοσιαλδημοκρατίας (ως ύπηρετη του συστήματος) και των συνηθισμένων βερμπαλισμών και φληναφημάτων, τίποτε τό αξιομνημόνευτο: ουσία μηδέν. Μόνο μία άναφορά του Γ.Α.Π. έγινε στον παγκόσμιο παντοκράτορα, όταν έλεγε πως «θα ήταν εύκολο να δαιμονοποιήσουμε τίς ΗΠΑ αλλά ή έξυπνη στάση είναι να παλέψουμε με τίς δυνάμεις της

προόδου για να έπηρεάσουμε τίς αποφάσεις τους». Δέν είναι παράλογο ως τακτική, μόνο που μπορεί να τό επικαλεστεί ό καθένας: Και ή Βρετανία ίσως πήγε στο Ίράκ με τόν σκοπό αυτόν, αλλά και ή ...Άλβανία. Ποιός όμως θα δικαιολογούσε με τό σκεπτικό αυτό μία συντηρητική Κυβέρνηση που θα τό εξέφραζε; Μάλλον κανείς από τούς χειροκροτητές του συνεδρίου, έφόσον θα έπρόκειτο για «δεξιά» πολιτική και ...μπουσιισμό κι όχι για σύνταξη με τήν «πρόοδο».

Έπίσης, πέρα από τήν άναφορά του στην κρατική πολιτική των ΗΠΑ, ό Γ.Α.Π. έθεσε μερικά έρωτήματα για τόν έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών σήμερα, χωρίς να τά άπαντήσει. Δέν θα ήταν ώστόσο ...έγκλημα καθοσίωσης να πεί τή φράση «πολυεθνικές επιχειρήσεις». Ή μήπως δέν τίς θίγουμε γιατί έξαρτάμε (κι άπ' αυτές τήν όλοένα άναβαλλόμενη «άνάπτυξη» μας; Και τί να πεί κανείς για τά συνθήματα που έπescαν σωρηδόν περί «συμμετοχής», «διαφάνειας», «δικαιοσύνης», κτλ; Λές και γράφουμε έκθεση ιδεών στο γυμνάσιο! Έντάξει, είναι γνωστό πως ζούμε στο τέλος των ιδεολογιών αλλά αν αυτό είναι τό όραμα ενός «προοδευτικού κινήματος\*», μία ...προσκοπικής προσέγγισης κριτική των κακών κειμένων της κοινωνίας, τότε καλύτερα να εκλείψει. Ή τουλάχιστον να πάψει να προκαλεί τήν κοινή λογική με διχαστικές «άντιδεξιές» ρητορικές που καταγγέλλουν μία έλαφρά παραλλαγή των δικών του άντιλήψεων.

Είναι ήλιου φαεινότερον ότι βαδίζουμε πάνω στο άμερικάνικο πατόν: Άποκτούμε σιγά σιγά ένα «Δημοκρατικό Κόμμα» που θα διαφοροποιείται από τόν αντίπαλό του σε ζητήματα όπως ό γάμος των όμοφυλοφίλων και ή σχολική διδασκαλία των θρησκευτικών, τή στιγμή που γύρω καταρρέει τό σύμπαν...

\* Καλά, γίνεται νέο «κίνημα» με σύμβολο ένα ...δέντρο (κι αυτό κλεμμένο από τή Δ.Π.Ε. του Μιχάλη); Τόση κινητικότητα πιά;





## Βουλγαρική ή «Γή του Όρφέα»!

Μέ το παρόν ούσιαστικά συνεχίζουμε τό πρό 15νθημέρου άρθρο μας γιά τήν έλληνικότητα τών άρχαίων Θρακών, μέ άφορμή τό εύρημα (μέ τήν έπιγραφή «...σκευός Σεύθη βάρους...») του Βούλγαρου άρχαιολόγου Γκεόργκι Κίτοβ στον τάφο του βασιλιά Σεύθη ΙΙΙ. Καί τό συνεχίζουμε γιατί ή έπικαιρότητα όλοένα άνακαλεί τίς έκκρεμότητές μας μέ τήν Ιστορία τής άρχαίας Θράκης.

Άν ως κοινωνία και ως κράτος διαθέταμε μία έλάχιστη σοβαρότητα, τά άποτελέσματα τών άνασκαφών του Κίτοβ θά ήταν πρώτο θέμα, τόσο στη Θράκη, όσο και πανελλαδικά. Μόλις τόν περασμένο Νοέμβριο ή Κίτοβ μιλούσε γιά τήν **άναπάντεχη όμοιότητα** που άπεκάλυψε ή τεράστιος τρίχωρος τάφος μεταξύ τής τοπικής άρχιτεκτονικής και εκείνης τής προϊστορικής Ελλάδας. Όσο γιά τά εύρήματα έντός τών τάφων, τόσο κοινά γιά παλαιότερες έποχές τής νότιας Ελλάδας, τό ένα τό απέδωσε «πιθανώς στον Έλληνα γλύπτη Λύσιππο»\*.

Δυστυχώς στη Βουλγαρία δέν έχουν όλοι οι άρχαιολόγοι τήν έπάρκεια και τήν φιλαλήθεια που χρειάζεται ή έπιστήμη. Έτσι, πέρα από τόν σοβαρό και μετριπαθή Κίτοβ, υπάρχουν και άλλοι που, έξυπνηρώντας νεότευκτους έθνικούς μύθους, επιδιώκουν νά βρουν στους άρχαίους Θράκες τούς πρώτους Βουλγάρους. Καί ένα τέτοιο παράδειγμα δείχνει νά είναι ή Νικολάι Όφτσάρφ, που τό όνομά του συνδέθηκε μέ τό «Μαντείο του Διονύσου» στο Περπερίκο (κοντά στο σημερινό Κιρτζαλι).

Ό κύριος αυτός πρό ήμερών δήλωνε σέ βουλγαρικά και ξένα ΜΜΕ ότι «ή Όρφέας έζησε στη Βουλγαρία και αυτά που λένε οι Έλληνες ότι ήταν Έλληνας, είναι λόγω του έθνικισμού τους!» Τό περασμένο καλοκαίρι ή κυρ - Νίκος είχε σκάψει στο Τατούλ τής νότιας Βουλγαρίας αυτό που προσδιόρισε ή ίδιος ως «τάφο του Όρφέα» («διαψεύδοντας» τόν Πausανία και όλους τούς άρχαίους που προσδιόριζαν τή θέση του τάφου μεταξύ Όλύμπου και Δίου) και πυροδότησε μέ τίς «έρμηνείες» του όλόκληρη σειρά μυθεμάτων.

Κατ' άρχήν πρέπει νά πούμε ότι οι Έλληνες

ΔΕΝ ισχυρίζονται ότι ή Όρφέας ήταν Έλληνας, καθώς δέν είναι εύκολο νά μιλάει κανείς γιά έλληνικότητα σέ κείνες τίς έποχές και μάλιστα γιά πρόσωπα ...μυθικά. Άλλά νά φτάνουν κάποιος, σαν τήν Ντόνκα Σοκόλοβα τών Βουλγαρικών Πρακτορείων Ταξιδίων (ΒΑΤΑ), στο σημείο νά μιλάει γιά «διαστρέβλωση τής Ιστορίας» από τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ και τή Νομαρχία Έβρου έπειδή άποκαλούν τόν τόπο μας «γή του Όρφέα», ε, πάει πολύ! Ντάξει, δεί τουριστικού συναλλάγματος, αλλά... Καί νά μετά οι άγγλοφύλλαδες σαν τήν UK Telegraph νά γράφουν γιά τόν «έλληνικό μύθο» του Όρφέα και τής Εύρυδίκης (ναί, σέ εισαγωγικά!) που τόν διεκδικούν δύο έθνη! Μήπως μπορούν νά μās πουν και τί σημαίνει στά ...άρχαία Βουλγαρικά τό όνομα Εύρυδίκη;



Όρφέας και Εύρυδίκη. Αριστερά ή Ερμίσσηφ

Τά γράφαμε και πριν χρόνια: Άν δέν είμαστε σέ θέση νά υπερασπιστούμε τήν έλληνικότητα τής Μακεδονίας (μετά τόν Μανώλη Άνδρόνικο και τίς μύριες μαρτυρίες), πώς θά τά βγάλαμε πέρα άν προέκυπτε κάτι άνάλογο μέ τή Θράκη; Η άπάντηση είναι δυστυχώς προφανής.

\* Ακόμα και όσα ή άρχαιολογική σκαπάνη τών γειτόνων μās προσφέρει στο πιάτο, ούτε αυτά μπορούμε νά αξιοποιήσουμε!!!

## Σχόλια πτερόεντα



Τό «βραβείο ήλεκτρονικού Τύπου κατά του ρατσισμού και τής Ξενοφοβίας» που κέρδισε ή δημοσιογράφος τής ΕΡΑ Κομοτηνης **Μαρία Νικολάου**, βραβείο που άπονέμουν τό Μακεδονικό και τό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι, νομίζουμε, πέρα από έπιδοκίμασία τής σοβαρης, συνεπούς δουλειάς τής στήν έκπομπή «Εμείς οι άλλοι», και μία βράβευση όσων μοχθούν στον χώρο αυτόν και δέν τόν χρησιμοποιούν ως έργαλειό άνέλιξης ή \ και άσκησης παραέξουσας. Σέ ένα χώρο, από τόν όποιο δέν έλειψαν τά ψώνια ή οι λέρες, είναι παρήγορο νά βραβεύονται οι φωτεινές περιπτώσεις.



Τήν τριεθνή συμφωνία στο Κρούμοβγκραντ μεταξύ τών Έλλήνων, Τούρκων και Βουλγάρων πολιτών οι όποιοι άντιτίθενται στους χρυσόθηρες δέν μπορούμε παρά νά τήν χαϊρέσουμε μέ έλπίδα. Τελικά δέν είναι μόνο στο έσωτερικό τής τοπικής μας κοινωνίας που «ό χρυσός ένώνει» (έναντιον του) άνθρώπου με διαφορετικές καταβολές και ιδεολογίες αλλά ή ίδια ένότητα εκδηλώνεται (και διαρκεί!) και μεταξύ τών τριών γειτόνων λαών, ξεπερνώντας τά σύνορα. Στο έσωτερικό μέτωπο τώρα, περιμένουμε τόν Ιούνιο τήν έκδίκαση τών «χρυσών» ύποθέσεων στο Συμβούλιο τής Έπικρατείας, όπου, καθώς μās βεβαίωσε και ή έκ τών πρωτεργατών τής «Διανομαρχιακής Έπιτροπής Ροδόπης - Έβρου κατά του Χρυσού», **Δάνος Σεργκενλίδης**, υπάρχουν πολλές έλπίδες νίκης. Δύο έπισημάνσεις μονάχα θέλουμε νά προσθέσουμε. Πρώτον ότι άν τήν «χρυσή επένδυση» τήν άπορρίπτουν οι σαφώς φτωχότεροι μās κάτοικοι τής Περγάμου και του Κρούμοβγκραντ, πώς είναι δυνατόν νά τήν συζητάμε εμείς οι «άνεπτυγμένοι»; Είναι περισσότερο επείγοντα τά οικονομικά προβλήματά μας από εκείνων; Και, δεύτερον, μία έρώτηση προς τήν κοινοβουλευτική έκπροσώπηση τής περιοχής μās: Τέθηκε τό ζήτημα τής ριζικής άναθεώρησης του Μεταλλευτικού Κώδικα στην νέα Κυβέρνηση; Ζητήθηκε ή αναβάθμιση του ρόλου τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη λήψη τών σχετικών αποφάσεων; Άν ναί τί άπάντηση δόθηκε - και άν όχι προς τί ή καθυστέρηση; Νομίζουμε ότι παρατράβηξε αυτό τό «φιλικό χτύπημα» τής πλάτης όσων αγωνίζονται κατά τής περιβαλλοντικής καταστροφής. Η θά λάβουν θέση και πρωτοβουλία άνοιχτά οι βουλευτές τών δύο νομών (Στυλιανίδης, Ιλάν, Μανωλιά, Ντόλιος, Φωτιάδης, Δερμεντζόπουλος, Κελέτσης) ή νά κόψουν τουλάχιστον τήν πλάκα μέ τή «συμπαράσταση». Νισάφι.



Τελικά αυτά τά άπίθανα που μās έγγραψε πρό μηνός ή κ. **Ι. Φριζής** περί ευθύνης του Χριστιανισμού γιά τόν άντισημιτισμό, τό «Όλοκαύτωμα» κτλ δέν ήταν τόσο μεμονωμένες προσβολές τής πατρώας πίστης, αλλά είναι κάτι σαν «γραμμή!» Προσέξτε δηλώσεις του ραββίνου Pinchas Hayman: «Οι Χριστιανοί πρέπει νά διαλέξουν, ή θά διατηρήσουν τή σημερινή πίστη τους και θά ναι άντισημίτες ή θά συνάψουν σύμπραξη μέ τούς Έβραίους. Όσο δέχονται ως Θεό τόν Ιησού θά είναι άντισημίτες γιατί αυτό τούς οδηγεί στην πίστη πως όσοι τόν άπέρριψαν άπέρριψαν τόν Θεό... Έτσι ξεκίνησε ή δαιμονοποίηση τών Έβραίων, είναι ή ρίζα 1500 χρόνων χριστιανικού άντισημιτισμού που όδηγησαν στο Όλοκαύτωμα» (!), δήλωσε στο Australian Jewish News. Σημειωτέον ότι τό άτομο αυτό δέν είναι κάποιος περιθωριακός αλλά διδάσκει Καινοδιαθηκικές σπουδές και έλληνικά στο Πανεπιστήμιο Μπάρο Ιλάν στο Ισραήλ, μετέχει δέ του χριστιανοεβραϊκού διαλόγου, όθεν βεβαίως ότι 5 τουλάχιστον «Εκκλησίες» στις ΗΠΑ έπαψαν νά πιστεύουν στον ...Χριστό! Κανένας από τούς δικούς μας μετέχοντες στον διάλογο έχει άραγα νά μās πει κάτι;

### Μιχάλης Χαχαλαμπίδης: Πόλεων, τόπου και υπαίθρου παιδεία Γιά μία πολυκεντρική πόλη πόλεων και χωριών



Σέ συνδιοργάνωση τών Δήμων Μαρωνείας και Σαπών, ή κοινωνιολόγος, συγγραφέας και πολιτικός Μιχάλης Χαχαλαμπίδης, τό **Σάββατο, 26 Μαρτίου** στη **Μαρώνεια** θά μιλήσει μέ τό άνωτέρω θέμα σέ σχέση με τή Θράκη και θά παρουσιάσει ταυτόχρονα τά βιβλία του «Πόλεων και τόπου παιδεία» και «Άγροφιλία»

### ΣΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΙΣ



Τήν εξαιρετική ζωγράφο Σύνη Άναστασιάδη από τήν Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί από τήν Τρίτη, 22 Μαρτίου ή Galerie Zygos (Νίκης 48), στο ιστορικό κέντρο τής Αθήνας. Έχοντας πλέον στο ενεργητικό τής 39 άτομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο έξωτερικό, ή Σύνη Άναστασιάδη επιστρέφει μέ τήν έκτη άτομική τής έκθεση στη Galerie Zygos, γιά νά μās δείξει τρεις διαδοχικές ένότητες τής ζωγραφικής τής. Πρόκειται γιά τίς ένότητες «Υλη Θεία» του 2003, «Συμπαντική Σκηνή» του 2004 και τόν πρόσφατο «Πλανητικό Όδυσσέα». «Χαρακτηριστικό τους είναι οι φίνες διαφάνειες, ως νά εκπέμπουν ένα έσωτερικό φώς, άνάλογο μέ αυτό που ζεσταίνει τήν ψυχή του θεατή, καθώς γίνεται κοινός του πλούσιου και ευαίσθητου έσωτερικού κόσμου και τών εικαστικών αλλά και πνευματικών άναζητήσεων τής Σύνης» (Ιων Φραντζεσκάκης). Η έκθεση θά διαρκέσει μέχρι τό Σάββατο 16 Άπριλίου (τηλ. έπικοινωνίας: 210 3317 902)







